

## HALKA AİT KAVRAMLARIN GASPI

... Gençlerimiz belirli bir yaşa geldiklerinde, "Siyasette hangi görüşü seçeceğim", "Hangi misyonda görev almam gerekir" ya da "Hangi partiye oy vermeliyim" diye düşünmeye başlıyor. Tabii ki kendi görüşlerine en uygun olanı seçecek ve MİLLİYETÇİLİK, ATATÜRKÇÜLÜK, DEMOKRATİKLİK, SOSYALİZM, DİNDARLIK vs. kavramlarından birisini seçip "Ben buradayım." diyecek. Belki de bu görüşlerden birinde siyasi çalışmalara katılacak. Ve zamanla bir şeyin farkına varacak; TUTARSIZLIKLAR ve KAVRAM KARMAŞALARI... Sonuçta bu karmaşa sürüp gidecek. Bir bütün varken, biz sadece bir parçasını savunup duracağız ve bir BÜTÜN olarak değil, bir DİLİM olarak kalacağız...

## NEDEN BÜTÜN OLAMIYORUZ?

Yıllardır ırk, din, milli kavramlar ve benzeri bölünmüşlüklerle halkımızı parçaladık. Bu parçalamada en çok görev alan kişiler ise siyasiler oldu. Sol partiler; Atatürkçülüğü, sosyalizmi, demokrasiyi vb. kavramları paylaştı. Sağ partiler ise Milliyetçiliği, dini, örf ve adetleri, tarihi, kültürü ve Sol'dan koparabildiği kadarıyla Atatürkçülüğü paylaştı. Topluma kalansa sadece karmaşık düşüncelerle boğuşmak oldu.

Milliyetçiler, "Solun milliyetçisi olmaz" derken, Sosyal demokratlar "Dindarın çağdaşı olmaz" dediler. Başka bir parti, Alevileri ayrıcalıklı tutup "sizi Sünnilere ezdirmeyeceğiz" dedi....

PEKİ NEDEN... Sünnilerle Aleviler birbirini mi eziyordu? Sünni'nin Hz. Ali'yi sevmeye hakkı yok mu? Dindar bir insan Atatürkçü olamaz mı? Devrimciliği savunamaz mı? Milliyetçilik neden ırkçılıkla eş anlamlı değerlendiriliyor? Solcu namaz kılamaz mı? Sol partilerin inançlı insanların Cuma Namazı'na giderken kendi partilerine görünmemeye çalışmaları hangi mantığa sığıyor..?

Eğer siyasi bir grupta yer almak ve bir amaç için çalışmak istiyorsak, bu koşullarda içimiz rahat bir şekilde "Ben burada yer alacağım" diyebilir miyiz? Bunu söyleyebilmek için (kavramları ve duygularımızı değerlendirdiğimizde) şöyle bir tablo ortaya çıkıyor: *"Ben; Milliyetçiyim, Atatürkçüyüm, Dindarım, Devrimciyim, Çağdaşım, Demokratım, Sosyal paylaşımçı düşüncelerim var... Bu durumda, bunları hepsini birden benimseyen ve yaşatan bir partinin içinde yer almalıyım."*... Ne yazık ki bunların bütünü bir arada yaşayacağımız ve yaşatacağımız bir ideoloji yok. Dindarlığı seçersek FP'ye, Milliyetçiliği seçersek MHP'ye, bu ikisine biraz kapitalizm katarsak ANAP'a, biraz halkçılık ve devletçilik katarsak DYP'ye, Atatürkçülüğü seçersek öncelikle CHP'ye çalışmamız gerekir. Bu durumda çelişkiye düşmeden bir siyasi partiye destek vermek mümkün değildir.

Bence bu düşünceler içerisinde, kendinizi zorlayarak bu gruplardan birine girmeye çalışmayın. Her şeyden önce bütün kavramları bu gruplardan geri almaya çalışın ve sonuçta mutlaka alın..! Alın ki, bütün dilimler tekrar bütünü oluştursun. Alın, çünkü

bunların hepsi bir bütün olarak sizin hakkınız. Alın ve bir daha parçalamayın. Alın ki, siyasilere, hayat standardını yükseltecek projelerden başka konuşabilecekleri ve savunabilecekleri hiçbir şey kalmayın... Sadece projeler konuşulunca zaten siz hangi gruba destek vereceğinize ve hangi amaç için çalışacağınıza hemen karar verebilirsiniz. Ve her bireyin GÖRÜŞ, YAŞAM ve İNANÇ ölçülerine saygı gösterin. Çünkü dünya tek bir standart geliştirerek değil, kültürler mozaiki içerisinde yaşamakla güzeldir.

Yazan: Veli Metin TÜRKOĞLU  
Yayımlayan: İstikbal Gazetesi  
Yayıml yılı: **2001**