



YENİ DÜNYA DÜZENİ'NE
AÇILAN KAPI
BOP PROJESİ

Veli Metin Türkođlu

Kutlu Yayınevi
İstanbul – 2019



KUTLU YAYINEVİ

göksel sözcükleriñ yayıncısı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

yayıncı belgesi: 44113

bétik: 445

Yazar: Veli Metin TÜRKOĞLU

Editör: T. Tuğçe TÜRKOĞLU

Dizer: Deniz ÇATICI

Kapak tasarımcısı: Ecenur TÜRKOĞLU

1. baskı: Eylül, 2019 – İstanbul

ISBN: 978-605-7680-58-7

© Veli Metin TÜRKOĞLU

Tüm içerik yazarının sorumluluğundadır. Yayınevi yalnızca basım, dağıtım ve satış işlemlerinden yükümlüdür.

KUTLU YAYINEVİ – göksel sözcükleriñ yayıncısı

Siyavuşpaşa Mah. Aydede Sok. No: 2A Bahçelievler/İstanbul

Çağrı: 0212 603 5661 istek@kutluyayinevi.com

Dizayn Kitap Basımevi: 42124

YENİ DÜNYA DÜZENİ'NE AÇILAN KAPI BOP PROJESİ

**BOP PROJESİ NEDİR?
YENİ DÜNYA DÜZENİ NE DEĞİLDİR?**

Veli Metin Türkođlu

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM

YENİ DÜNYA DÜZENİ BOMBASININ FİTİLİNİN ATEŞLENDİĞİ AN - 11 EYLÜL SALDIRISI

Giriş	13
Baba Bush'tan Oğul Bush'a ABD Hükümeti	17
11 Eylül Öncesi Gelişmeler	21
Yeni Dünya Düzeni'nin Fitolinin Yakıldığı an	26
II. NATO'nun Kuruluşu	31
Yeni Dünya Düzeni'nin başlangıç noktası BOP	
Projesi ve süreç içerisindeki gelişmeler.....	33
2008 Yılı Küresel Ekonomik Krizi	39
Barack Obama ABD Başkanı Seçildi	41
Sosyal Medya Kullanıma Açıldı	43
Arap Baharı	46
Yeni Savaş Tipi – İhale Usulü Savaş	48
DEAŞ Örgütü	51
Suriye Bölünmeye Başladı	53
Türkiye'de Darbe Girişimi	54
Donald Trump ABD Başkanı Oldu	57
Kudüs İsrail'in Başkenti İlan Edildi	59
İsrail Golan Tepelerini İşgal Etti	63
Armageddon Savaşı Yaklaşıyor mu?	64
Dolar Piyasadan Kalkacak	71
Dinler Birleştirilecek	72
Yeni Dünya Düzeni Sürecinde Sosyal Durum	75
BAP Projesi Büyük Amerika Projesine Dönüşecek .	76
Yeni Dünya Düzeni Kurgusunu Kanıtlayan	
Gelişmeler	79

Yeni Dini Akımlar ve Türkiye'ye Yansımaları	99
ABD Hilafeti Geri Getirmeye mi Çalışıyor	114
Günümüzde Dünya Geneline Yayılan Sosyal Hareketler	115

II. BÖLÜM

BOP OROJESİ NEDİR? YENİ DÜNYA DÜZENİ NE DEĞİLDİR?

Küreselleşme – BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)	
Yeni Dünya Düzeni ve Armageddon	127
BOP Süreci Kimlerin Projesi - Emperyalist Güçler Kimlerdir	130
Siyonistler Kimlerdir?	131
Amerika'nın Şekillenmesinde Tapınakçı ve Mason Etkisi	136
Dünya Siyonist Örgütü	138
CFR (Dış İlişkiler Konseyi)	144
Birleşmiş Milletler	150
Yahudi Devletinin Kuruluş Aşamaları	158
Küresel Güçlerin Ordusu NATO	161
Bilderberg Organizasyonu	164
İş Adamları Yuvarlak Masası	168
AIPAC (Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi)	172
Trilateral Komisyonu	174
Yeni Dünya Düzeni için kim – ne diyor	177
Uygarlaşma ve Yeni Dünya Düzeni	187

ÖNSÖZ

Yeni Dünya Düzeni (Yeni Dünya Hükümeti), küresel sermaye sahibi olan ve kendilerini yarı tanrı zanneden ailelerin dünyayı tek merkezden yönetme planıdır. Kısacası, günümüz şartlarına göre uyarlanmış Tanrı Kral (Firavun) düzenidir. Bu maceranın sonu “Armageddon” denilen kıyamet savaşı senaryolarına kadar uzanır.

BOP projesi, Armageddon’a giden yolun ilk adımı, “Yeni Dünya Düzeni” bombasının fitilidir ve bu fitil ateşlenmiştir.

Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi, BOP projesinin aslında BİP (Büyük İsrail Projesi) olduğu gerçeğini de ortaya çıkarmıştır. Bu olayların ardından İsrail, meclis kararıyla “Yahudi Şeriatını uygulama kararını” yani şeriatlarında geçen “Tanrı tarafından vaat edilmiş toprakları” (Nil ve Fırat Nehirleri arasındaki toprakları) sınırına katma kararı almıştır. Bu kararın ardından ilk girişimi, İsrail için stratejik önem taşıyan aynı zamanda da petrol yatakları bulunan Golan Tepeleri’ni işgal etmek olmuştur. İşgalin ardından (Mart 2019’da) ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden bildirgeyi imzalamıştır.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bölgenin artık daimi olarak İsrail kontrolünde olacağını ifade etmiş, böylece İsrail’in Filistin dışındaki alanlara yayılımının (Büyük İsrail Projesinin) ilk adımı atılmış ve bu adımla “Yeni Dünya Düzeni”nin fitili

ateşlenmiştir. Eğer bu fitilin ateşi söndürülemezse bu patlama sonucunda bütün ulus devletler yıkılarak “Beylikler” (Kominler) haline getirilecek ve Yeni Dünya Hükümeti, dünya yönetimini tamamen ele geçirmiş olacaktır.

Veli Metin TÜRKOĞLU
Eylül 2019

GİRİŞ

Ortadoğu; uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin doğum yeridir. Dünyadaki bütün milletlerin bir şekilde bu coğrafya ile bir bağı, bir hatırası vardır. Bu nedenle bütün dünyanın gözü bu topraklardadır ve var olduğundan beri savaş hiç eksik olmamıştır. Halen de öyledir.

Acılı ve kanlı bir sevdadır Ortadoğu. Hz. Nuh'un çocukları olan üç kardeşin dünyaya dağıldığı noktadır. Bu üç oğuldan türeyen amca çocuklarının birinin ortaklaşa yaşamak yerine dünyayı yönetme sevdası vardır. Bir diğeri ise ona izin vermemek için dünyaya hakim olmaya çalışmaktadır. Ancak bu coğrafyanın kaderi Hz. Nuh'un duasına göre şekillenmiş ve öyle de devam etmektedir.

Tarih tekerrürden ibarettir. Bu nedenle günümüz tarihçileri ortak bir ağızla şu sözleri söylemektedir. **“Tarih Türkleri tekrar sahneye çağırıyor.”**

Arap yarımadası, Hindistan, Uzakdoğu ve Afrika; Portekizlilerle başlayan, İngiltere ile devam eden ve ABD ile son şeklini alan sömürü sisteminin kurbanları olmuştur. Dünyadaki sömürü düzeninin saldırılarına rağmen hâla ayakta kalabilen ve hâlen bu zulme karşı savaşıyan millet ise Türklerdir.

Dünya, sömürü ile adaletin savaşına yüzyıllarca şahitlik etmiştir. Yüzyıllardır devam eden “Siyon” ve “Kızılelma” ideallerinin savaşı günümüzde de devam

etmektedir. Hızla yaklaşan son savaş, dünya için dönüm noktası niteliğinde bir sonla biteceğe benziyor. Bu savaş sonrasında, ya dünyaya adil bir düzen gelecek ya da “Yeni Dünya Düzeni”ne teslim olacak...

Tapınakçılarla Aksakallılar’ın savaşından kim galip çıkacak bilemiyoruz ama savaşın Türk Dünyası’nın kapısına dayandığını biliyoruz.

Tapınakçılar (Siyonist Yahudiler) tarafından tasarlanan ve ABD’nin taşeronluğunu yaptığı BOP projesi “Yeni Dünya Düzeni”ne açılan kapı niteliğindedir. Yeni Dünya Düzeni ise Siyonist Yahudilerin efendiliği altında yönetilen kölelik düzenidir ve altyapısı büyük oranda tamamlanmıştır. “Yeni Dünya Düzeni” dünyadaki adaleti tamamen ortadan kaldıracak güçte bir bomba gibidir. Bu bombanın fitili de BOP projesidir. Ve bu fitil 11 Eylül 2001 günü “**İkiz Kuleler**”in vurulmasıyla birlikte ateşlenmiştir. Eğer bu fitilin ateşi söndürülemezse bu bomba patlayacak ve Yeni Dünya Düzeni’ne giden yolun kapısı açılmış olacaktır.

**YENİ DÜNYA DÜZENİ BOMBASININ FİTİLİNİN
ATEŞLENDİĞİ AN
11 EYLÜL SALDIRISI**



11 EYLÜL SALDIRISINA GİDEN SÜREÇTE BABA BUSH'TAN OĞUL BUSH'A ABD HÜKÜMETİ

Prescott Sheldon Bush (Dede Bush)
(D.1895-Ö.1972)



Amerikalı bir bankacı ve senatördü. 1952'den Ocak 1963'e kadar Connecticut'u temsil eden bir ABD Senatörü ve Wall Street'te idari bir yatırım bankacısıydı. Hitler'e ve Nazilere verdiği kredilerle büyük servet sahibi oldu. Prescott Bush, "Zeta Psi Kardeşliği" ve "Skull and Bones" gizli topluluklarına üye kabul edildi. Oğlu George Bush ve Torunu W. Bush da Skull and Bones (Kuru kafa-Kemikler) topluluğuna üye idi.

George Herbert Walker Bush (Baba Bush)



Skull and Bones (Kuru kafa-Kemikler) gizli topluluğu üyesi, 1976'da CIA Genel Müdürü, 1981'de Ronald Reagan'ın bakan yardımcısı oldu.

1989-1993 dönemi ABD Başkanı seçildi. 1991 yılında "Halı Bombardımanı" diye yeni bir bombalama şekli icat etti ve ABD'nin miadı dolmak üzere olan bütün bombalarını kargo uçaklarına yükleyip Irak'ta Saddam Hüseyin'in üzerine attı. Çöpe gidecek bombaların parasını ABD halkına ödetmiş oldu.

Bill Clinton

Winthrop Rockefeller'in ođlu olduđu söylenen Bill Clinton, 1977-1979 yılları arasında Arkansas Başsavcılığı, 1979-1981 yılları arasında Arkansas Valiliđi yaptı. 1993 - 2001 dönemi ABD Başkanı seçildi. Demokrat Parti üyesi Clinton, ideolojik açıdan "Yenilikçi Demokrat" olarak tanınır. Georgetown Üniversitesi'nde okurken buradaki "Kappa Kappa Psi" ve "Phi Beta Kappa Society" örgütlerine üye oldu. Başkanlık görevi süresince, Saddam Hüseyin'in BM karşısında direnmesi nedeniyle Irak'ı bombalayarak Saddam'ı yıpratmaya çalıştı.



George Walker Bush (Ođul Bush)

1995'ten 2000 yılına kadar Valilik yaptı. 1968'de Yale Üniversitesi'nden mezun oldu. Yale'de okurken Kurukafa-Kemikler gizli topluluđu üyesi idi. 1975 yılında Harvard Business School'da petrol endüstrisinde çalıştı.



Demokrat rakibi Al Gore'den daha az oy almasına rağmen 2001-2009 dönemi ABD Başkanı seçildi.

11 Eylül saldırıları Bush'un ABD başkanlığına seçilmesinin 8. ayında gerçekleşti. Bush, "**Bush Doktrini**" olarak bilinen söylem ve operasyonla ünlendi. 2001'de Afganistan Savaşı'nı ve 2003'te Irak Savaşı'nı içeren uluslararası bir askeri kampanya olan "Teröre Karşı Savaş" ya da diđer

adıyla “**Haçlı Seferi**” başlattı. “**BOP projesi**”nin savunucusu oldu. George W. Bush, 11 Eylül 2001 günü İkiz Kuleler’e yapılan saldırının ardından yaptığı kürsü konuşmasında “*Müslümanlar bize saldırdı. Haçlı Seferi başlamıştır.*” dedi.

Haçlı Seferi zaten baba Bush zamanında 1991 yılında Irak’a yapılan saldırıyla başlamış, sadece adı konmamıştı.

İKİZ KULELERE SALDIRIYI ve SONRASINI PLANLAYANLAR

Samuel Phillips Huntington:

CFR’nin (Dış İlişkiler Konseyi’nin) önemli isimlerinden biridir. Siyaset bilimci, danışman ve akademisyendir. Jimmy Carter döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi Güvenlik Planlama Beyaz Saray Koordinatörü idi. Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Merkezi ve III. Albert J. Weatherhead Üniversitesi Profesörü olarak 50 yılı aşkın bir süredir görev yapmaktadır.



1993 Sovyet Savaşı sonrası (asıl adı “Yeni Dünya Düzeni” teorisi olan) “Medeniyetler Çatışması” teorisi ile tanındı. Gelecekte yapılacak savaşların ülkeler arasında değil, kültürler arasında olacağını ve İslami aşırılıkçılığın dünya barışı için en büyük tehdit haline geleceğini savunmaktadır.

Zbigniew Brzezinski:

Dünyanın en önemli stratejistlerinden biridir. ABD'de 1977-1981 yılları arasında Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik yardımcılığını yaptı. Samuel Huntington'la birlikte çalışarak



43 sayfalık gizli bir bülten yazdı. Bu bültende ABD'nin gelecek yönetiminin 10 önemli dış ve ulusal güvenlik politikası hedefleri açıklanıyordu. Bu gizli politika daha sonra "**BOP projesi**" olarak karşımıza çıktı. Yetiştirdiği öğrencileri arasında Madeleine Albright, Condoleezza Rice gibi ABD siyasetinin önemli isimleri vardır.

Condoleezza Rice:

1990-1993 yılları arasında Stanford Üniversitesi'nde siyaset profesörü oldu. George W. Bush yönetiminin ilk döneminde Başkan Bush'un Ulusal Güvenlik danışmanıydı.



Dışişleri Bakanı olmasının ardından dünyadaki ve özellikle Büyük Orta Doğu'daki demokratik hükümet (ülke) sayısının artırılmasına (bölücülüğe) yönelik "Dönüşüm Diplomasisi Politikası"na öncülük etti. Görevi, BOP projesini hayata geçirmek ve ülkeleri bölmektir.

Rice'in ünlü sözü: "BOP projesi devreye girecek ve Ortadoğu yeniden şekillenecek..."

11 EYLÜL ÖNCESİ GELİŞMELER

İKİZ KULELER'İN VURULMASIYLA BİREBİR ÖRTÜŞEN HİKÂYE

Misyonerlerin dağıttığı 1980 basım tarihli “Gelmekte Olan DÜNYA HÜKÜMETİ – Tanrı'nın Krallığı” adlı kitapta “Mukaddes Kitap” ayetlerinin yorumu şeklinde açıklamalar yer almaktadır. Kitap, Danyal peygamberin Babil kralı Nabukadnezar'ın rüyasını yorumladığı bir hikâye ile başlıyor.

Hikâye özetle şöyle:

İmparatorlukları temsil eden bir heykel var. Heykelin altın madeninden yapılmış olan kafası Bâbil Krallığı'nı temsil ediyor. Vücudunun gövde, kol ve bacak kısımlarını oluşturan gümüş, demir, bakır ve tunçtan yapılmış diğer kısımları ise günümüze kadar kurulan diğer



*imparatorlukları temsil ediyor. Bunların hepsi yıkılıyor ve geriye sadece çelik ve balçıktan (betondan) yapılmış olan ayakları (dizden aşağısı) kalıyor. Heykelin bu bölümü ABD'yi ve BM'yi temsil ediyor ve bu kısım da yıkıldıktan sonra **“Tanrı krallığındaki Yeni Dünya Düzeni'nin kurulacağı”** iddia ediliyor.*

İkiz Kuleler de çelik ve betondan yapılmıştı. Tıpkı anlatılan heykelin bacakları gibi yan yana

duruyorlardı ve gerçekten de yıkıldılar. Bu da senaryonun geçmişte tasarlanmış olduğunu, İki Kuleler'in yıkılmak için inşa edildiğini ve yıkılırken etrafa zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını göstermektedir.

1980 yılında basılan bu kitap, 11 Eylül'ün tartışıldığı birçok TV programında davetliler tarafından gösterildi. Ancak hiçbir program sunucusu bu kitabın ne olduğunu sormadı bile. Kitabı gösterenleri "programı bölmeyin" diyerek susturdular. Yehova Şahitleri'ne okutulan bu kitap 11 Eylül olayından sonra inkar edilmiştir. Kitap gerçekten vardır.

Kitabın ilk sayfasında, Ankara - matbaası - 1980 basımı ibaresi vardır. Sipariş adresi ise P.K. 1...8 Karaköy/İstanbul şeklindedir.



"Gelmekte Olan DÜNYA HÜKÜMETİ Tanrı'nın Krallığı" " adlı kitabın giriş sayfası

Yehova şahitlerine okutulan ve Evanjelist inancın da temeli olan “Gelmekte olan DÜNYA HÜKÜMETİ - Tanrı'nın Krallığı“ adlı kitap, Danyal peygamberin Babil Kralı Nabukadnezar'ın rüyasına yaptığı yorumun İsaac Newton tarafından tekrar yorumlanmış hâlini içermektedir.

Newton'un yorumları; Türklerin Anadolu'ya İstanbul'u almak ve Tapınakçıların Kudüs'e gidiş yolunu kesmek için geldiği yorumuyla biter.

İsaac Newton'un yazdığı “Kutsal Kitabın Yorumu” adlı eser, yazar Aytunç Altındal tarafından Türkçeye çevrilmiştir.



İKİZ KULELER'İN VURULMASIYLA BİREBİR ÖRTÜŞEN TELEFON KONUŞMASI

Aaron Russo:

ABD'li Yahudi işadamı, film yapımcısı, yönetmen ve aktivist. Çeşitli gece kulüpleri açarak eğlence sektöründe faaliyet gösteren Russo, daha sonra film ve belgesel yapımcılığı işine girdi. İşi gereği eğlence sektöründen geniş çevresi oldu.



Russo, Nicholas Rockefeller'le çok samimiydi. N. Rockefeller ile yaptığı bir telefon konuşması

dostluklarını bitirdi. Russo, bu telefon konuşmasını bir belgeselde yayınladı...

Aaron Russo ve Nicholas Rockefeller'in telefon konuşması:

Tarih – Kasım 2000 (“11Eylül olayından 11 ay önce)

N. Rockefeller – *Bir şeyler olacak. Afganistan'a gireceğiz. Hazar'dan boru hattı geçireceğiz. Irak'a gireceğiz, bol miktarda petrole kavuşacağız ve oraya konuşlanacağız. Afganistan'a gideceğiz. Oraya hiç bulamayacağımız birini (Usame bin Ladin'i) aramaya gideceğiz... Venezüella'ya gireceğiz...*

A. Russo – *Konuşman boyunca “Terörle savaş” lafını neden tekrarlayıp duruyorsun.*

N. Rockefeller – *Malum, terörle savaşı kimse kazanamaz ama bu bahane sana çok şey için imkân tanır.*

A. Russo – *Peki herkesi böyle saçma bir hikâyeye nasıl inandıracaksınız.*

N. Rockefeller – *Medyayla... Unutma bir şeyi çok tekrar edersen herkes inanır.*

Gerçekten de 11 Eylül'den sonra Batılı devlet adamlarının ve üst düzey bürokratların hepsi ard arda Terörizm... Terörizm... Terörizm... diyerek terör kelimesini beynimize işlemişti.

(Bu telefon konuşması, program yapımcısı ve yazar Banu Avar tarafından deşifre edilerek Türk kamuoyuna sunulmuştur.)

Kasım 2000’de gerekleŒen bu telefon konuŒmasından sonra bir geliŒme de Beyaz Saray’da yaŒandı. Konu Afganistan’dı.

1980’den nce Afganistan’da uyuŒturucu retimi yoktu. Sovyet–Afgan SavaŒı’nı ABD–CIA destekli mcahitlerin kazanmasıyla 1986’da dnyadaki uyuŒturucunun %40’ı Afganistan’da retilmeye baŒlandı. 1999’da bu oran %80’e ykseldi. Ancak beklenmedik geliŒmeler oldu. Taliban gçlendi ve 2000 yılında haŒhaŒ tarlalarının oęunu imha etti. retim %94’lk bir gerilemeyle 3000 tondan 185 tona dŒt...

Dnya uyuŒturucu piyasası “Kuru kafa-kemikler” rgtn kuran Russell Ailesi’nin elindeydi. Kuru kafa-kemikler rgtnn yesi olan W. Bush 2001 yılında ABD baŒkanı olmuŒtu. 9 Eyll 2001’de (ikiz kuleler vurulmadan iki gn nce) Afganistan’a saldırı planı Bush’un masasındaydı. İki gn sonra bahaneleri hazırdı. İki Kuleler vurulmuŒtu. **İlk ve acilen saldırılan lke Afganistan oldu.** Afganistan’daki uyuŒturucu retimi tekrar %90’ın zerine ıkacaktı.

Afganistan, haŒhaŒ retimi haricinde ok zengin bakır madeni yataklarına da sahiptir. Ayrıca doęal gaz rezervleri de vardır. Afganistan’a saldırıyı organize eden ekipten biri olan ABD DıŒiŒleri Bakanı Condoleezza Rice, Afganistan’da kurulan Őirketlerin ortakları arasındadır.

BEYAZ SARAY 11 EYLÜL SALDIRISI SORGULAMALARINDA KİMİ GÖZARDI ETTİ?

İkiz Kuleler'i vuran uçaklara binen yolcuların kimlik kontrolünden sorumlu olan özel güvenlik şirketini FBI sorgulamak istedi. Beyaz Saray sorgulamayı engelledi. İkiz Kuleler vurulduğunda ABD Başkanı olan G. W. Bush'un kardeşi Marvin Bush, bu özel güvenlik şirketinin sahibi idi. Delta Phi Kardeşlik Örgütü üyesi olan Marvin Bush'a ait özel güvenlik şirketinin sadece havaalanlarının değil aynı zamanda kuleleri vuran uçakların bağlı olduğu havayollarının ve vurulan İkiz Kuleler'in de güvenliğinden sorumlu olduğu anlaşıldı. Aytunç Altındal, öldürülmeden önce bu şirketlerin isimlerini açıklamıştır.

TANRI KRALLIĞI TARAFINDAN YÖNETİLECEK OLAN YENİ DÜNYA DÜZENİ'NİN FİTİLİNİN ATEŞLENDİĞİ AN - 11 EYLÜL SALDIRISI

11 Eylülde İkiz Kuleler'in vurulması Müslümanlara kurulmuş bir komplodur ve planı hazırlayanlar arasında en öne çıkan isimler Siyonistlerdir. Masonlar, Evanjelistler ve bunları destekleyen küresel sermaye sahipleri sık sık zikredilen gruplar arasındadır. ABD, İngiltere, İsrail, Fransa gibi devletler de (vatandaşlarını kastetmiyoruz) bu güçlerin arkasındadır. Bu grupların tamamını "**Küresel Elit**" adı altında toplayabiliriz.

Küresel Elit, “Rusya’nın ölümcül silahları var, dünyayı tehdit ediyorlar...” gibi olasılıklara dayalı bahanelerle silah satmaya ve kan emmeye devam ettiler. Bunu yaparken de sözde dünya barışını sağlamak ve dünya güç dengesini korumak gibi sahte nedenlerin arkasına sığındılar. ABD, Rusya’nın zayıfladığını ve çökmek üzere olduğunu biliyordu. Ama emperyalizmin beslenmesi için dünyaya bir öcü (düşman) lazımdı ve Rusya çöktüğü güne kadar dünyayı tehdit eden bir düşman gibi gösterilmeye devam edildi.

Dünyanın sözde korkulu rüyası Rusya çöktü. Şimdi yeni bir düşman gerekiyordu. Çin nüfus olarak kalabalık olsa da henüz korkulacak kadar ekonomik güce sahip değildi. Ve... 1.5 milyar nüfusa sahip Müslümanların tamamı düşman seçildi. Müslümanlar dünyanın her yerinde vardı. Böylece dünyanın herhangi bir yerinde kargaşa çıkarıp Müslümanların üstüne atmak kolay olacaktı.

Ancak bir terslik oldu; Müslümanlar bütün kışkırtmalara rağmen bir türlü saldırıya geçmiyorlar, katliam yapmıyorlardı. Dünya kamuoyu “Müslümanlar ılımlı insanlarmış. Dünyada barış içerisinde de yaşayabiliriz.” duygusuna kapılmadan gözlerini korkutacak bir şeylerin olması gerekiyordu. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yapılan hakaretler ve diğer fitnelere rağmen Müslümanları bir türlü kışkırtamayan Küresel Elit, İkiz Kuleler’i vurarak amaçlarına ulaştı ve 11 Eylül’ün faturası Müslümanlara kesildi...

İkiz Kuleler'e yapılan saldırı terörist bir saldırı değildir. Bu resmen ABD'ye savaş ilanıdır. Ancak ortada savaş ilan eden bir ülke yoktur. Kısacası saldırıyı Müslümanların üzerine atanlar mantık hatası yapmıştır. Müslümanlar böyle bir şey yapacak olsalardı kısa sürecek bir gösteri ve bir miktar maddi zararlar biten bir eylemi niye tercih etsinler...

Terörün sistemi bellidir. Terör mantığına göre; belirli aralıklarla azınlıklar öldürülür ve Amerikalı beyazların üstüne atılır. Bir süre sonra da Beyazlar öldürülüp azınlıkların üzerine atılır. Böylece düşük maliyetle büyük zararlar verilerek ABD içinden çıkılmaz bir karmaşanın içine sokulmuş olur. Terör mantığı budur. Bunu yapabilmek çok zor ve çok emek ister diyebilirsiniz. Ancak İkiz Kuleler'i vurmak için ABD'nin sırlarını alabilen ve savunma teknolojisini aşabilen böyle bir grup (eğer ki böyle bir grup varsa) yukarıda açıkladığımız Azınlık-Çoğunluk sistemini çok daha kolay kurup çok ileri boyutlara taşıyabilecek güce de sahip demektir... Zaten ABD İkiz Kuleler'i Müslümanların vurduğuna kendi halkını bile ikna edememiştir... Buna rağmen yazılan senaryo sahneye konmuş, senaryoda rol alanlar yerlerini almış ve tarih sahnesindeki yeni oyun başlamıştır. Oyunun birinci perdesinin adı **Yeni Haçlı Seferi**, ikinci perdesinin adı da **Yeni Dünya Düzeni**'dir.

“**Yeni Haçlı Seferi**” Afganistan ve Irak’a saldırılarla başladı. Bu saldırıların altyapısı 11 Eylül saldırısından önce zaten hazırlanmıştı. 1990–2000 yılları arasında BM Barış Gücü (NATO) askerleri Kafkasya, Afrika, Balkanlar derken dünyanın her tarafında görülmeye başlanmıştı. Barışı ve demokrasiyi sağlamak adına gittikleri her yer karıştı ve bölündü. Sıra diğer ülkelere doğru geliyordu. Türk ve Müslüman ülkeler Türkiye’den bir karşı atak beklemeye başladı.

1993 yılında Turgut Özal, “**Türk Ekonomik Birliği**”ni kurma yoluna gitti ve zehirlenerek öldürüldü. ABD – AB ittifakı Türk Birliği’ne karşı önlemler aldı. Askeri darbeler ve “Turuncu Devrim”lerle Özal’ın anlaştığı liderler değiştirildi.

1996 yılında Necmettin Erbakan “**İslam Ekonomik Birliği**”ni (D-8’i) kurdu. Dolara (\$) rakip olacak olan altın madeninden yapılacağı için değeri düşmeyecek “İslam dinarı” fikrini açıkladı. Eğer böyle bir yeni para türü piyasaya sürülürse, karşılıksız basılan ABD doları altın karşısında boyalı bir kâğıt parçasına dönüşecek ve Batı ekonomisi birkaç yıl içerisinde çökecekti. Bu nedenle Türki Cumhuriyetler ve diğer Müslüman ülkeler yeniden bir birlik kurmadan Müslüman alemi dağıtılmalıydı. Ortadoğu ve Afrika artık **Arap Baharı**’na gebeydi...

2001 yılına gelindiğinde “11 Eylül (İkiz Kuleler) Saldırısı” gerçekleşti. İkiz Kuleler’e saldırının suçu Müslümanların üzerine atılsa da kimse inanmadı. Bütün dünya ABD’nin kendi kendini vurduğunu

anlamıştı. ABD bir kez daha imaj kaybına uğradı ve bu defa imajı çok kötü sarsıldı.

2003'te Irak'ta ABD tarafından iç savaş çıkarıldı. Diğer Arap ülkelerinin de sırada olduğu anlaşılıyordu. Bu gelişmeler sonucunda ABD, Müslüman ülkeler nazarında dünya çapında güven kaybına uğradı.

Bu süreç içerisinde ABD saldırgan tavrına bazı bahaneler bulsa da bütün dünya bunların yalan olduğunu biliyordu. ABD yerle bir olan imajını düzeltmek için medyaya (Türkiye'deki üç gazeteci de dahil) milyonlarca dolar rüşvet verdi... Gazetelerin ABD'yi haklı gösteren haberleri de inandırıcı bulunmadı. Acilen çözüm bulunmalıydı. ABD'nin imajını yenileyecek özellikle Müslüman ismi taşıyan sevimli bir başkana ihtiyaç vardı. Bulunan isim ise **Barack Hüseyin Obama** olacaktı.

II. NATO'NUN KURULUŐU

Tapınak Şövalyeleri'nin devamı olan **I. NATO**, SSCB ve Komünizm tehdidi için kurulmuştu. SSCB'nin yıkılması ve tehdidin ortadan kalkması nedeniyle (kuruluş tüzüğü gereğince) otomatikman fes oldu.



ABD Başkanı George W. Bush, 2001 yılında ikiz Kuleler'in vurulmasının hemen ardından yaptığı ilk konuşmasında “Haçlı Seferi başlamıştır.” demişti. Bush yönetiminden Obama yönetimine kadar geçen süreç içerisinde NATO yeni Haçlı Seferi için hazırlandı.

Obama'nın göreve başlamasıyla birlikte İslam düşmanı Rasmussen (2009–2014 yılları arası) NATO Genel Sekreteri olarak atandı... Böylece **II. NATO** (Yeni Haçlı Ordusu) bu defa Müslüman tehdidinin ortadan kalkması için tekrar kurulmuş oldu...

Türkiye “laik” ve “ılımlı İslamcı” kabul edildiği için dışlanmadı ama Müslümanlara yapılan saldırılara ortak olması için zorlanmaktan da kurtulamadı.

Sanki bir İslam ordusu varmış gibi hedef İslam coğrafyası olarak gösterilmiş, Hristiyan halk kandırılmıştır. Şu anda İslam'ın bir ordusu yoktur. İslam Ordusu denen grupların İsrail'e saldırmaması ilginçtir. Bu durumda bir İslam Ordusu gerekliliği doğmaktadır. Peki, Müslümanlar bir İslam Ordusu kurabilecek mi? Yeni Haçlı Ordusu'nun karşısına kim çıkacak? Yoksa Siyonistlerin finansörlüğünde bir İslam Ordusu kurulup Müslümanlara mı teslim edilecek? Olmaz demeyin... Türkiye'de nasıl Vatikan tipi bir "Hilafet" denendiyse, NATO benzeri bir İslam Ordusu da denenebilir.

Bahsi geçen Haçlı Ordusu Hristiyanların değil Siyonistlerin (Küresel Elit'in) Haçlı Ordusu'dur. "Haç" da Hristiyanların değil Gül-Haç Kardeşliği'nin haçıdır. Yani bütün dinleri yok etmek için savaşıacaklardır. Bu nedenle acilen NATO ve AB üyeliklerimizi gözden geçirmemiz gerekir.

Avrupalı ve ABD'li halklara göre Haçlı seferi başlatılan terörist Müslümanlar kimlerdir?

Avrupalı ve ABD'li halka göre Müslüman demek "Türk" demektir, "Türk" demek Müslüman demektir. Onlar için bu iki kelime eş anlamlıdır. Kısacası Batı dünyasında bir olayda Müslüman'dan bahsediliyorsa Batılı bunu Türk olarak algılar. ABD Başkanı Bush "Haçlı Seferi başlamıştır." dediğinde aslında **Türkleri mi kastetmiştir?**

YENİ DÜNYA DÜZENİ'NİN BAŞLANGIÇ NOKTASI BOP (Büyük İsrail) PROJESİ ve SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GELİŞMELER

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ilk etapta özellikle İran, Türkiye, Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere Müslüman dünyasından çeşitli ülkeleri kapsayan bir proje idi. Sonradan Güney Kafkasya ve Orta Asya'nın çeşitli ülkeleri de bu projeye dâhil edildi. BOP, önemli oranda Müslüman çoğunluğa sahip alanları işaret eder. Ancak bu söylem dillendirilmez...

BOP terimi genişletilmiş şekilde 2004 yılında G8 Zirvesi'nde Orta Doğu ve Batı arasındaki farklılıkların giderilmesi konu başlığıyla ABD'nin çalışmalarında yer almış, George W. Bush'un seçilmesinin ardından BOP projesi gündeme gelmiştir. Bazı kaynaklarda projenin hazırlanmasının nedeni ABD'de yapılan 11 Eylül saldırıları olarak gösterilmektedir. Projenin hazırlanmasından önce dikkat çeken önemli bir nokta ise ABD ve CIA'ye stratejik Ar-Ge hizmeti veren "Rand Corporation" adlı düşünce örgütünün 2004 yılında "*Sivil Demokratik İslam, Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler*" başlıklı bir rapor hazırlayarak Bush yönetimine sunmasıdır.

Raporda, Bush'un **İslâm'ı kontrol altına alabilmesi** için gerekenler başlıklar halinde

sıralanmıştır. Ayrıca yine bu raporda Türkiye'nin İslam dünyasındaki "İlimli İslam" sözleşmesinin gereklerini yaptığı, ancak Kemalizm ve Milliyetçilik gibi akımlar nedeniyle ABD'ye karşı olumlu bakmadıklarına da yer verilmiştir.

BOP projesi ile ilgili olarak günümüze kadar herhangi bir resmî belge yayınlanmamış, sadece W. Bush projesinin kapsamıyla ilgili bazı sözler sarf etmiştir. Bu sözlerden dikkat çekenler arasında Endonezya, Malezya, Bangladeş gibi Müslüman halka sahip ülkelerin yanı sıra Gana ve Gambiya gibi ülkelerle birlikte Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi ülkelerin projede yer almadıkları ancak isteklerine bağlı olarak projeye katılabilecekleri ifadeleri bulunmaktadır.

Proje kapsamında 23 ülkenin değerlendirmeye alındığı bilinmektedir. Bu ülkelerin pek çoğu ABD'nin ve "Rand Corporation" adlı düşünce örgütünün sunduğu değerlere göre değerlendirilen ülkelerdir. Türkiye'de bu ülkelere dâhil edilmiş, ancak "İlimli İslam Ülkesi" olduğu için ABD'li yetkililer tarafından "Demokratik Ortak" olarak tanımlanmıştır.

BOP projesi kapsamında çalışmalarına devam eden ABD, 2004 yılı Ekim ayında projeye destek verdiğini açıklayan Pakistan'a uyguladığı askeri ambargoyu kaldırdı. 2004 yılı Eylül ayında Ürdün ve Tunus'ta birer "Orta Doğu Ortaklık Girişimi Ofisi" açtı. Ayrıca İran'a stratejik baskılar artırılırken,

Libya NATO tarafından başlatılan "Akdeniz Diyalogu"na katılmaya zorlandı.

BOP terimi, ABD yönetiminin 2004 yılı G8 Zirvesi hazırlık çalışmalarında belirli bir bölgeyi belirtmek için daha açık bir şekilde tekrardan tanımlandı. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski, ABD'nin Büyük Ortadoğu'yu "Küresel Balkanlar" olarak gördüğünü, BOP projesinde geçen "Ortadoğu" deyiminin Avrasya'yı da kapsadığını belirtti. Böylece BOP genişletilerek BAP (Büyük Avrasya Projesi) haline geldi. Bu genişleme BOP projesinin "Yeni Dünya Düzeni"ne doğru genişleyeceğinin de habercisiydi.

IRAK İÇ SAVAŞI ve BÖLÜNME

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması sonrasında Arap yarımadası üzerindeki yönetim Osmanlı'dan alınarak Araplara devredildi. Arap yönetimleri bölgelerinde belirli bir düzen kurmayı başarsa da Irak'taki Musul ve Kerkük bölgesi hiçbir zaman düzen sağlayamadı...

İngiltere, Musul-Kerkük bölgesinin yönetimini Barzani aşiretine vermiş ancak sürekli anlaşmazlıklar olmuş, aşiret birçok kez İngilizlere karşı ayaklanmıştır.

İlginçtir; tarihi süreçler içerisinde İngiltere destek verdiği ülkelerde krallıklar kurdurmuş, bir süre sonra ABD bu ülkelere demokrasi getirmişti. Eğer bu bir oyunsaydı o kadar iyi oynuyorlardı ki rakipler mi yoksa paslaşıyorlardı mı anlayamıyorsunuz.

1973'te ABD ve İran Şahı, Irak işgalinin başlatılması konusunda Mossad'la iş birliği içinde Kürt isyancıların Bağdat aleyhinde finanse edilmesi için gizli bir anlaşma yaptı. Sonuç olarak Irak Hükümeti 15 yıl sonra Kuzey Bölgesi üzerindeki denetimini genişletti ve nüfuzunu korumak için Kürt Bölgesi'ndeki Arapları petrol alanlarına özellikle Kerkük'ün etrafındaki bölgelere taşıyarak bir Araplaştırma programı başlattı. "Cezayir Anlaşması" sonrasında hükümet tarafından Kürtlere karşı uygulanan baskıcı önlemler 1977'de Irak Ordusu ile Kürt gerillaları arasında çatışmalara yol açtı. 1978 ve 1979'da 600 Kürt köyü yakıldı ve yaklaşık 200.000 Kürt ülkenin (petrol sahası olmayan) diğer bölgelerine sürgüne gönderildi.

Körfez Savaşı'nın bitiminde (1991'de) Saddam Hüseyin'e karşı yapılan ayaklanma sonrasında Irak dağılmaya başladı. ABD, Kuzey Irak'ın büyük bir bölümünde işgal gerçekleştirdi. Bununla birlikte Süleymaniye, Kerkük ve diğer önemli Kürt nüfuslu bölgeler Kürtlerin yönetimine bırakıldı. Irak güçleriyle Kürt birlikleri arasındaki kanlı çatışmalar sürdü ve hassas bir denge gücüne ulaşıldıktan sonra

Irak Hükümeti Ekim 1991'de bölgeden askeri personelini tamamen çekti ve Irak Kürdistanı'nın fiilen bağımsız olarak görev yapmasına izin verdi.

2003'te ABD Irak'ı tamamen işgal etti. İşgalden üç hafta sonra 9 Nisan 2003 tarihinde Bağdat'ın koalisyon güçlerinin eline geçmesiyle Saddam Hüseyin iktidarı sona erdi.

2005 yılında Irak'ı bölgeler ve valiliklerden oluşan federal bir devlet olarak tanımlayan yeni bir anayasa oluşturuldu. KYB lideri Mesut Barzani Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başkanı oldu. PUK lideri Celal Talabani yeni Irak yönetiminin başkanlığına seçildi. Kısa süre sonra da Baas Partisi yasaklandı. Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi.

Irak'taki karışıklıklar halen devam etmektedir ve Kürt, Şii ve Sünni bölgeleri şeklinde üçe bölünmüş durumdadır.

"Bugün dünyada 200 civarında olan devlet sayısı yakın gelecekte 1000'e yükselecek.

Dünyada ulus devletlerin modası geçmiştir. Dünya, gelecekte finans sektörü tarafından idare edildiğinde, dünyaya barış ve huzur gelecektir."

David Rockefeller

İSRAİL - LÜBNAN SAVAŞI

2006 yılında Hizbullah'ın askeri kanadı ile İsrail Savunma Kuvvetleri arasında savaş çıkmıştı. Lübnan'daki Hizbullah militanlarının İsrail topraklarına Katyuşa füzeleri atması üzerine İsrail Lübnan'a hava ve kara saldırıları yapmış ve ülkenin limanlarını denizden ablukaya almıştır. İsrail'in bu davranışına karşılık olarak Hizbullah Güney Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaptığı füze saldırılarını şiddetlendirmiştir. Bunun üzerine BM Barış Gücü Lübnan'a inerek Hizbullah'ın İsrail'e saldırmasının önünü kesmiş, Suriye askerlerinin de Lübnan'ı terk etmesini istemiştir. Aksi durumda Barış Gücü'nün Lübnan'a müdahale edeceğini belirtmiştir. İsrail ise saldırmaya devam etmiş, BM'de İsrail'i uyararak ateşi kesmesi için süre tanımıştır. Kısacası, *"Şu kadar süren var. Öldürebildiğin kadar Müslüman öldür. Biz karşı tarafın elini bağladık."* demektedir.

Savaşın ilk günlerinden itibaren aralıksız süren İsrail saldırılarının 1.000'in üzerinde sivil Lübnanlıyı öldürmüş olması üzerine "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu" İsrail'in savaş suçu işlemiş olabileceğini söylemiş ancak hiçbir yaptırım uygulamamıştır.

Bu savaştaki asıl amaç Lübnan'da bulunan Suriye askerlerini buradan uzaklaştırmaktır. Suriye'nin Lübnan'da olması Suriye'nin güvenliğini sağlıyordu.

Irak'tan sonra Suriye'yi de bölmeyi planlayan ABD, Suriye'ye saldırmadan önce İsrail'in güvenliğini sağlamış, Suriye'nin bölünmesinin ve Golan Tepeleri'nin ileride İsrail sınırlarına dâhil edilmesinin önünü açmıştır.

İsrail - Lübnan Savaşı sonrasında, İsrail Başbakanı Ehud Olmert ve ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın basın açıklaması:



Condoleezza Rice; BOP projesi devreye girecek ve Ortadoğu yeniden şekillenecek...

Ehud Olmert; Daha sınırlarımızı (İsrail'in sınırlarını) çizmeyi tamamlamadık...

2008 YILI KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ

David Rockefeller küresel ekonomik krizi önceden haber vermişti:

"Yakında küresel bir ekonomik kriz çıkacak. Bu ekonomik kriz ulusları yola getirecek. Küresel kriz Yeni Dünya Düzeni için gerekli değişimi tetikleyecek. Küresel bir değişimin eşiğindeyiz..."

2008 Ekonomik Krizi yılın son aylarında ortaya çıkmış ve birçok ülkeyi olumsuz yönde etkilemiştir. 2000'li yıllar boyunca başta petrol olmak üzere

bütün emtia ve tarım ürünleri fiyatlarında büyük bir yükseliş gözlemlendi. Çin ve Hindistan'daki nüfus artışı bu ürünlerin talebini arttırdı ve fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2008'de gıda fiyatları en yüksek düzeye ulaştı.

Buna paralel olarak 2008'de ABD'deki taşınmaz mal piyasasında özellikle konut fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandı. Ucuzlayan konut fiyatları bankaların düşük gelirli ailelere konut almak için doğrudan kredi vermelerinin yolunu açtı. Bu esnada birden bire gelen ekonomik kriz, kredi faizlerini ödeyemeyen düşük gelirli ailelerinin iflas etmelerine ve konutlarına el konulmasına neden oldu.

2008 yılı ilerledikçe "Mortgage" sisteminin sadece küçük bir kesimi değil tüm ABD mali sistemini etkilediği anlaşıldı. Ailelere yüksek riskli kredi açan bu kurumlar kredi akitlerini birleştirip paketleyerek borsalarda alınıp satılır hale getirmişler, yatırım bankaları ve ticaret bankalarına satmışlardı. Bu gelişmeler bazı bankaların batmasına neden oldu. Bear Stearns Martlike iflas ederek ABD Hükümeti tarafından başka bir yatırım bankası olan JP Morgan Chase'e satıldı. Bunu başka bir yatırım bankası olan Lehman Brothers, Merrill Lynch ve bir sigorta firması olan Amerikan Uluslararası Grubu izledi. Washington Mutual ve Wachovia gibi bankalar iflas ederek diğer bankalara satıldı.

Bu krizi durdurmak için Eylül ayı sonlarında ABD kongresi 700 milyar dolarlık bir kurtarma paketini onayladı.

Kriz Avrupa'ya da sıçradı. İzlanda'nın 3 büyük bankası iflas etti. İzlanda Kronası, Euro karşısında %40 değer kaybetti ve İzlanda'daki enflasyon oranı % 15'e ulaştı. İngiltere'deki taşınmaz mal piyasası da aynen ABD'deki gibi büyük bir düşüşe geçti.

BARACK OBAMA ABD BAŞKANI SEÇİLDİ

ABD'nin kötüye giden siyasi ve ekonomik imajını yenileyecek özellikle Müslüman ismi taşıyan sevimli bir başkana ihtiyacı vardı. Bulunan isim Barack Hüseyin Obama oldu.

Barack Hüseyin Obama:

2009-2017 dönemi ABD Başkanı seçildi. ABD başkanlığına seçilen ilk Afrika kökenli ve Müslüman ismi taşıyan Amerikalı oldu.



Obama'nın seçilmesi ABD için köklü bir değişim olarak algılandı. İlk seçildiğinde herkes onun dünyaya barış getireceğini düşündü... Ama öyle olmadı. Seçildiğinin ikinci günü Pakistan bombalandı. Afganistan'daki müdahaleye devam etme kararı aldı. Filistin'e fosfor bombası atan İsrail için; *"İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyorum."* dedi. Yetmedi, uluslararası hukuku (BM kararlarını) hiçe sayarak; *"Kudüs sonsuza dek İsrail'in başkenti olarak kalacak."* dedi... Dedi ama resmi bir belgeyle ilan etmeye cesaret edemedi.

Obama'nın bu sözlerine şaşdırmamak gerek. Çünkü ABD'de başkan olmak, İsrail'e (Siyonizm'e) bağılılık yemini etmek demektir. İsrail lobisinin ABD'deki yayın organı Jewish News 24 Ekim 2008 tarihli yazısında şöyle demektedir; *"Obama'yı Obama yapan Yahudilerdir. Obama'nın geçmişinde hangi taşı kaldırırsanız altından Yahudiler çıkar."*

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski; Ortadoğu'da şu anda gelişmekte olan çok kutuplu dünyanın göstergesi olabilecek bir uyanış olduğunu, Büyük Ortadoğu'yu (BOP'u) "Küresel Balkanlar" olarak gördüğünü ve bu bölgeyi "Büyük Avrasya Projesi" (BAP) olarak tanımladığını söyledi. Bu bölgenin yönetimi zordu ve kendi haline bırakılamazdı. ABD bu bölgeye barış ve huzur getirmeliydi. Bu nedenle ABD'nin ve CFR'nin akıl hocası olan Zbigniew Brzezinski ve Samuel Huntington'ın birlikte hazırladığı projelerin uygulaması Obama döneminde de sürdürülecekti.

Bush döneminde "Büyük Ortadoğu Projesi" olarak açıklanan BOP, Obama döneminde (2008'deki Küresel ekonomik krizin ulusları zayıflatması da göz önünde tutularak) "Büyük Avrasya Projesi"ne (BAP'a) dönüştü.

BOP projesi, "Yeni Dünya Düzeni" (YDD) ile karıştırılmamalıdır. BOP, YDD'nin sadece küçük fakat önemli bir parçasıdır. BOP, "Büyük İsrail Projesi"nin altyapısının oluşturulmasını içeren bir projedir. YDD'ye giden yolun başlangıcıdır. BOP'tan sonra BAP (Büyük Avrasya Projesi) gelecek, BAP'tan sonra

süreç devam edecek ve nihayetinde “**Büyük Asya-Avrupa-Amerika Projesi**” (BAAAP) ile son halini alacaktır.

Görüldüğü gibi Siyonistlerin (Küresel Elit’in) bütün projelerinin sonu Tanrı Krallığı’na varmaktadır. En üzücü şey de bunu dünya kamuoyuna anlata anlata ve gözümüzün içine baka baka yapıyor olmalarıdır.

Vatikan’ın bu zulme ve katliama ses çıkarmaması oldukça ilginçtir. İnsanın aklına “*Papa sömürü ve faiz sistemine de ses çıkarmamıştı. Şimdi de ses çıkarmıyor. Acaba Vatikan imanını mı kaybetti?*” sorusu geliyor... Belki de Hristiyanlık Vatikan’da da ortadan kalkmıştır. Tapınakçılar ne diyordu, “*Bütün dinler ve krallar ortadan kaldırılacak...*”

Yeni Dünya Düzeni sürecinde BOP, BAP, BAAAP gibi birçok proje yer almaktadır. Bu projelerin geniş kitlelere ulaşabilmesi ve olumlu ya da olumsuz tepkilerin kısa zamanda ölçülebilmesi projenin başarısı için önemlidir. Bu nedenle “Sosyal Medya” bu sürecin olmazsa olmazıdır.

SOSYAL MEDYA KULLANIMA AÇILDI

Dünya, “Sosyal Medya”yı ilk olarak “Facebook” aracılığıyla kullanmaya başladı. Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. 2003 yılının sonlarına doğru Facebook'un yazılımını yapan Mark

Zuckerberg'in amacı Harvard Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli Amerikan üniversitelerindeki öğrenciler arasındaki bağlantıyı güçlendirmektir. Üniversitelere yayılmaya başladıktan sonra finansman ve medya gibi noktalarda da kullanılabilmesi fark edilen Facebook'un güçlendirilmesi amaçlandı. Eylül 2006 tarihi itibarıyla e-posta doğrulaması şartıyla 13 yaş üstü herkesi üye olarak kabul etmeye başladı ve bugünkü halini aldı.

Sosyal Medya kullanımının sakıncaları:

- Bütün kişisel bilgiler depolanmaktadır. Kişilerin zaafı tespit edilerek ona göre reklam ve kampanya teklifleri sunulmaktadır.
- Kişilerin sosyal ve siyasi görüşleri tespit edilmektedir. Bir bölgedeki siyasi yoğunluk, görüş birliği ya da çatışmaya müsaitlik durumları, hangi bölgenin nasıl kışkırtılabileceği tespit edilebilmektedir.

Sosyal Medyanın Bilgi Deposu ve Sakıncaları:

Arap Baharı ve benzeri olayların altyapısında kullanılacak (kışkırtma ve ayaklanma organize edilebilecek) bilgiler ve fırsatlar içermektedir. Art niyetli olarak kullanılma ihtimali yüksektir.

Kişiler arasında etkileşim, iletişim ve organize olma konusunda anlık paylaşım imkânı sağlayan Sosyal Medya yazılımları Arap Baharı hareketlerinde oldukça etkili olmuştur.

“The Economist” dergisinin Haziran-Temmuz 2013 sayısının kapağında yer alan (resmin sağ tarafındaki) yeni nesil eylemcileri temsil eden kadın figürünün elindeki cep telefonu, “Sosyal Medya”nın eylemlerdeki etkisini vurgulamaktadır.

Dergi kapağındaki temsili figürlerin altında sırasıyla; 1848 Fransa’da, 1968 Amerika ve Avrupa’da, 1989 SSCB’de, **2013 Her yerde...** yazmaktadır.



“The Economist” dergisinin Haziran-Temmuz 2013 sayısı kapağı

ARAP BAHARI

Arap Baharı, 2010'da başlayan Arap dünyasındaki halk hareketlerine verilen ortak addır. Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları (Rönesans) taleplerinden ortaya çıkmış toplumsal bir siyasi-silahlı harekettir. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen'de büyük çapta; Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas'ta küçük çapta olmak üzere tüm Arap dünyasında baş gösteren mitingler, protestolar, halk ayaklanmaları ve silahlı çatışmalardır.

Halk, “özgürlük mücadelesi” adı altında birçok Arap lideri devirmiş, oluşan domino etkisiyle eylemler Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın tamamına yayılmıştır. Ayrıca; sadece Arap ülkeleri değil İran, Arnavutluk ve Ermenistan'da da “Arap Baharı”nın etkisiyle küçük çapta olaylar gözlenmiştir.

Arap Baharı'nda kışkırtma yapan grupların birkaç yıl öncesinden yurtdışında eğitildikleri ortaya çıkmıştır. Dünyanın değişik yerlerinde çıkan ayaklanmaların genelinde aynı eğitim merkezlerinin rol oynadığı anlaşılmaktadır. İnsanların özgürlüğü ve demokrasi adına eğitim verdiklerini iddia eden bu merkezlerde ne gibi telkinler verildiğinin ve gençleri nasıl yönlendirdiklerinin araştırılması gerekmektedir. Verilen telkinler bilim felsefesi Karl Raimund Popper'ın felsefesi doğrultusundadır. Eğitimlerin finansörü olarak Yahudi asıllı Gorge Soros işaret edilmektedir.

KARL RAIMUND POPPER'a göre; Herkes yanılabilir. Bu nedenle doğrularımızda ısrarcı olmamız gerekir. Topluları organize ederken tek bir doğru etrafında değil, farklı doğrulara imkân sağlayan topluluklar halinde organize etmek gereklidir...

Popper açıkça söylemese de bunun anlamı “Kuralsız Yaşam Felsefesi”dir. Çünkü doğru tektir.



GENÇLERİN AYAKLANMA ÖNCESİ EĞİTİM YERİ - OTPOR

Otpor 1998–2003 yılları arasında Sırbistan'da Slobodan Milosevic rejimine karşı pasif direniş eylemi gerçekleştiren bir gençlik hareketidir. “Otpor” Sırp dilinde “Direniş” anlamına gelmektedir.

OTPOR'un; Yugoslavya, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Maldivler, Lübnan, Mısır ve Tunus'taki ayaklanmalarda ön saflarda yer alan eylemcileri eğittiği bilinmektedir.¹

OTPOR'da eğitim alan gençlere ABD'de yaşayan Gene Sharp tarafından yazılan ve ilk kez 1993'te yayınlanan “Diktatörlükten Demokrasiye” adlı kitapta “Şiddetsiz direnişin 198 yöntemi” anlatılmaktadır. OTPOR'un tanıtım videosunda; 37 ülkede çalıştıklarını ve 5 devrimde başarılı olduklarını belirten üyeler, sırada çok ülke olduğunu söylüyorlar.²

1/ 2/ star.com.tr/guncel/gezi-ve-sirbistan-merkezli-otpor-baglantisihaber-1015384/ - 15 Nisan 2019



OTPOR örgütünün amblemi Gezi olaylarında kullanılan amblemle hemen hemen aynıdır. Amblemlerdeki bu benzerlik nedeniyle gösterilerin perde arkasında CIA destekli Sırbistan merkezli OTPOR'un olduğu sıkça dillendirilmiştir.

YENİ SAVAŞ TİPİ - İHALE USULÜ SAVAŞ

2000'li yıllar “Sosyal Medya” gibi yeni strateji ve tekniklerin kullanılmasıyla başladı. Teknoloji artık bütün ayaklanmaların ve iç savaşların içerisindeydi. Bu durum yeni savaş tekniklerini de beraberinde getirdi. Gelişmeler sonrasında yeni bir savaş tipi ortaya çıktı. Bundan sonra savaşlar ihale usulü ile “Özel Ordu Şirketleri” tarafından yapılacak ve askerler sosyal medya üzerinden toplanacaktı.

Savaş, dünyanın en eski tarihlerinden bu yana var oldu. Ancak 20. yüzyıla kadar savaşlar “cephe savaşı” şeklinde olurdu. Bu tip savaşlar, sivillerden uzak cephelerde yapılır ve sadece askerler ölürdü. Dünya Savaşları bu kuralı bozan ilk savaş türü oldu. Artık siviller de savaşın ortasındaydı ve çok sayıda masum insan acımasızca katledildi.

Yeni Dünya Düzeni doğrultusunda hazırlanan BOP projesiyle birlikte savaş ve ordu anlayışı da değişmiştir. Güvenlik şirketi benzeri “Özel Askeri Şirketler” oluşmaktadır. Belli bir nüfusa sahip aşiretler, dünyanın değişik yerlerinden devşirilmiş gruplar, kısacası para karşılığında savaşmak isteyen herkes iş alabilecek duruma gelmiştir.

Örneğin;

- **PKK** ve Irak-Suriye hattındaki diğer Kürt grupları şirket usulü gruplardır. Ücretleri petrol ve uyuşturucu gelirlerinden pay verilerek ödenmektedir.
Görevi; petrol sahalarını korumak ve Musul’dan Akdeniz’e doğru koridor açarak çıkarılan petrolün Akdeniz’e taşınmasını sağlamaktır.
- **İŞİD** bir şirket gibi hareket etmektedir. İslam ordusu olduğunu iddia etmekte ancak sürekli Müslümanlara saldırmakta, İsrail’e hiç saldırmamaktadır. Aksine izlediği savaş politikası İsrail’in bölgedeki çıkarlarına katkı sağlamaktadır.
Görevi; Dünyayı Müslümanların terörist olduğuna inandırmak, İslam=Vahşet algısını yayarak Avrupalı halka korku salmak, Türkiye ile bağı varmış izlenimi vererek Türkiye’yi terörist devlet ilan etmenin altyapısını hazırlamak ve Musul’dan İsrail’e doğru koridor açarak çıkarılan petrolün İsrail üzerinden Akdeniz’e taşınmasını sağlamaktadır.

PKK ve DEAŞ örneğindeki veriler PKK'nın ABD tarafından, DEAŞ'ın ise İsrail tarafından yönetildiğini göstermektedir. Her iki grubun işgal yoluyla açtığı koridorlar incelendiğinde sonuçlar bu tezi desteklemektedir.

Bir örgüt adının “Şirket” kelimesiyle beraber kullanılması size garip gelebilir. Ortadoğu'da aşiretler ve yerel güçler dışında yurtdışından gelerek savaşan onlarca “Özel Askeri Hizmet Şirketi” vardır. Örneğin; Constellis Holding'in alt kuruluşu olan Blackwater, Ortadoğu'da adı en çok geçen şirketlerden birisidir. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin otele hapsedilmesi operasyonunu Blackwater Şirketi'nin gerçekleştirdiği söylenir. Blackwater Şirketi'nin bağlı olduğu Constellis Holding'in iş yaptığı bölgeleri holdingin kendi web sitesinde de görebilirsiniz.

Blackwater Şirketi, askeri nitelikli Amerikan sivil güvenlik şirkettir. Bilinen özel güvenlik şirketlerinden farklı olarak, askeri eğitilmiş personel ve askeri donanım kullanır. Amerikan Deniz Kuvvetleri Özel Birlikler eski askerlerinden Erik Prince ve Al Clark tarafından 1997 yılında Kuzey Carolina'da kurulmuştur. Şirket, ABD sınırları içerisinde askeri nitelikli koruma hizmeti, polis teşkilatının eğitimi ve bomba koklayıcı köpek hizmetleri vermektedir. Ayrıca Afganistan ve Irak'ta ABD ofislerinin ve personelinin korunması hizmetini yürütmektedir.

Son zamanlarda PKK mensuplarının üzerinde ele geçirilen ABD menşeli silahların sorgulanması Blackwater USA'in adını gündeme getirmiştir. Ayrıca Irak'ta insanlara yapılan işkencelerin başrol oyuncusu yine bu şirkettir. Kötü ününü gizlemek için 2009 yılında adını Xe Services olarak, 2011 yılında ise Academi olarak değiştirmiştir.

BOP projesi ve Akdeniz'deki doğalgaz yataklarındaki paylaşım sürecinin devamında özel savaş şirketlerinin adını ve etkinliklerini daha çok duymaya başlayacağız. İlerleyen zamanlarda da bu şirketlerin bazı devletler adına donanma, liman ve uçak gemisi kiraladığına şahit olacağız.

Böyle bir şey olamaz demeyin. Çünkü aynı olay 1600 yılında Hindistan'ın "Doğu Hindistan Şirketi" (**East India Company**) tarafından sömürülmesi sırasında yaşanmıştı. East India Company, İngiliz Kraliyet Donanması'nı kiralamış ve paralı askerler kullanarak Hindistan'ın zenginliğini İngiltere'ye taşımıştı.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ

Adı İslami olup kendisi İslami olmayan bu örgütün kökenlerinin Sovyet askeri müdahalesine karşı ABD tarafından bir araya getirilip Pakistan'da eğitim ve silah desteği verilen çeşitli radikal İslamcı örgütlere dek uzandığı ve bu gruplardan türediği iddia edilmektedir. Bu iddialar önce ABD'nin eski

Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından, sonra da mevcut ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmiştir.

DEAŞ'ın birden bire sıfır kilometre yeni araçlarla ortaya çıkması, araçlar içerisinde hiç eski araç bulunmaması örgütün eski değil yeni kurulduğunu göstermektedir. Ayrıca El-Kaide, DEAŞ ile bir bağı olmadığını açıklamıştır. DEAŞ'ın kuruluşu El-Kaide'ye değil İsrail'e fayda sağlamıştır. İsrail tarafından Filistin'de yapılan zulmün dünya çapında tepki görmeye başlaması sonucunda DEAŞ sahneye çıkmış ve sergilediği vahşet nedeniyle bütün dünya Müslümanlara düşman olup İsrail haklıymış demeye başlamıştır. Bu kurgulanmış gelişmeler DEAŞ'ın İsrail tarafından üretildiğini göstermektedir.

İslam ordusu olduğunu iddia eden DEAŞ, ortaya çıkmaya başladığı ilk dönemlerde bölgedeki İslami gruplarla çatışarak onları kendi bünyesinde toplamaya çalışmış, kısmen de başarılı olmuştur. Eleman toplama taktiği ganimet ve esir kadın paylaşımı üzerinedir. Var olduğu süreç içerisinde Filistin'i işgal eden İsrail'e hiç saldırmamıştır. Örgütün altyapı hazırlıklarını tamamlayıp gerçek anlamda ortaya çıkışı 2014 yılında adını IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) olarak değiştirip Halifelik ilan etmesi ile başlamıştır. IŞİD adını aldıktan sonra Suriye ve Irak bölgelerinde yaptığı işgal girişimleriyle adının tüm dünyaya duyurulması sağlanmıştır.

İŞİD, el koyduğu Ortadoğu petrollerini İsrail üzerinden Akdeniz'e taşımak için koridor açarken, PKK'da Türkiye'nin alt sınırından Akdeniz'e doğru koridor açmaya çalışıyordu. Musul ve Kerkük'ten yola çıkan her iki grup Suriye sınırına kadar dayandı. Ne tesadüftür ki koridorların geçmesi gereken Suriye birden bire karışmaya başladı.

SURİYE BÖLÜNMEYE BAŞLADI

Irak'ta Kürt bölgesinin (Petrol bölgesinin) güvenliğini sağlayan ABD, Akdeniz'e petrol sevkiyatı yolu (Koridor) açabilmek için Kürt askeri gruplarını organize ederek Suriye'yi Esat yönetimine karşı ayaklandırdı. Bu arada birden bire DEAŞ'da bölgede belirdi ve sessiz-sedasız Musul'dan İsrail'e doğru koridor açmaya başladı. Her iki grubun koridorunun da Suriye sınırları içerisinde geçmesi gerekiyordu. Tam bu sırada Suriye'de iç savaş çıktı ve Suriye; Rejim, Muhalifler, DEAŞ ve Kürt bölgesi olmak üzere (sınırları henüz şekillenmeyen) dört bölgeye bölündü.

Kürt grupların ve DEAŞ'ın Akdeniz'e doğru iki ayrı koridor planlanmasının birçok nedeni olabilir. Belki de Rusya'nın müdahale edeceğini ve pay isteyeceğini tahmin etmişlerdir.

Suriye İç Savaşı;

Cumhurbaşkanı Beşşar Esad Hükümeti ve muhalifleri arasında devam eden çok taraflı bir silahlı çatışmadır. Suriye'deki karışıklık 2011 Arap Baharı protestolarının bir parçası olarak Esad yönetimine protestolarla başladı ve protestoların şiddetle bastırılmaya çalışılması sonucu silahlı çatışmaya kadar tırmandı. Suriye'deki savaş birkaç grup tarafından (Suriye Hükümeti, muhalifler, Kürtler, İşid) sürdürülmektedir. Rusya ve Hizbullah, Suriye Hükümeti'ni askeri olarak desteklemektedir.

Uluslararası örgütler, Suriye Hükümeti'ni ciddi insan hakları ihlalleriyle ve birçok katliamla suçlamaktadır. Çatışma büyük bir mülteci krizine neden olmuş ve Mültecilerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'ye yerleştirilmiştir.

TÜRKİYE'DE DARBE GİRİŞİMİ

1990 yıllarında Necmettin Erbakan'ın liderliğini yaptığı "Milli Görüş", anlatımlarıyla ve yayınladığı "Gizli Dünya Devleti" adlı kitapla CFR başta olmak üzere Siyonizm'i deşifre etti. Çekiç Gücün (ABD'nin) Kürt devleti kurduracağını ve Suriye'den sonra Türkiye'ye saldıracağını söyledi. Bu söylemler ve bu doğrultudaki gelişmeler Milli ve İslami bir akım oluşturdu. Bu akım Necmettin Erbakan'ı iktidara

taşıdı. Gelişmeler ABD'yi rahatsız etti. Çünkü ABD'nin "İlimli İslam" projesi ve ileride kurmayı planladığı "Hilafet" için düşündüğü ve yetiştirdiği grup farklıydı. Çeşitli bahanelerle (özellikle medya aracılığıyla) yoğun baskılar oluşturuldu ve Erbakan Hükümeti devrildi.

O dönemlerde güvenilir gibi görünen Fetullah Gülen Cemaati 2010 yılından sonra siyasallaştı ve devlet kurumlarında gizli çalışmalar yapmaya başladı. Sonuçta 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de adını koyamadığımız BİR ŞEY OLDU.

Bir grup ordu mensubu darbeye kalkıştı ve bu grubun F. Gülen (FETÖ) mensupları olduğu açıklandı. Bu kalkışma karşısında halk canı pahasına kalkışmaya müdahale etti ve kalkışma bastırıldı. ABD'nin Türkiye üzerinden yürüttüğü "İlimli İslam Projesi" ve ileride kurmayı düşündüğü "Hilafet" planları boşa çıktı.

Türkiye'de bir Hilafet kurulması projesinin, CIA raporlarında önerildiği bilinmektedir.

ABD'nin planına göre;

İŞİD hilafet ilan ederek terör estirecek, Irak ve Suriye'nin bölünmesinde öncülük edecek, daha sonra bu bölgelerdeki gerçek İslam'ı yaşamak isteyen Sünni gruplar İŞİD'in zulmünden kaçarak ABD'nin Türkiye'de oluşturacağı Hilafet'e

bağlanacaklardı. Bu aynı zamanda Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaşanacak olan Armageddon Savaşı'nın altyapısını oluşturacaktı. Ne var ki Küresel Elit'in Türkiye üzerindeki hesapları tutmadı ve bu nedenle BOP projesi süreci yavaşladı.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) bazen hızlı, bazen de yavaş bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. "Yeni Dünya Düzeni"ni kuran nesil olarak tarihe geçmek isteyen Evanjelist Bush ailesi, aceleci davranarak "Tanrıyı kıyamete zorlamak" adına BOP projesini hızlandırdı ve Irak'tan başlayarak bütün Ortadoğu'yu işgal etme yolunu seçti. Baba ve oğul Bush'un başlattığı bu hızlı çıkış ABD'nin imajını kötü etkiledi. Türk-İslam ülkeleri o dönemlerde organize olabilecek güçteydi. Bu nedenle BOP projesi yavaşlatıldı ve ABD'nin imajını yenileyebilecek Müslüman isimli bir siyahî olan Obama Başkan seçildi. Obama'nın başkanlık yaptığı süreç içerisinde Bush ailesinin uyguladığı "İşgal" taktiğinden vazgeçildi ve "İç savaş" çıkarma taktiği devreye sokuldu. "Arap Baharı" ile bu yeni taktiğin meyveleri toplanmaya başlandı.

Obama'dan sonra ABD'nin imajını daha üst seviyelere taşıyabilmek için aklı başında bir kadın lidere ihtiyaç vardı. Bütün dünya siyasetçileri ve stratejistleri Hillary Clinton'ın yeni ABD başkanı olacağından emindi.



Bu arada “Arap Baharı” süreci ve “İç savaş çıkarma taktiği” devam ediyordu. Ancak ABD korktuğu Türk-İslam Birliği'nin toparlanamadığını fark etti ve BOP sürecini hızlandırdı.

Bu aşamada akli başında bir kadına değil, deli bir adama ihtiyaç vardı ve sürpriz bir şekilde ABD seçimlerini Donald Trump kazandı.

DONALD TRUMP ABD BAŞKANI OLDU

Donald John Trump 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde 45. devlet başkanı seçildi.

1946 New York doğumlu Amerikalı iş adamı ve siyasetçi olan Trump 1999 yılında babasını kaybetti. Bu nedenle 2000'de yapılan seçimlerden çekildi. 16 yıl sonra tekrar siyasete döndü.



Trump, "güvenilir en yakın ruhani " olarak adlandırılan Florida papazı Paula White da dâhil olmak üzere bir dizi Hristiyan manevi liderle ilişkiler kurdu. 2015 yılında Rum Ortodoks rahibi Emmanuel Lemelson'dan bir nimet aldı. 2016'da dini danışmanlarının listesini; James Dobson, Ralph Reed, Jerry Falwell Jr. ve diğerlerini isimleriyle yayınladı. Kızı Ivanka'nın eşi Jared Kushner'la olan evliliği öncesinde Yahudiliğe döndüğüne değinen

Trump, "Bir Yahudi kıza sahibim ve ondan çok onur duyuyorum." dedi.³

Alman kökenli bir aileden gelen Trump 2016 yılındaki seçim sürecinde İslamofobik söylemleri ile öne çıktı.

Forbes Dergisi'nin 2016 yılında dünyanın en zengin 400 kişisi listesinde yer aldı. 2016 yılındaki seçimleri kazmasıyla birlikte ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu.⁴

Seçildiği ilk günlerde Trump'a istenmeyen ABD Başkanı imajı verildi ve deli olduğu söylendi. Hatta mahkeme kararıyla hastaneden akli durumu hakkında rapor aldırıldı. Eğer Türk-İslam ülkeleri ABD işgallerine karşı gereken tepkiyi gösterebilseydi Trump'ın gerçekten deli olduğu söylenerek görevden alınacaktı.

Türk-İslam ülkelerinin gereken tepkiyi gösterememesi BOP projesinin tekrar hızlanmasına ve Trump'ın anormal kararlara imza atmasına neden oldu.

BOP süreci içerisinde komşuları bölünerek işgal edilen Türkiye yalnızlaştırıldı ve bazı iç savaş denemelerine maruz kaldı. Türkiye sıranın kendisine geldiğini fark ederek bütün riskleri göze alıp sınır ötesi müdahalelere başladı. Türkiye'nin iç savaş denemelerini bastırması ve sınırları ötesinde mücadeleye başlaması "Büyük Ortadoğu Projesi"nin

3 / tr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump

4 / tr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump

“Büyük Avrasya Projesi” (BAP) olarak genişletilmesine neden oldu. Türkiye’nin Arap komşularından destek görmesi Arap Baharı ile önlenmişti.

BAP projesi ise “Türk Baharı” ihtimalinin habercisi gibi... Ayrıca ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi bu sürecin daha da hızlanacağını göstergesidir.

KUDÜS İSRAİL’İN BAŞKENTİ İLAN EDİLDİ

Siyonistler, 1800’lü yılların başlarında Filistin’de bir devlet kurabilmeleri için bir tarım sınıfına ihtiyaçları olduğunu fark ettiler. Eski Rusya (SSCB) döneminde katliamlara maruz kalan çiftçi Yahudilere Siyonistler tarafından Rusya’yı terk edip Filistin’e yerleşmeleri teklifi yapıldı. 1870 yılından itibaren çiftçi Yahudiler Filistin toprakları üzerinde tarımsal yerleşme merkezleri kurmaya başladılar. 1870–1896 yılları arasında Eretz Israel’de (Vaat edilmiş topraklarda) 17 tarım kolonisi kuruldu.

I. Dünya Savaşı sonrasında 1920 yılında Birleşmiş Milletler Filistin üzerindeki İngiliz mandasını tanıdı. Siyonistler, dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış bulunan Yahudi topluluklarını devlet kurabilmek ve etkili bir nüfus oluşturabilmek için Filistin’e göçmeleri konusunda ikna etmeye çalıştılar.

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Yahudilere soykırım uygulamaya başlamasıyla Filistin'e büyük bir Yahudi göçü başladı. Birleşmiş Milletler (BM) 1947'de Filistin'in biri Yahudi öteki Arap olmak üzere iki devlet arasında paylaşılmasına karar verdi. Yahudiler bu kararı kabul ederken Araplar reddetti. Kudüs şehrine ise BM denetiminde milletlerarası bir bölge statüsü tanındı. Bu çözüm Arapları tatmin etmedi ve Filistin-İsrail Savaşı başladı.

14 Mayıs 1948'de BM paylaşım planı uyarınca David Ben-Gurion tarafından İsrail Devleti'nin kuruluşu ilan edildi. Başkenti (İsrail Meclisi kararına göre) Kudüs'tür. Ancak bu karar BM tarafından tanınmamaktadır. Çünkü Kudüs BM denetiminde milletlerarası bir bölge statüsündedir. Buna rağmen İsrail 1980'de çıkardığı bir kanunla Kudüs'ü başkenti ilan etmiştir.

2009 yılında ABD Başkanı seçilen Barack Obama, Filistin'e fosfor bombası atan İsrail için "İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyorum." dedi. Yetmedi uluslararası hukuku (BM kararlarını) hiçe sayarak "Kudüs sonsuza dek İsrail'in başkenti olarak kalacak." dedi. Ama resmi olarak tanımadı. 2016 yılında ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 6 Aralık 2017'de resmi olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı... Aslında resmen ilan etti demek daha doğru olur.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi BOP projesinin aslında BİP (Büyük İsrail Projesi) olduğu gerçeğini de ortaya çıkarmış oldu. Bu olayların ardından İsrail, meclis kararıyla Yahudi Şeriatı'nı uygulama kararı yani "Vaat Edilmiş Topraklar"ı sınırına katma kararı aldı. İlk hedefi İsrail için stratejik önem taşıyan ve aynı zamanda da petrol yataklarının bulunduğu Golan Tepeleri'ni yakın zamanda işgal etmek olacaktı.

Aşağıdaki hartada da görüldüğü gibi 1947'de (II. Dünya Savaşı sırasında) Almanya'dan kaçıp Filistin'e yerleşen Yahudiler bugün Filistin'in tamamını ele geçirmiş durumda.



Resim: m.timeturk.com/1967-sinirlari-: nedir/haber-614288
Erişim tarihi 15,04.2019

Günümüzde, II. Dünya Savaşı'nda Almanlardan kaçarak Filistin'e yerleşen Yahudilere destek verenler arasında Alman Başbakanı Angela Merkel de var... İsrail Hayom gazetesi Merkel'i anlattığı bir yazısında *"İsrail Almanya'dan uluslararası yaptırımlara uymasını istemek için her müdahale ettiğinde, Merkel uyguladığı politikalarla olumlu tepki verdi... İsrail'in varlığı ve güvenliği Alman ulusal çıkarının bir parçasıdır."* şeklindeki açıklaması Merkel'in İsrail'e verdiği desteği doğrulamaktadır.

Merkel'in Yahudi olduğu bilinmektedir... Acaba sarışınlığı ve simasıyla Merkel'e akrabalarından biri gibi benzeyen Alman kökenli Donald Trump da Yahudi mi? Her ikisinin de aynı döneme denk gelmesi ve İsrail'in çıkarları için çalışmaları tamamen tesadüf mü?



Yıl 2019

İSRAİL GOLAN TEPELERİ'Nİ İŞGAL ETTİ

İsrail Bakanlar Kurulu'nu 2016 yılında Golan Tepeleri'nde toplayan Netanyahu, İsrail ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan ve Ürdün'le de sınırı olan Golan Tepeleri'nin sonsuza kadar İsrail'e ait kalacağı yönünde açıklama yapmış ve yandaşlarına burayı İsrail toprağı olarak tanıma çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in 2016'daki Golan Tepeleri çıkışı, Suriye'de devam eden iç savaştan yararlanma hamlesi olarak değerlendirilirken Netanyahu da bu konuda aradığı uluslararası desteğı bulamamıştı. Bu destek 2019'da geldi. ABD Başkanı Donald Trump Mart 2019'da ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden bildirgesini imzaladı.

İmza töreninde Trump ile yan yana olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tarihi bir olay" olarak değerlendirdiğı kararından dolayı ABD Başkanı'na teşekkür etti.

Golan Tepeleri'nin İsrail askerleri tarafından Suriye'ye karşı adil meşru müdafaa savaşı sırasında ele geçirildiğini söyleyen Netanyahu, bölgenin artık daimi olarak İsrail'in kontrolünde olacağını belirtti.

ARMAGEDDON (Kıyamet Savaşı) YAKLAŞIYOR MU?

Armageddon, Ortadoğu'yu yerle bir edip kıyametin kopmasına yardımcı olma hayalidir.

Hristiyan inancına göre; İsa Mesih kıyametten önce yeniden yeryüzüne (Kudüs'teki Zeytin Dağı'na) inecek ve İsrail'deki Megido (Jezreel) Vadisi'nde yaşanacak "Kıyamet Savaşı"nda (Armageddon'da) inançlı insanlardan oluşan ordunun başına geçecek ve Deccal'ın inançsız ordusunu (Müslümanları) yenecek. Böylece kaos bitecek ve yeryüzünde İsa Mesih'in krallığında bin yıllık "Yeni Dünya Düzeni" başlayacak. Süleyman Mabedi yeniden inşa edilecek. 144.000 ruhani İsraili, Tanrı Yehova'nın oğlu Mesih'in yanında yer alacak.

Albert Pike'in mektubunda yazdığı Armageddon öngörüsü:

Üçüncü Dünya Savaşı'nı (Armageddon'u) çıkarmamız için İslam Âlemi'nin liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız. Ve bu savaş, Müslüman Arap Dünyası ve İsrail Devleti'nin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Ve bu hengâme içinde diğer milletleri bu konuda fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız.

Nihilistlerin ve Ateistlerin önlerini açmalıyız ve müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak ateizmin etkisi ortaya çıksın...

MÜSLÜMANLARDAN SONRA SIRADA ÇİN VAR

ABD, BOP projesi sürecinde iç savaşlar çıkararak Böl-Parçala-Yönet planlarını uygulamaya koymuş, NATO ya da diğer adıyla Haçlı Ordusu ise fiili olarak hiçbir savaşa girmemiştir. Pekâlâ, “Haçlı Seferi” başladı ise Haçlı Ordusu ne zaman ve kiminle savaşa girecektir... Tabi ki Türkiye ile...

ABD ya da gerçek adıyla Küresel Elit, Müslümanları ve Türkleri mağlup etmeyi başarırsa Batı'nın yeni tehdidi ve NATO'nun yeni düşmanı kim olacaktır... Tabi ki Tapınakçıların yıllardır sermaye desteğiyle besleyip büyüttüğü ve düşman olarak hazırladığı ÇİN.

Çin'in sonu da Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in dediği gibi olabilir:

Modern dünyanın Avrupalıları doğrudan girebilecekleri bu harikalar ülkesine (Hindistan'a) dolaylı bir yoldan girdiler; Deniz yolundan. Ve

söylenđiđi gibi bu ülkenin genel birleřtiricisi oldular. İngilizler, daha ziyade de “Dođu Hindistan řirketi” (East India Company) ülkenin efendisidir. Zira Avrupalılara tabi olmak Asya imparatorluklarının zorunlu kaderidir; bir gün Çinliler de bu kadere teslim olmak zorunda kalacaklar.⁵

Görünen odur ki; Tapınakçıların yaptıđı bütün kurgulara torunları sahip çıkmıř ve hiç taviz vermeden sürdürmektedirler. Günümüzde Çin kapitalist sistemin kontrolü altına girmiş durumdadır ve “Yeni Dünya Düzeni”nin deneme uygulamaları Çin’de gerçekleştirilmektedir... Çipli insanlar, insanlara uygulanan puanlama sistemi ve insan üzerinde denenen genetik testler bu uygulamalardan bazılarıdır.

5 / George Willhelm Frederick Hegel, *The Philosophy of History*, Ing. Trc.: 1. Sibree, (New York: Dover Publication, Inc., 1956), s. 142-143.

**Tapınakçıların kurgusu istedikleri
şekilde devam ederse yaşanacak olaylar**



Tapınakçuların kurgusu istedikleri şekilde devam ederse Yeni Dünya Düzeni'ne giden süreç yüksek ihtimalle aşağıdaki şekilde devam edecektir.

ARMAGEDDON (KIYAMET SAVAŞI)

Tevrat'a bakarak gelecek hesaplamaları yapan Kabalistlere göre Armageddon (Kıyamet Savaşı) 2021-2025 yılları arasında yaşanacak. Siyonist ve Evanjelist inanca göre kıyametin kopması için Tanrı'ya yardımcı olmak gerekir. BOP projesi de bu düşünceye (Kıyamete) uygun olarak ayarlanmıştır.

BOP projesinin son aşamasında gerçekleşmesi planlanan Kıyamet Savaşı başlamadan önce Türkiye Müslüman tarafın lideri konumuna getirilerek mutlaka savaşın içerisinde yer alması sağlanacaktır. Çünkü İslam'ın bayraktarı olan Türkler var oldukça Müslümanlık tam olarak yok edilemeyecektir. Bu nedenle ikisini birden yok etme yoluna gideceklerdir. Ortadoğu yeniden şekillenirken Türkiye hakkındaki bu kurgunun da projenin içerisinde olduğunu kanıtlayan birçok olay yaşanmaktadır.

- Kuzey Irak'tan Akdeniz'e doğru koridor açan PKK'nın bu girişimini engellemek isteyen Türkiye'ye "sen sınır dışına müdahale etme IŞİD'i destekle biz de göz yumalım, PKK ile IŞİD savaşsın." mantığı ve FETÖ yapılanmasının desteğiyle başlayan olay MİT tırları kumpasıyla sonuçlanmış ve

dünya genelinde “**Türkiye IŞİD’i destekliyor.**” algısı oluşturulmuştur.

- 2014 yılında IŞİD’e müdahale etmek isteyen Türkiye’ye “Sen müdahale etme. PKK’nın Türkiye sınırından Kobani’ye geçmesine müsaade et, IŞİD’le PKK savaşsın.” mantığı ve FETÖ yapılanmasının desteğiyle başlayan geçişin dünya medyasına yansımısıyla “**Türkiye’nin desteklediği İslami terör örgütü IŞİD’le PKK savaşıyor.**” algısı oluşturulmuştur.
- ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme tarihi özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığının Türkiye’de olduğu döneme denk getirilmiş ve Türkiye’de karar aleyhinde yapılan İİT toplantısı bütün dünyaya “**Türkiye, İsrail ve ABD’ye karşı bütün İslam ülkelerini topladı.**” algısı oluşturulmuştur.

Türkiye’yi Müslümanların lideri konumunda göstererek Armageddon Savaşı’nın içine çekmek ve yok etmek istemektedirler. Evanjelistlerin yayınladığı “Türkiye İsrail’i İşgal Ediyor” isimli kitap, bu kurgunun gerçekliğini doğrulamaktadır.



DOLAR PİYASADAN KALKACAK

ABD, BOP süreci içerisinde dünyaya demokrasi getirebilmek için varını yoğunu harcayacak ve bu iyi niyetinden dolayı iflas edecek. Dünyayı kurtarmak için (güya) kendini feda eden ABD, doların batmasını ve piyasadan kalkmasını önleyememiş olacak. Bunun ardından ABD dağılacak ve Amerika Birleşik Devletleri 50 bağımsız devlete dönüşecek. Bu olayın ardından daha güvenilir olduğu iddia edilen yeni bir para birimi çıkacak.

Yeni para biriminin nasıl olacağını "The Economist" dergisinin 1988 yılında yayınladığı kapak fotoğrafına göre yorumlayalım. Ama önce "Phoenix" (Anka Kuşu) efsanesini gözden geçirmek gerekir.



Phoenix (Anka Kuşu): Yanarak küllerinden yeniden doğan bir kuştur.

Tarihsel kayıтта Anka kuşu; Cennette, Cennet, Mesih, Meryem, Bekâret, İstisnai adam ve bazı yönleriyle Güneş, Zaman, İmparatorluk, Kutsama, Dirilme ve Yaşam gibi anlamlar içermekle beraber, genel olarak "Yenilenme"yi sembolize eder.

Dergi kapağındaki resimde Anka kuşunun ayakları altındaki değişik ülkelere ait paralar (\$) dâhil) yanıyor. Yanan kâğıt paralardan yeni bir para doğuyor. 1988 yılında yayınlanan dergi kapağındaki

10 PHOENIX değerindeki bu paranın basım tarihini gösteren bölümünde **2018** yılı ibaresi var. Anka kuşunun kafasında Floransa'nın sembolü bulunuyor. Floransa ise Rönesans'ı yani "Yeniden Doğuş"u temsil ediyor.

The Economist dergisinin 2017 kapağında da ABD Başkanı Trump, altındaki ABD bayrağı ile Dünya'nın üzerinde



oturmaktadır. Bunca yıldır karşılıksız basılan dolarlar ülkelere borç olarak dağıtıldı ve bu değeri olmayan kağıtlar karşılığında gerçek değeri olan kaynaklarımız Siyonistlerin eline geçti. Acaba Dünyayı köleleştirdik ve Dünya'nın üzerine oturup yönetmeye başladık mı demek istiyorlar?

DİNLER BİRLEŞTİRİLECEK

Engizisyon, Haçlı Seferleri, Sömürgecilik gibi etkenler Avrupalı insanların dinden soğumasına, Kapitalizmin benimsenmesine ve insanların Ateizme yönelmesine neden olmuştur. Bu süreç Darwinizmle son şeklini almıştır.



Tapınakçuların (Küresel Elit'in) herhangi bir dini seçmek gibi bir niyetleri yoktur. Olmayacaktır da. Çünkü din sömürgeciliğin panzehiridir. Hiçbir din faizi ve sömürgeciliği onaylamaz. Bu nedenle Emperyalist güçler dini tamamen yok etmeye, başaramazlarsa en azından sapkınlaştırmaya çalışırlar. Onların "**Dünya Dini**" yapmaya çalıştığı din, sanal bir dindir. Bu dinin öğretileri batık kıta MU'nun bilinmeyen, belki de gerçekte hiç olmayan öğretilerine dayanır.

Batık kıta "MU"nun dini olduğu iddia edilen MU dini, "Yeni Dünya Dini" olarak karşımıza çıkacaktır. Sembollere dayanan bir din olan **MU DİNİ**, Tibet rahiplerinin elinde bulunduğu söylenen "Naacal Tabletleri"ne dayanmaktadır.

Tibet'teki tabletlerde yer alan sembolik şekillerle anlatılan dini öğretiler Mu dinini anlatmaktadır. Sömürgecilerin ısrarla "Yeni Dünya Dini" yapmaya çalışacakları bu dinin en cazip tarafı sembolik şekillere dayanmasıdır. Semboller istenildiği gibi yorumlanabileceği için "Yeni Dünya Dini" de sömürgecilerin istediği gibi yorumlanacaktır. Tıpkı sembolik resimlerle dünyaya kabul ettirilen Darwinizm gibi...

Vatikan'ın "Dinler Arası Diyalog" projesi, Dünyanın değişik yerlerinde beliren "İbrahim-i Dinler" akımı, Urfa'daki "Dinler Bahçesi ve Kudüs'e kadar gitmesi planlanan Kutsal Hac Yolu", "New Age

Akımları” ve buna benzer gelişmeler yeni bir din oluşumunun habercisidir.

Tibet rahiplerinin elinde bulunduğu söylenen tabletler gelecekte büyük ihtimalle Hristiyanlıkla da ilişkilendirilecek ve Hz. İsa'nın (a.s.) da bu tabletlerden faydalandığı görüşü ortaya atılacaktır. Hz. İsa'nın (a.s.) çocukluk ve gençlik yılları (ilk 25 yıl) bilinmemektedir. Eğer bir gün Hz. İsa'nın (a.s.) gençliğinde Tibet'e gittiği söylenirse yeni dinin startı verilmiş demektir.

Tahminlerimize göre;

- 2020'li yıllarda Vatikan'ın gizli sırları ortaya dökülerek papalık makamı yıpratılacak ve Rusya'nın da desteği alınarak Hristiyan mezhepler birleştirilecek.
- 2030'lu yıllara gelindiğinde, dinlerin birbirinden farkı yokmuş algısıyla İbrahim-i Dinler adı altında “Deizm” akımı başlatılacak, sadece tanrıya inanmak yeterli sayılacak.
- 2040'lı yıllarda ise “Yeni Dünya Dini” şekillenmeye başlayacak.

YENİ DÜNYA DÜZENİ SÜRECİNDE SOSYAL DURUM

Siyonist sembollerdeki piramidin üstündeki göz (her şeyi gören göz) teknolojiyi temsil etmektedir. Mobeseler, ev, işyeri, oto kameraları ve diğer ses ve görüntü sistemleri ağı genişleyecek... Bu sistemlerin parasını insanlar ödeyecek ama Siyonizm'in işine yarayacak... Her şeyi gören göz sistemi 2030'lu yıllarda yarı yarıya tamamlanmış olacak.

Kimlikler dünya genelinde tamamen çipli sisteme geçecek. Teknolojiye yetişemez hale gelen insanlar ekonomik açıdan iyice fakirleşecek. Yasadışı işler artacak. İnsanlar malını güvencede tutabilmek için sigorta şirketlerine yönelecekler. Aile düzeni bozulacak, her fert kendini kurtarma yoluna gidecek. Yaşadıklarını kabullenemeyen insanlar uyuşturucu tüketimine yönelecek. Protestolar ve ayaklanmalar artacak.

Yeni nesil çocuklar yıllarca izledikleri görsellerdeki (Çizgi Film, Sinema Filmi, oyunlar vb.) bilinçaltı mesajlarla beyinlerine yerleştirilen semboller nedeniyle "Yeni Dünya Hükümeti"ne sempati ve özlem duymaya başlayacaklar. Kurtuluşun onlarda olduğuna inanacak ve onların yönlendirdiği şekilde hareket edecekler.

BÜYÜK AVRASYA PROJESİ (BAP) BÜYÜK AMERİKA PROJESİNE DÖNÜŞECEK

ABD, doların çöküşüyle birlikte Avrupa'dan önce dağılacak. ABD'nin, Ortadoğu'daki Arap baharı ve oradan bazı Avrupa ülkelerine sıçrayan "Sarı Yekekliler" gibi ayaklanmalara müdahale etmesi ve buralara demokrasi getirmeye çalışması ABD ekonomisini kötü etkileyecek. Dolar ciddi oranda değer kaybedecek. ABD halkı, *"Ortadoğu ve Avrupa'nın çıkarlarını koruyacağız diye ekonomimiz battı."* diyerek ayaklanacak.

Bu ayaklanmalarda; EU (Avrupa Birliği), TTIP (Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) ve TPP (Trans-Pasifik Ortaklığı) protesto edilecek ve baskılar üzerine ABD bu birliklerden ayrılacak. Bu arada doların değer kaybı devam edecek. Bu gelişmeler üzerine 50 eyaletten oluşan Birleşik Devletler (ABD) dağılacak ve 50 ayrı devlet oluşacak. Bu devletler dolar mağduru ekonomilerini kurtarabilmek için Küresel Patronların yönetimine razı olacak...

Bu tahminlerimizin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği belli değildir. Belli olan bir şey varsa o da BOP projesinin başlamasıyla birlikte Yeni Dünya Düzeni denen bombanın fitilinin ateşlendiğidir.

**TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE
YENİ DÜNYA DÜZENİ KURGUSUNU
KANITLAYAN GELİŞMELER**



TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE YENİ DÜNYA DÜZENİ KURGUSUNU KANITLAYAN GELİŞMELER

1. Dünyanın ekonomik açıdan borç batağına sürüklenmesi.
2. Değişik yollarla dinlerin yok edilmeye çalışılması.
3. Günümüzde dünyaya yayılan sosyal hareketler.

1) DÜNYANIN EKONOMİK AÇIDAN BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENMESİ

1000'li yıllarda ticaret ve korsan gemileri filosu kurarak güçlü bir servet elde eden Tapınakçıların özgürce hareket ettiği Kudüs Krallığı 1186 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından yıkıldı. Kudüs'ten kaçan Tapınakçıların İngiliz Kralı I. Richard (Aslan Yürekli Richard) ile arası iyiydi. Kıbrıs adasını ondan satın aldılar ve burada toparlandıktan sonra Avrupa'ya yayılmaya başladılar.

Tapınakçıların Avrupa'ya yayılmasıyla sömürü sistemi başlamış oldu. Tapınakçılar, değişik coğrafyalarda değerli madenler ve kaynaklar bulup krallardan destek istediler. Kolayca zenginleşmeye başlayan krallar ve güçlü aileler Tapınakçılara destek vermeye başladı. Kısa süre sonra 160.000

kişilik bir güçle Avrupa'nın her yerine dağılmış bir ekibe sahip olan Tapınak Şövalyeleri, denizcilikten ticarete her işte organize oldular. Binlerce şato ve tapınağı üsleri haline getirdiler. Bu üsler zamanla para trafiğini kontrol ettikleri yerler haline geldi. Usta denizciler ve kâşifler olan Tapınakçılar, denizcilik ve ticaret işlerini yakın adamlarına bırakıp, güçlü sermaye sahibi bankerlere dönüştüler. Yüzlerce şato ve tapınak banka şubeleri gibi çalışmaya başladı.

Bankacılıktan elde edilen kazançlarla daha hızlı gelişmeye başlayan sömürü sistemi, Amerika kıtasının keşfiyle daha da hızlı yayılmaya başladı. Amerika kıtasının ilk sömürgecileri Kristof Kolomb önderliğindeki İspanyollar oldu. İspanyollardan sonra Portekiz, Hollanda, Fransa ve İngiliz Kraliyet Ailesi de sömürü yarışına katıldı.

Bu süreç içerisinde Tapınak Şövalyeleri Avrupa'nın en zengin işadamları, bankerleri ve politikacıları haline geldiler. Bankacılık hizmeti veren, para transfer eden, kredi açan büyük bir ekonomik güce dönüştüler.

Faiz bütün dinlerde haram olmasına rağmen onlara kimse engel olmuyordu. Çünkü faizi önlemesi gereken devlet adamları, asil aileler ve kiliseler onlarla iş birliği içerisindeydi. Ne var ki Avrupalı halk bu sistemden hoşnut değildi. Hristiyanlıkta faiz haram sayıldığı için bankacılık ve tefecilik işlerini Yahudiler yapıyordu. Avrupalı Hristiyanların bankerlik ve tefeciliğin haram olduğunu söyleyerek bu sisteme karşı çıkmaları üzerine Yahudilerin

Avrupa'dan dışlanma dönemi başladı.

1182 yılında, Fransa kralı II. Philippe Yahudileri Fransa'dan kovdu.

1240'ların sonunda, Fransa Kralı IX. Louis Yahudileri Fransa'dan kovdu.

1290 yılında, İngiltere Kralı I. Edward Yahudileri İngiltere'den kovdu.

1307 yılında, Fransa Kralı IV. Philippe Yahudileri Fransa'dan kovdu.

Avrupa'da Yahudilerin en rahat hareket edebildikleri yer İspanya'daki Portekiz bölgesi, Avusturya'daki Prag bölgesi ve İtalya'daki Floransa bölgesi idi. Zamanla hepsi bu bölgelerde toplanmaya başladı. ABD'nin kurulması hepsi için yeni bir fırsat oluşturdu. CFR'nin kurulması ile ABD üsleri oldu.

Sanayi Devrimi sonrasında 1800'lü yıllara gelindiğinde, tarım ve hayvancılık ürünlerine dayalı ekonomiye bir de sanayi ürünleri eklenince çalıştırılan işçi sayısında ciddi artış oldu. İşçilere verilen maaşlar genele vurulduğunda büyük meblağlara ulaşıyordu. İşçilerin haricinde askerler, memurlar, fabrika personeli ve müdürleri de maaş alıyordu. Çalışma bedelleri altın-gümüş gibi değerli madenler üzerinden ödeniyordu. Bu değerli madenleri çalışanlara vermek Sömürgecilerin hoşuna gitmiyordu. Ayrıca; altın ve gümüş karşılığında yapılan ticaret nedeniyle sömürü sisteminin önü tıkanmaya başlamıştı. Acil bir çözüm bulunamazsa normal ticaret sistemine geri dönüş başlayacaktı. Bankerler bu sıkıntıya bir çözüm buldu. **Kâğıt Para** basılacak mal bedelleri ve

maaşlar boyalı kâğıtlarla ödenecekti. Değer kaybı olduğunda zenginler bu kâğıtların karşılığını altın olarak alabilecek, alt tabaka ise iflasa sürüklenecekti. Bu sistem alt tabakayı düşünmeyen zenginlerin ve yüz binlerce kişiye maaş ödeyen devletlerin hoşuna gitti ve “Kâğıt Para” dönemi başladı... Sömürü sisteminin sürdürülebilmesi için bir sorun kalmamıştı. Böylece “Kâğıt Para” basımı üzerinden yeni bir sömürü sistemi oluşturuldu. Para üzerinden yapılan kurgularda başrolü ABD Doları oynayacaktı.

1-a) FEDERAL REZERV BANK

Federal Rezerv Bank (FED), ABD'nin Federal Rezerv Sistemi'nin merkezi bankasıdır.

ABD merkez bankası rolünü oynayan FED, aslında uluslararası bankerlerin

kurduğu özel bir bankadır. Tepki çekmemek için devlet bankasıymış gibi gösterilir. “**Federal Rezerv Sistemi**”, dolar basımı ve dağıtımını yetkisini elinde bulundurur ve trilyonlarca doları içeren çeşitli finansal işlemleri yürütür. FED, hazine bonusu ve senetler gibi ABD'ye ait tahvilleri de basmakta ve satmaktadır.



Dolar (\$) ve diğerkâğıt paralar kanunen bankanın rezervindeki altın miktarı kadar basılabilir. Yani kâğıt paranın karşılığı altındır ve istendiğı zaman ederi kadar altınla değıştirilir. Bu özellik kâğıt paraların güvenilir bir para birimi olmasını ve dünya çapında tercih edilmesini sağlamıştır. Ancak 1900'lü yılların sonuna doğru bu ibare FED tarafından sessizce kanundan kaldırılmış ve Dolar (\$) boyalı bir kâğıt parçasına dönüşmüştür.

1960'lı yıllara gelindiğinde, "Devletin parasını siviller basamaz." diyerek FED'i sivillerin elinden alıp devletleştirmeye çalışan ABD Başkanı John F. Kennedy, bu çıkışı nedeniyle suikastla öldürülmüştür.

1-b) AVRUPA MERKEZ BANKALARININ DURUMU

Avrupa bankaları zannedildiğinin aksine devletlerin merkez bankası değil, devletler tarafından uluslararası bankerlerle ortaklaşa kurulan özel kuruluşlardır.

- Küresel sermayedarların hizmetkârlarından biri olan İngiltere Midland Bankası'nın Genel Başkanı Reginald McKenna şöyle söylemektedir; *"Paraları ve kredileri çıkaranlar ve dağıtanlar, hükümetlerin tedbirlerini yönlendirmekte ve halkların kaderlerini ellerinde tutmaktalar"*.
- London Financia Times tarafından 26.09.1912 tarihinde son derece dikkat çekici bir örnek

sunuldu; "Beş büyük bankanın başında bulunan yarım düzine adam, kısa vadeli hazine bonolarını yenilemedikleri takdirde bütün hükümetin finansman yapısı çökebilir".

- Bu konuda Prof. Quigley şöyle diyor; "Dünyanın Merkez Bankalarının başında bulunanların dünya finansının asıl güç (karar) sahipleri olduğuna inanmamak gerekir. Aslında kendilerini bu konuma getirenler, hakim Juvesment-Bankaların teknisyenleri ve ajanları olup, onlar tarafından her an görevden alınabilirler. Dünyadaki asıl malî güç, birleşmemiş olan şahsî bankaların kulisi arkasında kalan (uluslararası veya büyük bankerler diye isimlendirilen) Juvestment bankerlerin elinde bulunuyor. Bu merkez, bankaların ajanlarından çok özel, güç sahibi ve gizli olan uluslararası iş birliği ve ulusal hâkimiyeti içeren bir sistem kurdu..."⁶

DOLAR NASIL DÜNYA PARASI OLDU

Dünya petrol rezervlerini tekeline toplayan ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) başkanlığını yürüten Rockefeller ailesi ABD Hükümeti aracılığıyla Araplarla anlaşma yaparak "**Petrol sadece ABD dolarıyla alınıp satılabilir.**" şartını getirdi. O anlaşmadan sonra dolar dünya çapında geçerli tek para birimi oldu. Bu anlaşmanın ardından devletleri ABD doları üzerinden borçlandırabilmek için IMF kuruldu.

6/ Quigley, Tragedy and Hope. S. 326-327

1900'lü yılların sonuna doğru "dolar, altın karşılığı basılır" ibaresi FED tarafından sessizce kanundan kaldırılmıştır. Bundan sonraki süreçte doların neye göre basıldığı, hatta ne kadar basıldığı kontrolden çıkmaya başlamıştır. Kredi kartlarının kullanımıyla birlikte piyasada dönen para miktarının kontrolü ve takibi tamamen zorlaşmıştır.

Ekonomist Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu'nun araştırmalarına göre; dünyadaki reel (karşılığı olan) paranın 80 trilyon \$, piyasadaki harcamalarınsa 800 trilyon \$ olduğu söylenmektedir. Bu durumda dünya küresel patronlara 720 trilyon \$ borçludur.

Dünyadaki 500.000 şirketin 5000 uluslararası şirkete bağlı olduğu ve bu 5000 uluslararası şirketin sadece 300 kişiye ait olduğu ekonomi profesörleri tarafından tespit edilmiştir. Bu şirketlerin sattığı ürünlerin banka kredileriyle alınması da karşılıksız olarak basılan dolara karşılık olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla dünya ne kadar borçlanırsa ABD o kadar dolar basacaktır.

2) DEĞİŞİK YOLLARLA DİNLERİN YOK EDİLMEMEYE ÇALIŞILMASI

İsrailoğulları, Hz. Süleyman'ın (a.s.) ölümünden sonra Musevilikten kopup yozlaşmış bir toplum haline geldiler. Musevilik Yahudiliğe dönüştü. Yahudilerden rahatsız olan Bâbil Kralı Nabukadnezar M.Ö. 587 yılında Kudüs'ü işgal ederek

Süleyman Tapınağı'nı yıktı ve Yahudileri bu bölgeden sürdü. Bu kargaşada kaybolan "Ahit Sandığı" ise bir daha bulunamadı.

M.Ö. 19 yılında Kudüs'ü ele geçiren Herodes, Nabukadnezar'ın yıktığı tapınağı onardı ve genişletti. Tapınak M.S. 70 yılında Romalılar tarafından tamamen yıkıldı ve Yahudiler için 1900'lü yıllara kadar süren sürgün dönemi başladı. Küçük bir Yahudi grubu (Roma valisine bağlı olarak) Kudüs'te kaldı.

Romalılar Kudüs'te ticaretle uğraşırken Yahudiler de yıkılan mabedin yerinde oluşan alanda tefecilik yapıyordu. Hz. İsa (a.s.), tefecilik yapan Yahudilerin masalarını devirerek faizin haram olduğunu söylüyor ve Hristiyanlığı tebliğ ediyordu. Bu durumdan hoşlanmayan Yahudiler Hz. İsa'yı Roma valisine şikâyet ettiler ve idamını istediler. Yahudilerin ısrarı üzerine Roma valisi tarafından çarmıha gerilerek idam edildi. (Müslümanlara göre göğe çekildi) Hz. İsa'ya bağlı Havariler ise idam edilme korkusuyla kaçtılar.

Ferisi* Yahudilerden, Türkiye/Tarsus doğumlu Roma vatandaşı Pavlos (Saul) kaçan havarileri yakalayıp öldüreceğini söyleyip peşlerine düştü.

* **Ferisiler** ya da Farisiler, İkinci Tapınak Dönemi'nde İsrailoğulları içinde doğan bir Yahudi toplumsal hareketi, düşünce okulu ve siyasi grubudur. Bu grup GÜL HAÇ adıyla bildiğimiz örgüt müdür ya da bu örgütle bir bağı var mıdır henüz bilinmiyor.

Pavlos bir süre sonra geri döndü ve gökyüzünden bir ışıktan gelen ilahi sesin kendisine İsa'nın haklı olduğunu söylediğini ve kendisini Hristiyanlığa hizmet etmesi için "Aziz" ilan ettiğini anlattı. Böylece Hz. İsa'nın görevini üstlenen Aziz Pavlos'un ilk işi (Yahudilerin Hz. İsa'ya ihanetini gizlemek için) Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini "çile çekme" adı altında efsaneleştirerek onu "**Tanrının oğlu**" ilan etmek oldu. İsa'nın çarmıha gerilişini Yahudilerin ihaneti değil de Tanrı'nın yazdığı kadermiş gibi yorumladı. İsa peygamberin tek tanrının canlanmış (cisimleşerek vücut bulmuş) hali olduğunu ve çok yakında "son yargı" için dünyaya döneceğini savunan görüşün lideri Tarsuslu Aziz Pavlos, Katolik inanç sistemini ve Hristiyanlığı bu şekilde yorumlamıştır. Bu öğretinin haricindeki inanç ve mezhepler sapkın sayılmış, Orta Çağ'daki cezası ise ölüm olmuştur.

Katolik kurallara muhalif insanlara akla gelmeyecek işkenceler yapılmış, işkencelerden ölmeden kurtulanlar da kazıklara oturtulmuş ya da diri diri yakılmıştır. Bu süreç birçok bilim adamının cadılıkla suçlanarak idam edilmesine neden olmuş, Avrupa'da bilimin ilerlemesine darbe vurmuştur. Kiliselerin bu akıl dışı uygulamaları Avrupalı insanların dinden soğumasına, Ateizm'e yönelmesine ve bilimin Tapınakçıların tekeline geçmesine neden olmuştur.

Pavlos, bu kurgusuyla bilerek ya da bilmeyerek Karnak (Amon) Tapınağı rahipleri gibi kısa sürede ekonomik, siyasi ve askeri güce ulaşabilecekleri bir

sistemin önünü açmıştır. Roma Katolik Kilisesi'nin kurucusu olan Pavlos, ilk Papa kabul edilir. O dönemlerde Hristiyan nüfusun azlığı nedeniyle Papalık sistemi ancak M.S. 250 yılından sonra gerçek anlamda kurumsallaşmaya başlamıştır.

Roma İmparatoru Konstantinus döneminde (M.S. 323) Milano Fermanı ile resmi din olarak kabul edilen Hristiyanlık, İmparatorluk koruması altına girmiştir.⁷

Devlet gücünü arkasına alan Pavlosçu kilise, din konusunda sadece kendisinin belirleyici olduğunu iddia ederek diğer görüşleri sapkınlıkla suçlamıştır.⁸

M.S. 5. yy'da ünlü Hristiyan ilahiyatçısı Augustin, bazı hallerde Hristiyanlar için savaşın meşru olabileceğini söyleyerek ilk kez "**Haklı Savaş**" kavramını dile getirmiştir. 13. yy'a gelindiğinde Saint Thomas bu kavramı daha da genişleterek "**Kutsal Savaş**" kavramını ortaya atmış ve Haçlı Seferleri'nde din adına yapılan katliamlara meşruiyet sağlamıştır.⁹

Hristiyanlık tarihinin en kanlı dönemi 900'lü yıllarda Katolik Papazların kurduğu "**Engizisyon Mahkemeleri**" ile başlar. Resmi Kilise'nin öğretilerine karşı gelenlerin ölüm cezasına çarptırıldığı Engizisyonunda yarım milyon insan

7/8/9/10 "Gerçeğe İhanet Edenler" Oxford University Press. 1986 - "Bilimsel Yalanlar" Simon and Schoster Press. New York 1957 - "Zalim Pavlos" Zafer Dergisi S.210 Sh.34 - 1994

öldürülmüş, 5 milyon insan da başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Din adına düzenlenen “**Haçlı Seferleri**” ile katliamlar kitlesel hale getirilmiş ve bu seferler zamanla yağmalama seferlerine dönüşmüştür.¹⁰

Tapınakçılar, Hristiyanlığı farklı bir din haline getirdiler ama tamamen yok etmediler. Çünkü o sıralarda faize ve sömürüye haram diyen yeni bir din; Müslümanlık doğdu. Müslümanları yok edebilmek için de Haçlı Ordusu’na ihtiyaç vardı. Bu nedenle Hristiyanlık bir süre daha devam etmeliydi...

2-a) BİR DİN NASIL MODA OLUR? HOLLYWOOD’DA BUDİZM RÜZGÂRI

Budizm konusunda dikkat çekmek istediğimiz nokta; moda, müzik ve sinema gibi popüler kültür araçları ile Budizm’in Batı kültürüne nasıl empoze edildiğidir. “Yeni Dünya Dini”nin de aynı şekilde empoze edileceği tahmin edilmektedir. Kullanılan strateji, dünya üzerinde empoze edilmek (dayatılmak) istenen bütün felsefeler için geçerlidir. Budizm’i dünya gündemine getiren en büyük neden bu dinin Uzakdoğu’daki varlığı değil Batı dünyasında yapılan propagandasıdır. Bu propagandanın başlangıcı 19. yüzyıldır. 20. yüzyılın ikinci yarısında ise Budizm, “ilgi çekmek” ve “orijinal olmak” isteyen insanlar için bir moda haline gelmeye başlamıştır.

Bu modanın başlangıcı 1960'lardaki **Pop (Hippi) Kültürü'**ne dayanır. Bu kültürün en belirgin özelliği "aykırı olmak", "düzene karşı çıkmak" ve bu yolla ilgi toplamaktır.

60'lı yılların pop kültürünü belirleyen Beatles'ın sanatçılarından George Harrison, Budizm'e benzer bir Uzakdoğu inancı olan Hinduizm'i benimsediğini açıkladığında Beatles hayranları da bu öğretiye özenmeye başlamışlardır. Ayrıca John Lennon "Evren Boyunca" adlı şarkısında Budistlerin kutsal saydığı ritimleri kullanmış ve Budizm modası 60'lı ve 70'li yılların "hippi" gençliğini etkisi altına almıştır. Budist ezgiler, giysiler ve söylemler moda olmuştur.

Uzakdoğu inanışlarının Batı kültürüne dayatılmasında popüler kültürün en önemli mimarı olan Hollywood başı çekmektedir. Hollywood'un Hristiyan inancına ve ahlakına aykırı değerler savunduğu bilinen bir gerçektir. Din karşıtı teorilerin savunulmasında da Hollywood yine ön saflardadır. Örneğin bilimsel içerikli filmlerin çoğunda "Evrin Teorisi" (Darwinizm) izleyicilere güçlü biçimde empoze edilir. Hollywood filmlerinde İslam'ın kötülenmesi de belirgin olan bir başka stratejidir.

Ne gariptir ki Hristiyanlık ve İslam gibi ilahi dinleri karalayan Hollywood, Budizm konusunda tam aksini yaparak Budizm'i insancıl ve barışçıl bir din olarak sunmaktadır. Brat Pitt'in başrolünü

oynadığı “Tibet’te Yedi Yıl” filmi ile Martin Scorsese’in yönettiği, Budist başrahip Dalay Lama’nın hayatını konu alan “Kundun” gibi filmler Budizm’in geniş kitlelere yayılmasını sağlamıştır.

Günümüzde de devam eden “Deizm” ya da “New Age” gibi çeşitli akımların amacı; insanların bütün dinlerin temeli olduğunu iddia ettikleri, henüz adı belli olmayan sadece “New Age” (Yeni Çağ) diye adlandırılan “Yeni Dünya Dini”ne ve sömürü sisteminin hizmetkârlığına hazır hale gelmesini sağlamaktır. Bu akımlar sonucunda hedeflenen ise Pagan (Putperest) bir toplum oluşturmaktır. “Yeni Dünya Düzeni”nin asıl dini ise toplum için olmayacaktır. Yönetici elitlerin dini olacak ve sadece “İnsiye” edilenler bu dine girebilecektir.

2-b) DARWİNİZM – KOMÜNİZM – EMPERYALİZM ve DİN

Engizisyon, Haçlı Seferleri, Sömürgecilik gibi etkenler Avrupalı insanların dinden soğumasına ve **Ateizm’e** (tanrı tanımazlığa) yönelmelerine neden olmuştur. Sömürgeciler bu fırsatı çok iyi değerlendirmiş ve var güçleriyle **Darwinizm’i** sahneye koymuşlardır. “Evrım teorisi” yazılmış değil, büyük ihtimalle Darwin’e yazdırılmış bir teoridir. Çünkü Emperyalist güçlerin yağmacılığını meşru hale getiren en büyük etken Darwinizm’dir. Bu sayede insanlar satın alınabilir hale getirilmiş ve

sömürü sistemi hız kazanmıştır. Dini duyguların körelmesi ile Kapitalizm (Maddiyat) insanların yeni Put'u haline gelmiş ve Komünizme sıcak bakılan bir yönetim şekli halini almıştır. Komünizm aslında "Yeni Dünya Düzeninin" bir ön denemesidir. Bu ön denemeye destek olan küresel sermaye, birçok ülkede Komünizmin denenmesini sağlamıştır. Komünizmin insani yönlerini benimseyenler, bütün insanların eşit olduğuna inananlar, sınıfsız ve sınırsız bir dünya özlemi çekenler aslında İslam'ı arayan insanlardır. Ancak Darwinizm'e inanan bir Komünist bireyin İslam'a sıcak bakması mümkün değildir. Sonuçta deneme yanılma yoluyla İslam'ın doğruluğunu kabullenecekler ve diktatörlüğün eşitlik ve adalet getiremeyeceğini anlayacaklardır.

Ne var ki Emperyalistlerin (sömürgecilerin) herhangi bir dini seçmek gibi bir niyetleri yoktur. Olmayacaktır da. Çünkü din, emperyalizmin panzehiridir. Hiçbir din sömürgeciliği (yağmacılığı) onaylamaz. Bu nedenle Emperyalist güçler bütün dinleri aslından uzaklaştırarak tamamen yok etmeye çalışırlar.

Tapınakçılar, "I, Pet Goat" isimli çizgi filmde, bütün dinleri yıkmayı amaçladıklarını açıkça belirtmişlerdir.



I, Pet Goat (Ben, Evcil Keçi) isimli çizgi filmdeki keçinin alınıdaki barkotta 666 yazmaktadır. 666 şeytanın (Deccal'ın) kodudur. Keçi, "Ben insan görünümlü evcil şeytanım." mesajı vermektedir. CERN laboratuvarının logosu da 666 şeklindedir ve onlar da şeytani amaçlarına ulaşmak için "Tanrı Parçacığı"nı aramaktadır. İsviçre'de bir tünel açılışında yapılan şeytani ayin bizleri bu kaniya iten en önemli etkenlerden biridir.

Çizgi filmdeki İsa karakterinin alında Horus'un gözü ve piramit şekli vardır. İsa karakterinin geçtiği yerlerdeki bütün dinler yıkılmaktadır. Filmdeki bütün dinler şeytanın mağarasının içinde temsil edilmekte, sadece Notre Dame Katedrali ve Mısır Piramitleri bu mağaranın dışında gösterilmektedir. Bu tür çizgi filmlerle çocukların bilinçaltına bütün dinlerin yıkıldığı ve geçersiz olduğu, sadece Tapınakçı inancın doğru olduğu algısı yerleştirilmektedir.

- I, Pet Goat çizgi filmde çocuğa silah veren kişinin kolunda "Kuru kafa ve Kemikler Örgütü" logosunun dövmesi vardır.
- Yerdeki siyah-beyaz fayanslar Mason locası zemin döşemesidir. Filmin bu bölümünde Bush ve Obama küresel sermayenin ve Tapınakçılarının kuklası olarak gösterilmektedir.
- Çizgi filmdeki müstehcen bölüm, VIII. Henry'nin evliliği için Vatikan'la ters düşmesini ve İngiliz milli kilisesini kurmasını temsil etmektedir.
- Kafasının içi boşalmış çocuğun gözlerindeki kayan yazıdaki şirketler ve borsa isimleri gerçektir. Ayrıca; kayan yazıda son olarak "Plunge savaş kapsamına girer." yazıyor. Litvanya'nın Plunge şehrinin logosu İsa karakterinin alınıdaki şeklin aynısıdır.

I, Pet Goat çizgi filmindeki İsa karakteri zannettiğimiz figür aslında Tapınakçıların son Büyük Üstadı Jacques de Molay'dır. Jacques de Molay 1314 yılında Notre Dame Katedrali'nin önünde (ayaklarından başlanarak) yakılarak öldürülmüş ve külleri Sen (Seine) Nehri'ne atılmıştır. Çizgi filmdeki İsa figürünün de ayakları yanmaktadır ve ayakta durduğu kayıkla Sen Nehri'nin üzerinde giderken gözlerinin içinde sürekli yanan ateş yansımaktadır.

İsa Mesih olarak algılanan Jacques de Molay'ın başındaki dikenli taç Notre Dame Kilisesi yıkılmaya başlayınca kalkıyor ve irkilerek uyanıyor. Çizgi filmdeki bu sahne; Notre Dame Katedrali'nin kulesi yıkılınca (15 Nisan 2019'da yıkıldı), 1314'te yer

altına inen ve o günden bu yana gizlenen Tapınak Şövalyeleri'nin artık gerçek kimlikleriyle karşımıza çıkacakları anlamına gelmektedir.

Tapınak Şövalyeleri'nin resmen ortaya çıkmaya başlamalarının kanıtları yavaş yavaş kendini göstermektedir. İtalya'da 1500'lü yıllarda Tapınakçılarla bağı olan Di Costanzo ailesine ait terk edilmiş şapel 2017 yılında "Tapınak Şövalyeleri Uluslararası Jacques de Molay Kardeşliği" tarafından restore edildi. Halen bu kardeşlik grubu tarafından kullanılmaktadır. Şapelin önündeki arazinin altından çıkan mağaranın girişi kuru kafa şeklindedir ve içerisinde Mısır fresklerinin benzeri bir oyma vardır. Ayrıca; Kıbrıs Gazimağusa'da bulunan Tapınak Şövalyeleri'ne ait kilise de restore edilmiş ve "De Molay" adıyla kullanılmaktadır.

I, Pet Goat isimli çizgi filmde bütün dinleri ortadan kaldıracaklarının mesajını veren Tapınakçılar, Darwinizm sayesinde ciddi yol kat etmişlerdi. Ta ki COBE uydusu uzaya gönderilene kadar...

1989 yılında uzaya gönderilen COBE uydusunun 1992'de dünyaya gönderdiği bilgiler sayesinde BİG-BANG (Büyük Patlama) ile yaradılışın başladığının ispat edilmesi Tapınakçılarını yeni bir çözüm arayışına sevk etti.

2-c) COBE UYDUSU EVRENİN YARADILIŞINI RESİMLEDİ

COBE, kozmik mikrodalga arka plan ışınmasının incelenmesi amacıyla fırlatılmış bir uydunun kısa adıdır. C.O.B.E'nin açılımı "Kozmik Arka Fon Işınması Kâşifi"dir. 18 Kasım 1989'da yörüngesine mükemmel bir şekilde oturtulmuş ve görevine başlamıştır.



COBE uzayda üç yıl kaldı ve 1992'de elde ettiği veriler kozmik fon radyasyonunun varlığını ve uzayın her yönünden geldiğini tespit etmişti. COBE'nin gönderdiği verileri işleyen bilgisayarın çizdiği resim (harita), evrenin ilk oluşumunda meydana gelen çok küçük dalgalanmaları gösteriyordu. Bu sayede **Yaratılış Gerçeği** (Big-Bang – Büyük Patlama) bilimsel olarak da kanıtlanmış oldu. Darwinizm büyük darbe aldı. Ancak Siyonist felsefeciler "*Evet, yaratılış var ama evrim de var.*" diyip, siyah ve beyazı karıştırarak gri renge dönüştürdüler.

Hız. Musa'ya Tanrı'nın verdiği mucizelere şahit olan Yahudi "Kabalist"ler, yaratılış gerçeğini bilen kişilerdi. Ancak Yahudi haricindeki insanları inançsızlaştırmak için tersini iddia ediyorlardı. Onların inancına göre; Tanrı sadece evreni yaratmış gerisini insanlara (yani Yahudilere) bırakmıştı. Onlar evrenin değil, Dünyanın Tanrısı olmak istiyordu.

Yahudi “Kabala” inancına göre, Yaraticının varlığına iman etmek yeterlidir. İbadet etmeye gerek yoktur. Kısacası, Yahudilik = Deizm demektir.

COBE uydusunun Darwinizmi yerle bir etmesinden sonra Tapınakçılar dinleri yok etmek için yeni çözümler üretmeye başladı. “Evrim var.” demekten vazgeçip “Döngü var.” demeye başladılar. Deizm ve New Age akımları ile “Döngü” inancını yaymaya çalışan Tapınakçılar, “Döngü”nün sonunu “İnsan dönüşerek Tanrı bile olabilir.” seviyesine kadar götürdüler.

2-d) FELSEFİ DÖNGÜ MODELİ

Kabala inancına göre; yandaki şekilde görülen “canlıların yaşam döngüsü” 1. noktada durağandır. “Durağan” manası ile kastedilen Tanrı’dır. Fakat henüz insanlık hazır değil diyerek gizlemektedirler. Yani, daha insanları buna inandıracak seviyeye getiremedik demek istemektedirler.

Canlılar 2. noktada bakteri, 3. noktada bitki, 4. noktada hayvandır. En alttaki 5. noktada insana dönüşür. İnsan olduktan sonra sol alttan yukarı doğru devam eden yoldan yukarıya çıktıkça kamilleşir. 6. noktada kamil insan, 7. noktada İnsiye töreninden geçerse Rahip, 8. noktada ise artık “**Yarı-Tanrı**”dır. İnsan bu noktalar arasındaki yollardan



gidip-gelir. Akılsızca yaşarsa bitkiliğe ya da hayvanlığa geri döner. Azimli ve üstün zekâlı biri ise aradaki kestirme yollardan giderek “TANRI KRAL” olma sürecini hızlandırabilir.

Kabala'nın Tanrı anlayışına göre; piramidin üstünde (piramitten ayrı duran) üçgen içindeki “**HER ŞEYİ GÖREN GÖZ**” Tanrı'nın gözü olmasa gerek. Çünkü piramitten ayrı yani bu tablodaki döngüden ayrı bir konumdadır. Tanrıyı temsil etmediğine göre muhtemelen “Teknoloji”yi temsil etmektedir.

Döngü İnancı Kabala Kökenlidir:



Günümüz New Age (Yeni Çağ) Akımları Versiyonu

Resim: altinciengel.com/Kabalistik hayat ağacı sayfasından alınmıştır.



Kabala'daki Gerçek Şekli

Resim: Sefer Raziel HaMalakh web sayfasından alınmıştır.

2-e) YENİ DİNİ AKIMLAR ve TÜRKİYE'YE YANSIMALARI

- İbrahim-i Dinler ve Ortak Hac Yolu.
- Tek Tanrı'ya ortak İlahi ve Müzik.
- Dinler arası diyalog.
- New Age (Yeni Çağ) akımları ve Deizm.

2-e1) İbrahim-i Dinler ve Ortak Hac Yolu:

Dinler Bahçesi, “dinler arası diyalog” gibi ılımlı İslam’ı hedefleyen projelerin bir yenisi daha yürürlüğe sokuluyor. İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudiliği “Ortak Hac” fikrinde buluşturması planlanan “İbrahim’in Yolu Projesi” 2007’de başlatıldı. ABD’nin etkin Yahudi sermayedarlarından Rockefeller Grubu Vakfı’nın açık destek verdiği proje, Hz. İbrahim’in (a.s.) doğduğu Harran’dan başlayıp Suriye, Ürdün ve İsrail’in ardından Hz. İbrahim’in (a.s.) türbesinin bulunduğu Filistin’in El Halil kentine kadar uzanan 1100 kilometrelik bir yürüyüş yolu inşa edilmesini öngörüyor.

İnanç kültürü projesi olarak kamuoyuna sunulan projenin arkasında özellikle Yahudi sermayesi ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarının bulunması, birçok soruyu da beraberinde getirmektedir.

Urfa ve çevresinden İsrail kökenli Türk vatandaşları tarafından toprak alımı, Ortak Hac Yolu projesine destek amacıyla değil, İsrail’in Arz-ı Mev’ud hedefleri arasında yer almaktadır. Yahudilerin Türkiye’de doğum yaparak Türk vatandaşı yaptıkları çocuklarının adına toprak

almaya başladığı Şanlıurfa'da şimdi de gizemli bir projenin çalışmaları yürütülüyor. Projenin arkasında ise resmi olarak Harvard Üniversitesi gösteriliyor. Üniversite bünyesinde oluşturulan “Küresel Müzakere Birimi”nin geliştirdiği ileri sürülen proje, Ortadoğu'daki savaş bahane edilerek dini ve kültürel çatışmalara karşı barışı desteklemek için katkı sağlamayı amaçlıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin turizm gelirinin ciddi bir şekilde artacağı savunuluyor.

Projeye göre, ilk vahyin geldiği Harran'dan yola çıkacak insanlar (Hacılar) cami, sinagog ve kiliseleri ziyaret edecek, yol güzergâhındaki Suriye/Şam'da bulunan Ummayad Camii ve Kudüs'teki El Aksa Camii'nin ardından El Halil'de bulunan Hz. İbrahim (a.s.) ve eşi Sare'nin türbesinde sona erecek. Projenin ileriki aşamasında Irak'taki “Ur” ve Mısır'daki “El-kharajah” da yol güzergâhına dâhil edilecek. Ziyaret edilecek yerler arasında cami ve türbelerin adlarının geçmesi oldukça dikkat çekici bulunuyor. Yolcuların “İbrahim Yolu”nun bazı bölümlerini ya da tamamını haritaların veya yol boyunca görülen işaretlerin rehberliğinde yürümesi hedefleniyor.¹¹

Urfa'daki Harran Ovası'ndan başlayarak Filistin'in El Halil kentine kadar uzanan “Hz. İbrahim'in Yolu” projesi ile yeni bir oyunun hazırlıkları yapılmaktadır. Bu projenin altyapısı olarak hazırlanan ve Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı gölün kenarında kurulması düşünülen “Dinler Bahçesi”nin temeli atıldı bile...

Üç büyük dinin “Ortak Hac Yolu” olarak düşünölen bu yol, Őu anda bahsi geçmese de yeni bir dinin (Ortak Din Projesinin) habercisidir.

2-e2) Tek Tanrı'ya ortak İlahi ve Müzik:

Yeni Dünya Düzeni tezgâhının yeni operasyonu olan “Tek din projesi” Küresel Elit'in dünyayı daha iyi sömürebilmek için dinleri farksızlaştırma planları hız kazandı. Küresel elit “moda” adı altında tek bir ürünü bütün dünyaya satabildiđi ve bu sayede piyasayı kontrol altında tuttuđu modelin aynısını tek bir dini moda yaparak uygulamaya çalışıyor. Bu şeytani tezgâhın yeni bir adımı Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre, Münih'te Protestan Sankt Mathaeus Kilisesi'nde düzenlenen “**Tek Tanrı'ya Müzik**” konseriyle karşımıza çıktı.¹²

Sanatla maskelenen yeni din projesi;

Önümüzdeki yüzyıllarda dünyanın kontrol ve yönetimini elinde bulundurmanın dinsel çatışmaların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceđini öngören küresel güçler bu amaca yönelik eylemlerini sürdürüyorlar. Üç semavi dinin ilahi grupları Almanya'da “Tek Tanrı'ya Müzik” konserinde buluşturuldu.

Kur'an'sız İslam;

Türkiye ve AB'nin desteklediği "Tek Tanrı'ya Müzik" projesi için düzenlenen konserin arasında ezan okundu ve izleyicilere verilen iftarda su, hurma ve sandviç ikram edildi. "Tek Tanrı'ya Müzik" projesine tepki gösteren CHP'li eski müftü İhsan Özkes, "*Bu tür faaliyetler Muhammed'siz ve Kur'an'sız İslam anlamına gelir.*" dedi.

TEK TANRI'YA MÜZİK PROJESİNE İLAHİYATÇI VE UZMANLARDAN TEPKİ YAĞDI

Prof. Dr. Yümni Sezen – İlahiyatçı / Sosyolog:

Kesinlikle İslamiyet'e aykırı bir programdır. Bu, Batı'nın özellikle ABD'nin bir projesidir. İslam dünyasını kendileri için iyi bir iş arkadaşı yapmak, zararsız hale getirmek ve daha ilerideki projeleri için engel teşkil etmemesini sağlamak için uygulanan bir projedir. Bizimkilerde buna bilerek ya da bilmeyerek uyuyorlar. Bu üç dinin bir arada olması ve bir dinmiş gibi takdim edilmesi yanlıştır. Buna makyaj lazım, süslemek lazım. Bu da müzikle, sanatla, insani bir takım etkinliklerle süslenmiştir ama altında yatan gerçek çok kötüdür.¹³

**Prof. Dr. Mustafa Erdem - İlahiyatçı / MHP
Milletvekili:**

Farzları olmayan inanç niteliğindedir. İslam'ın başkalarının da hidayete muhtaç oldukları konusundaki daveti Hristiyan dünyasını tedirgin etti. Özellikle son dönemlerde Diyanet'ten de buna uygun denilebilecek sıcak mesajlar verildi.

Ülkemizde misyonerlik faaliyetleri İslam ile diğer dinler arasında ortak bir nokta olduğu konusunda yoğunlaştırılmakta. Farzları ve haramları olmayan bir din oluşturulmak isteniyor. "İlimli İslam" adı altında dişleri ve tırnakları olmayan bir aslan olması isteniyor.¹⁴

Aytunç Altındal - Araştırmacı yazar:

İslam Protestanlaştırılıyor. Kùltürler arası diyalog değil ama dinler arası diyalog adı altında yürütölen bazı girişimler var. Batı medeniyetine ait olan değerler İslam dininin uygulamasıymış gibi aktarılıyor. Türkiye'de İslam dininin Protestanlaştırılması sürüyor. Avrupa da bundan yararlanıyor. İbrahim-i dinler palavrası ile Batı medeniyetinin değerleriyle donatılmış İslamiyet ortaya getiriliyor. Hristiyanlaştırma değil ancak Hristiyan dünyasına ait değerleri olduğu gibi Türkiye'ye ve İslam'a aktarma var.¹⁵

Yeniçağ Gazetesi - Siyah ve Beyaz karıştırılıp Gri'ye dönüştürülüyor:

Münih Belediye Başkanı Christian Ude'nin ev sahipliğinde dini cemaat ve sosyal kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde, Mehmet Yeşilçay yönetimindeki 35 kişiden oluşan müzik topluluğu, tek tanrılı semavi dinlerin ilahi müziklerini bin kişi kapasiteli kilise salonunda seslendirdi. Müzik topluluğu; Hafız Aziz Hardal, Francesca Lombardi Mazulli, Valer Berna- Sabatus, Bizans Korosu, Yahudi Hazan Yako Taragano, Ermeni Muganni Nisan Çalgıcıyan, Süryani Solist Sarah Ego, Cantilena Sacra Korosu ve İstanbul Tasavvuf Müziği Korosu'ndan oluştu.¹⁶

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes:

Benzer girişimler geçmişte Türkiye'de de yaşanmıştı. Bütün bu faaliyetler tek din kavramını oluşturma, peygamberleri ortadan kaldırma ve İslâmiyet'i yok sayma çabasıdır. İncamız gereği Müslümanlar Hz. İsa'ya da Hz. Musa'ya da inanmaktadırlar ancak Hristiyanlar ve Yahudiler ne Kuran-ı Kerim'i ne de Hz. Muhammed'i (s.a.v.) kabul etmektedirler.¹⁷

Tek ilah konusunda da net değiller. Tek ilah çatısı altında toplanmak Muhammedsiz ve Kur'an'sız bir İslam anlamına gelir ki bu da İslam olmaktan

uzaklaşmaktır. İçi boşaltılmış bir din isteyenler, dış güçlerin güdümünde olanlar, Atatürk düşmanlığı yapıp emperyalizme uşaklık edenler bu değirmene su taşıyor.

Projenin şu anda pek başarılı olamayacağını ama Büyük Ortadoğu Projesi'nin tam uygulamaya geçtiği zaman tehlikeli sonuçlar doğuracağını dile getiren Özkes, "Eğer BOP'ta bir mesafe alınırsa tabii o zaman inanç açısından vahim durumlar olabilir. Bunların hepsi BOP'un bir ayağı olarak yürütülen projelerdir. Bunlar boşuna rastgele olaylar değil. Planlı programlı olaylardır." diye konuştu.¹⁸

Aya İrini'de de düzenlenmişti:

Dünyaca ünlü müzisyenler Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin ilahi müziklerini bir arada seslendirmek için AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın ev sahipliğinde 24 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen "Tek Tanrı'ya Müzik" konserinde buluşmuştu. Bağış'ın ev sahipliğinde Türkiye'deki dini cemaatlerin temsilcilerinin katılımıyla Aya İrini Müzesi'nde "Tek Tanrı'ya Müzik" konserinin düzenleneceği bildirilirken "Tek ilah fikri altında birleşen daha önce emsali hiç görülmemiş bu proje, dinlerin ve uygarlıkların bir aradalığını vurgulamak, Avrupa kültür mirasına katkıda bulunmak, dünya barışına ve toplumlar arası

hoşgörüyü sanat üzerinden destek vermek amacı ile gerçekleştiriliyor.” denilmiştir.¹⁹

Konserde Ahmet Özhan, Bizans Korosu, Yahudi Hazan Yako Taragano ve Korosu, Ermeni Muganni Nişan Çalgıcıyan ve Korosu, Süryani Solist Sarah Ego ve İstanbul Tasavvuf Müziği Korosu bu proje için bir araya gelmiştir.

2-e3) Dinler Arası Diyalog hakkında Aytunç Altındal’ın açıklaması:

Dinler Arası Diyalog girişiminin 1962–1965 yılları arasında başta Vatikan olmak üzere tüm Hristiyan âleminde başlatıldığını özellikle 1993’te SSCB’nin tam olarak yıkılmasından sonra ivme kazandığını, dinler arası diyalog konusunda 1960–1965 yılları arasında Türkiye, Suriye ve İran ile kısmen Irak’ta istihbarat ve demografik çalışmalar yürütmüş olan “barış gönüllüleri” adlı misyonerler tarafından hazırlanmış olan raporlara dayandırılarak yürütülen bu faaliyetlerin, 1996’dan itibaren “İstanbul Fener Rum Patrikhanesi”nin girişimiyle hız kazanmıştır.

1960’ta Türkiye’de barış gönüllüsü misyoner 1019 kişi, özellikle Güneydoğu Anadolu’da faaliyet göstermiştir. Papa VI. Paul zamanında 1960’larda tüm insanlara Hristiyanlık öğretisini daha kolay

19/ Yeniçağ gazetesi - Nisan 2012

anlatabilme amacıyla ortaya çıkan düşünce, tüm insanların Hristiyanlar hakkındaki ön yargılarını ve Hristiyanlık hakkındaki kötü imajı bertaraf etmek amacıyla oluşturulmuş olan "Dinler Arası Diyalog" adındaki bu organizasyonun Türkiye'deki temsilcisi Fetullah Gülen'dir.

Vatikan'daki kardinallerin 1960'larda bir araya gelerek "başka dinleri de tanıyalım onlarla diyaloga geçelim belki onlarla kardeş kardeş yaşar gideriz" dediklerini mi zannediyorsunuz? Hristiyanlık tarih boyunca Batı'nın emperyal arzularını yerine getirmesinde önündeki engelleri temizleyici bir misyon üstlenmiştir.

Batı nereye adım atacaksa önce misyonerlerini göndermiş, oradaki inancı kendi işlerine gelecek şekilde çevirmiş, ondan sonra da askeri kuvvetiyle istila etmiştir. Eğer dinler arası diyalog, Vatikan patentli değil de Fetullah Gülen tarafından ortaya atılan (dinlerin birbirleriyle savaşını önlemeye yönelik) bir hareket olsaydı belki de başka türlü düşünebileceğimiz bir kavram olurdu.

2-e4) New Age (Yeni Çağ) Akımları ve Deizm

New Age; Çağdaş Batı Kültürü'nde 20. yy sonlarında ortaya çıkan, herhangi bir kutsal metin, dinî kurum ve din adamları hiyerarşisinden uzak eklektik* bir akımdır.

New Age uygulamaları ve felsefeleri; Hristiyanlık, Müslümanlık, Musevilik, Asya dinleri ve aşağıda tanımlanan akımların karışımından oluşmaktadır:

Panteizm (tüm tanrıcılık); her şeyi kapsayan ve her şeyin içinde olan bir Tanrı'nın, Evren'in ve doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Panteistler kişileştirilmiş ya da cismanileştirilmiş bir Tanrı'ya inanmazlar. Panteizmde her şey Tanrı'nın bir parçası olarak kabul edilir, Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Tanrı doğada, nesnelerde, insanda vb. her şeyde vardır.²⁰

Pandeizm; panteizmin deistik formudur veya deizmin panteistik formudur. Panteizm ya da tümtanrıcılık (doğa tanrıcılık – kamu tanrıcılık)

* **Eklektisizm** (Ekleme – Monte etmek), farklı felsefi veya sanat sistemlerinden alınan unsurların yeni bir sistem içinde yeniden kullanılmasıdır.

20/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi - tr.wikipedia.org/wiki/Panteizm sayfasından alınmıştır 09 Eylül 2019

evrenin bütünü Tanrı olarak kabul eden felsefî görüştür. Her şey Tanrı'nın bir parçası olarak kabul edilir. Tanrı'nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur.²¹

Panteizm (Diyalektik Teizm veya Kamusal tanrıçılık); panteizmde olduğu gibi Evren'in kendisinin Tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak da ilk devindirici olan Tanrı'nın, Evren ve tüm varlıkları özünden yarattığını ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır.

Panteizm ile Panteizm arasındaki fark şudur: Panteizmde her şey Tanrı'dır. Panteizmde ise her şey Tanrı'dan sudur etmiştir (oluşturmuştur).²²

Politeizm (Çok tanrıçılık); birden çok tanrıya inanma, tapınma şeklindedir.²³

Misticizm; Tanrı ile doğrudan deneyim, sezgi ya da içe bakış yoluyla özdeşleşme ve yeni bir idrak düzeyine varma anlamında kullanılmaktadır. Bu deneyim yoluyla bilgeliğe ulaşılır.²⁴

21/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi - tr.wikipedia.org/wiki/Panteizm sayfasından alınmıştır 09 Eylül 2019

22/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi - tr.wikipedia.org/wiki/Panteizm sayfasından alınmıştır 09 Eylül 2019

23/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi - tr.wikipedia.org/wiki/Politeizm sayfasından alınmıştır 09 Eylül 2019

24/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi - tr.wikipedia.org/wiki/Misticizm sayfasından alınmıştır 09 Eylül 2019

Ezoterizm (Gizemlilik); bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir.²⁵

New Thought; Tanrı'yı "Sonsuz zeka" olarak tanımlar. Sonsuz zekanın ya da Tanrı'nın her yerde olduğunu, ruhun gerçek şeylerin bütünü olduğunu, gerçek insan bencilliğinin ilahi olduğunu, ilahi düşüncenin iyilik için bir güç olduğunu, hastalığın zihinden kaynaklandığını ve "doğru düşünmenin" iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu savunur.²⁶

Spiritüalizm (Öte âlemcilik - Ruhçuluk); günümüzde dinsel, mistik ve felsefi alanlarda pek çok akım, ekol ve gruplar kendilerine spiritüalist adını vermekteyse de aralarında ilke, görüş ve kavram bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı ruhun orijinal ve kendine özgü olduğunu kabul etmez, bir kısmı ruhun sürekli gelişim içinde olduğuna karşıdır, bir kısmı ise ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğini kabul eder.²⁷

25/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi - tr.wikipedia.org/wiki/Ezoterizm sayfasından alınmıştır 09 Eylül 2019

26/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi tr.wikipedia.org/wiki/New_Thought sayfasından alınmıştır 09 Eylül 2019

27/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi tr.wikipedia.org/wiki/Spiritüalizm sayfasından alınmıştır 09 Eylül 2019

Transandantalizm (Deneyüstüculük); 19. yy'ın başlarından itibaren ABD'nin New England bölgesinde edebiyat, din, kültür ve felsefe alanında ortaya çıkan yeni fikirler toplamıdır.²⁸

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi New Age; her telinden farklı sesler çıkaran bir enstrümanın sesi gibi karmaşık ve tanımlaması zor, fakat kafa karıştırma potansiyeli yüksek bir inanç şeklidir. (Sayfa 46'da açıkladığımız Karl Popper Felsefesi'ndeki gibi, tek bir doğru yerine birçok doğruyu bir arada barındırmaya çalışır.)

New Age, herhangi bir dinî kurum ve din adamları hiyerarşisinden uzak olması nedeniyle "Protestan" bir yapıya sahiptir.

Protestanlık; Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 1529 yılında Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesi'ne ve Papa'nın otoritesine karşı girilen Reform hareketinin sonucunda doğmuştur.

Papazlara ihtiyaç duymaksızın Kitab-ı Mukaddes'i* okuyabildikleri için, her vaftiz edilmiş inananın, aracı bulunmadan rahiplik yetkisi olduğuna inanan Protestanlar Kitab-ı Mukaddes'i Hristiyanlık için tek kaynak saymışlardır.

* **Kitab-ı Mukaddes**; Tevrat (Eski Ahit) ve İncil'in (Yeni Ahit) birleşiminden oluşan kitaptır.

28/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi -
tr.wikipedia.org/wiki/Transandantalizm syf. alınmıştır 09 Eylül 2019

New Age akımları ile Türkiye ve diğer İslam Ülkeleri'nde amaçlanan da (tıpkı Hristiyanlıkta olduğu gibi) İslam'ı Protestanlaştırmaktır.

New Age ritüelleri içinde farklı Dünya dinlerinin mistik geleneklerinden, kabile inançlarından alınma veya bilimsel şifa kökenli; Biyoenerji, Geribildirim (biofeedback), Kanal olma (channeling), Meditasyon, Nefes Egzersizleri, Reiki, Yoga, Sûfi dansları ve zikirleri gibi yöntem ve uygulamalar yer almaktadır.

New Age, özellikle şifa üzerinde durur. Bu inanca göre; insanın içinde onun fiziksel ve psikolojik sorunlarının üstesinden gelmesini sağlayan kozmik (evrensel) bir güç vardır. Bu güç Evren'de çeşitli güç merkezlerinden enerji hatları ile yayılmaktadır. İnsanların bilinçlerinde oluşacak gelişmeyle içlerindeki bu gücün farkına varacaklar, böylelikle herhangi bir dışsal otoriteye (dinî kurum, hiyerarşi, rehber v.s.) ihtiyaç duymadan bu güçlerini kullanacaklardır.

Günümüzde dünya çapında hızla yaygınlaşmaya başlayan New Age akımlarının ortak noktası (97. sayfada bahsettiğimiz) “Felsefi Döngü Modeli”dir. Bu model “Kabala” kökenlidir ve Siyonist-Yahudi inancına dayanır.



New Age akımlarıyla yapılmak istenen şeyin özü; yeni bir din oluşturmak değil, var olan dinlerle Siyonist-Yahudi inancı (Kabala*) ile harmanlamaktır. Tıpkı Tevrat'ın "Eski Ahit" adıyla İncil'e eklenip İncil'in "Mukaddes Kitap"a dönüştürüldüğü gibi...

Bir inanca "Kabala" inancı karıştığı zaman o inanç otomatikman "Deizm"e dönüşmüş olur. Siz artık Deist'sinizdir ama inandığınız şeyin adını koyamadığınız için bunun farkında olmazsınız.

Örneğin;

Türk Milliyetçiliği içerisinde, "Gök Tanrı bize yeter. Arap Dini'ne ihtiyacımız yok" sloganıyla yeni bir akım oluşturulup Müslüman Türk gençleri Deistleştirilmek istenmektedir. Bu nedenle "Şaman Ayini" New Age ritüellerinin arasına dahil edilmek üzeredir.

New Age akımları günümüzde başlamış olmakla beraber ilerideki bir kurgunun altyapı çalışmalarıdır. Günümüzde hilafetin geri getirilmesi gibi çalışmalar ise çok öncesinden yapılan kurguların bugünkü yansımalarıdır.

* **Kabala**; değişmeyen, ebedi ve gizemli Ein Sof (Ebedî, her şeyden önce olan, Tanrı) ile ölümlü ve sonlu evren (ve onun yaratılışı) arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlayan ezoterik (gizemli) Yahudi öğretileri kitabıdır.²⁹

29/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi -
tr.wikipedia.org/wiki/Kabbala sayfasından alınmıştır 09 Eylül 2019

2-f) ABD HİLAFETİ GERİ GETİRMEYE Mİ ÇALIŞIYOR? (Vatikan Tipi Hilafet)

İddialara göre Hilafet, Büyük Ortadoğu Projesi'nin ayaklarından biridir. CIA, BOP projesinin başarılı olması için "**Hilafet**"in geri getirilmesini öneriyor. CIA'nin hazırladığı ve kendi sitesinde yayınladığı raporun "Yeni Hilafet" başlığını taşıyan bölümünde, 2020 yılına kadar İslam dünyasında Hilafet'in yeniden kurulması gerektiğini ve BOP'un Hilafet kurumu olmadan kurulamayacağını iddia ediyor.³⁰

Yazar Aytunç Altındal: *Türkiye'ye uygun görülen Hilafet, Diyanet'in bir üst kurumu olacak ve İslam diniyle ilgili kararları bu kurum verecek. Patriğin ekümenik yapıma isteği de buna bağlı. Önce patrik ekümenik olacak, sonra Hilafet kurulacak.*³¹

Mehmet Şevket Eygi: *ABD ve Avrupalılar İslam dünyasını ehlileştirmek için Hilafeti yeniden kurmak istiyor. Sabetaycıların, Diyanet İşleri Başkanı ve Halife adayları bile var.*³²

Aytunç Altındal, Şevket Eygi'nin iddiasına cevap veriyor: *Sabetaycıların Halife adayı vardı öldü. Yeni aday büyük tartışmalara yol açar; bu yüzden isim zikretmek doğru olmaz.*³³

30/ 31/ 32/ 33/ Soner Yalçın - Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı (Efendi-2) kitabı – s. 328-331

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve Genelkurmay Başkanı Richard Myers, "köktendincilere karşı Müslümanları bir araya getirmenin tek yolunun Hilafet olduğu" görüşündeler.

3 Mart 2006'da Hilafetin kaldırılışını protesto eden binlerce Endonezyalı, Hilafet isteğiyle yürüyüş yaptı.³⁴

Acaba, Mehmet Şevket Eygi'nin dediği gibi Sabetaycıların ya da Masonların Diyanet İşleri Başkanı ve Halife adayları gerçekten var mı? Bu kurumlara haricilerin gelebilmesi mümkün mü? Galiba mümkün; Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Lütfi Doğan ve Süleyman Ateş'in Ermeni kökenli oldukları iddia edilmektedir.³⁵

3) GÜNÜMÜZDE DÜNYA GENELİNE YAYILAN SOSYAL HAREKETLER

3-a) RÖNESANS:

Rönesans (*Yeniden Doğuş*), 1400'lerin İtalyası'nda Avrupa ile Antik dönem (Mısır, Pers, Roma ve Yunan) eserlerinin incelenmesi ve bu iki dönem arasındaki sanat, bilim, felsefe ve mimarlıktaki bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla

34/ 35/ Soner Yalçın - Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı (Efendi-2) kitabı - s. 328-331

alandığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yeni insani anlayışların yaygınlaştığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve bu konularda radikal (kökten) değişimlerin yaşandığı dönemdir.³⁶

Bu çağ, uzun zamandır çöküş yaşayan Avrupa'nın ticaret ve coğrafi keşiflerle yükselişinin öncüsü olmuştur.

Yeniden doğuş (Rönesans) iki anlam içerir: İlki, antik klasik metinlerin tekrar keşfi, öğrenimi, sanat ve bilimdeki uygulamalarının tespitidir. İkinci olarak bu entelektüel aktivitelerin sonuçlarının Avrupalılık kültürünü genelde güçlendirmesidir. Bu nedenle Rönesans'tan bahsederken iki farklı fakat anlamlı yoldan söz edilebilir.

Rönesans döneminin hayata geçirilmesinin esas yürütücü gücü bankacılar ve tüccarlardır. Bunlar sermayeleri için en kârlı ticaretin hangi alanda olduğunu araştırmışlar ve buldukları alanlar sayesinde sağladıkları zenginliklerini bilim, sanat ve endüstri yeniliklerine yatırmışlardır.

Rönesans ideoloji olarak İtalya/Floransa'da doğmuş; Venedik, Portekiz, İngiltere, Hollanda gibi büyük prenslik ve krallıklarda eş zamanlı olarak yayılmaya başlamıştır.³⁷

36/ 37/ Vikipedi. Özgür Ansiklopedi - Rönesans sayfası 08 Nisan 2019

Avrupa genelinde kilisenin baskısından kurtulup modernleşme çağına geçilmesinde büyük rol oynamış, kiliseye olan güven azalmıştır. Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır.

Skolastik görüş (kilisenin dar ve değiştirilemez diye düşünülen görüşü) yıkılmıştır.

Bilim ve teknikteki gelişmeler **Aydınlanma Çağı**'na zemin olmuş, Ekonomi alanında yeni uygulamalar ortaya çıkmıştır.

Avrupa'da; köylü, işçi ya da soylu sınıfa dahil olmayan, "Aydın" (Burjuva) sınıfı oluşmuştur.³⁸

3-b) FRANSIZ DEVRİMİ:

Fransız Devrimi (İhtilali), Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ile sonuçlanmıştır. Avrupa'daki diğer sosyal hareketlerin de tetikleyicisi olmuş ve Roma Katolik Kilisesi ciddi reformlara gitmek zorunda kalmıştır.

Fransız halkı ihtilalden önce büyük değişimler geçirmeye başlamış, kralın ve saray seçkinlerinin denetiminden çıkmaya başlamıştır.

38/ Vikipedi. Özgür Ansiklopedi - Rönesans sayfası 08 Nisan 2019

Şehirlerde yaşayan pek çok burjuva büyük bir protesto içindedir. Toprak sahipleri ve soylular ayrıcalıklarını korumaya çalışırken burjuvalar da ekonomik olarak güçlenmelerine rağmen toplumsal haklarda söz sahibi olamamaktan şikâyetçidirler.

Kitaplar yaygınlaşmakta, bağımsız yayıncıların çıkardıkları gazete, bildiri ve broşürler kitlesel hareketlenmeye yol açmaktadır. Bu koşullar halkın değişim taleplerinin ayaklanmaya dönüşmesine yol açmış ve ayaklanma başlamıştır.

Ayaklanmanın sürdüğü 1793-94 yılları arasındaki terör döneminde Jakoben devrimciler tarafından 18.000 ile 40.000 arasında (net rakam bilinmiyor) kişi giyotinle idam edildi. Daha sonra yol açtıkları bu kanlı dönem kapanırken Jakobenlerin kendi başları da giyotine gidecekti.

Devrimden 5 yıl önce Johne Jacob Lanz adında bir kuryeyi yıldırım çarptı. Kuryenin üzerinden Adam Weishaupt'tan Jakoben Maximilien Robespierre'ye gönderilen belgeler çıktı. Belgelerde Fransız İhtilali ile alakalı planlar ve İlluminati adlı bir örgütün öğretileri yer alıyordu. Fransız Hükümeti "Göremediğimiz bir örgüt... Var mı yok mu belli değil." diyerek önemsemedi.

Fransız Devrimi'nin perde arkasında rol oynayan Kont Dakliyesto bir masondur. Dakliyesto'nun amacı, Avrupa'da devrimci düşünceleri yayarak halkı

kışkırtıp mevcut krallıkları tek tek ortadan kaldırmaktı. Loca tarafından ajan olarak görevlendirilen Daklijesto, yakalandıktan sonra itirafta bulundu. İtiraflarında; *“Masonların tüm Avrupa’da devrim yapmayı planladıklarını, amaçlarının Tapınakçılardan yarım bıraktığı işi bitirerek kiliseyi ve bütün dini inançları yok etmek olduğunu”* söyledi.

Fransız İhtilali ile çoğunluğu mason olan Jakobenlerin başı çektiği bir terör dönemi başladı. Başta din adamları ve kral yanlıları olmak üzere on binlerce kişi ve Fransa Kralı giyotinle idam edildi. Kral idam edilirken kalabalıktan, (*Jacques de Molay’ı kastederek*) *“Molay intikamını aldı.”* diye bir ses yükseldi. Tapınakçılar, 400 yıl sonra da olsa Fransa Krallığı’nı ortadan kaldırarak büyük üstatları Jacques de Molay’ın intikamını almış ve büyük bir gövde gösterisiyle hala var olduklarını ilan etmişlerdi.



Fransa Kralı XVI. Louis’in idamı

Resim kaynağı:
tr.wikipedia.org/wiki/Fransız_Devrimi#/media/Dosya:LouisXVIExecutionBig.jpg - 09 Eylül 2019

Devrim sonrasında kurulan cumhuriyet yönetimi milli birliđi sađladı ve dıř tehditleri etkisiz hale getirdi. 1792'de cumhuriyet ilan edildi. 21 Ocak 1793'te dıř güçlerle ittifak yaptıđı için 16 Ekim 1793'te Kraliçe Marie Antoinette vatan hainliđi suçundan idam edildi. Kraliçe Marie, İngiliz Kralı'nın kardeři idi.

En sonunda yařanılan terörden bıkan ÷lke, “Beyaz Terör”ü (karşı terörü) devreye sokarak önemli tüm Jakobenleri ortadan kaldırdı. Ancak Fransa'nın bu kanlı dönemi atlatması çok uzun yıllara mal oldu.

Fransız Devrimi, cumhuriyet ilan etmek isteyen birçok ÷lkeye örnek olmuş ve benzeri ayaklanmalar Avrupa'nın her tarafına yayılmıştır.

Bu ve benzeri akımlar kurgulanmış akımlardır. Çünkü bu akımları destekleyen şahıřlar günümüzde halen prenslik ve krallıklar olarak hayatlarına devam etmektedir. Hiçbiri cumhuriyet rejimine geçmemiřtir. Örneđin 1400'lü yıllarda Rönesans'ı destekleyen aileler ve onların günümüzde yařayan torunları cumhuriyet yönetimine geçmeden günümüze kadar prenslik olarak gelmişlerdir. 1400'lü yıllarda Katolik inancını yıkan Rönesans'ı ve 1700'lü yıllarda krallıkları yıkan Fransız İhtilali'ni destekleyen ÷lkeler halen krallık olarak yönetilmektedir...

İtalya'daki "Floransa Meclisi"ne Avrupa'daki ilk cumhuriyet yönetimi diyebiliriz. Ne var ki o dönemin bankacı, tüccar ve soylularından (Baronlardan) oluşan Floransa Meclisi'nin cumhuriyet anlayışı farklıdır. Bu meclis, Vatikan'ın ve bölgedeki ticaretin kontrolünü ele geçirmek amacıyla kurulmuştur.

İtalya'daki cumhuriyetin en ateşli savunucularından biri olan "Doktorlar" ailesi; Rönesans'ın ve Floransa'nın mimarı olarak tanınır. Ancak cumhuriyetin en ateşli savunucusu olan bu aile günümüzde cumhuriyete dâhil olmayı değil, İtalya'da prenslik olarak yaşamayı tercih etmiştir. Ayrıca o dönemlerde sadece meclis üyesi olup Floransa'yı perde arkasından yöneten bu ailenin üyeleri, 1500'lü yıllarda Papa olarak Vatikan'a girmiş ve farklı zamanlarda toplam 4 Papa çıkarmıştır. Papalığın gücünü de kullanan aile bölgenin Büyük Dukalığı'na yükselmiş, Ceneviz ve Venedik limanları ile Akdeniz'deki ticareti yönetmiş ve sonrasında Prenslik kurmuştur. Ailedeki kızların politik evliliği sayesinde üç yeğenleri Fransa kralı, iki yeğenleri de İngiltere kralı olmuştur. Ailenin İtalya ve Avrupa genelindeki aşırı gücünden rahatsız olmaya başlayan soylu aileler, Doktorlar ailesini yok etmeye çalışmış, aile devlet ve ticaret işlerinden elini çekip sadece bankacılık yapmak zorunda kalmıştır.

Doktorlar'a tepki gösteren İtalya'daki soylu ailelerin Doktorlar'ın gücünü kırdığından emin oldukları bu dönemlerde, İngiltere'de bir bankada

çalışırken kısa süre içerisinde zengin bir bankacı olan Yahudi kökenli Alman Rothschild ailesinin ortaya çıkışı tarihin garip tesadüflerinden biri olsa gerek...

Doktorlar ailesinin de dâhil olduğu İtalya'daki Tapınakçı grubun amacı; Avrupa'daki krallıklara ve Vatikan'ın bu krallıklar üzerindeki etkisine karşı dünya genelinde bir halk direnişisi oluşturmak, krallıkları yıkıp cumhuriyetle (meclisle) yönetilen devletler haline getirmek ve zaman içerisinde bu meclislere kendi adamlarını yerleştirmektir. Bu planları zaman içerisinde başarıya ulaşmış ve "Fransız İhtilâli" sonrasında krallıklar yıkılarak meclisle yönetilen devletler kurulmuştur.

Ne var ki cumhuriyeti ve demokrasiyi destekleyen İtalya prensleri ve çağdaş devletler olarak örnek almaya çalıştığımız İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç ve İspanya hâlen krallıkla yönetilmektedir.

Algı operasyonlarından sonra aklımızda kalan klişe şekliyle; "Krallık ama sembolik olarak kralları var." diyebilirsiniz. Evet, bir ülkenin sembolik bir kralı olabilir. Ama resmi adı krallık olan ülkelerin asla sembolik bir kralı olamaz.

Örneğin; İngiltere'nin yazılı bir anayasası yoktur. Çünkü krala bağlıdır. İngiltere'nin yasaları üç kralın (İngiltere-İskoçya-İrlanda) kararları ile belirlenir.

Avrupa'da krallıklar haricinde Prenslük, Dukalık ve Kontluk gibi statülere sahip birçok yer vardır. Aşağıdaki haritada günümüzde krallıkla yönetilen ülkeler (koyu renkli yerler) ve bazı büyük prenslikler (noktalı yerler) yer almaktadır.



Resim kaynağı: baymiyagi.com/ilginc/avrupada-hala-devam-eden-tum-kralliklarin-ayni-kisinin-torunlari-oldugunu-biliyor-muydunuz/ - adresindeki web sayfasından alınmıştır. Erişim tarihi 21 Ekim 2018



BOP PROJESİ NEDİR? YENİ DÜNYA DÜZENİ NE DEĞİLDİR?

KÜRESELLEŐME - BOP - YENİ DÜNYA DÜZENİ ve ARMAGEDDON

KÜRESELLEŐME sömürgeciliğın çağımızdaki adıdır. Sömürgecilik zaman içerisinde Kapitalizm, Emperyalizm ve son olarak da Küreselleőme gibi isimler almıő ancak içeriğini ve sloganını hiç değıőmemiőtir. “*Tanrı bizi dünyayı uygarlaőtırmak için gönderdi.*” sloganıyla kan emici sömürge sistemi günümüzde de devam etmektedir.

Dünyayı sömürenler bir yeri sömürmeye giderken kendi halklarından tepki görmemek için “sömürmeye gidiyoruz.” demezler, “geri kalmıő ülkelere uygarlık taőtımaya gidiyoruz.” derler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleőmiő Milletler, NATO Barıő Gücü, IMF vb. kuruluşları da kendi halklarından tepki görmemek için “Dünya barıőını korumak” amacıyla kurduklarını söylerler. Ancak bu kurumlar göstermelik birkaç iő dışında sömürgecilerin pisliklerini örtmek ve sömürü sistemini perde arkasından desteklemek dışında başka bir iő yapmazlar.

BOP (BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ), dünyayı kana bulayacak kadar vahő, yeni bir dünya savaőı çıkaracak kadar da riskli bir projenin yumuőatılmıő olarak söylenen adıdır. Projenin asıl adı BİP yani

“Büyük İsrail Projesi”dir. BOP aynı zamanda “Sömürgecilik” adıyla başlayıp “Küreselleşme” adıyla devam eden kanlı yolun sonu, bütün dünyayı aynı anda sömürmek anlamına gelen “Yeni Dünya Düzeni”nin başlangıcıdır.

YENİ DÜNYA DÜZENİ, Küresel Sermaye sahibi olan ve kendilerinde tanrısal yetkilerin olduğunu zanneden ailelerin dünyayı yönetmesi anlamına gelir. Kısaca günümüz şartlarına göre uyarlanmış Firavun düzenidir. Bu hayal “Armageddon” denilen kıyamet savaşından sonra gerçekleşecektir.

Armageddon, dünyayı yerle bir edip kıyametin kopmasına yardımcı olma hayalidir. Bu hayalin gerçekleşmesi için çaba harcayan EVANJELİST – SİYONİST ittifak, Ortadoğu’yu kana bulamaya hazırlanmaktadır. 2001-2009 dönemi ABD Başkanı Bush’un başını çektiği Evanjelistler, Armageddon’u gerçekleştiren nesil olabilmek için ellerinden geleni yapmışlardır.

ARMAGEDDON (KIYAMET SAVAŞI), Hristiyan inancına göre; Ortadoğu’da hüküm sürecektir 7 yıllık bir kaostan sonra İsa Mesih kıyametten önce yeniden yeryüzüne inecek ve İsrail’in Megido Vadisi’nde yaşanacak “Kıyamet Savaşı”nda (Armageddon’da) inançlı insanlardan oluşan ordunun başına geçerek Deccal’ın inançsız ordusunu yenecek. Böylece kaos

bitecek ve yeryüzünde İsa'nın krallığında bin yıllık "Yeni Dünya Düzeni" başlayacak. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) bu sürecin başlangıcıdır. İşte bu noktada Evanjelist inancı (Mesih planı) devreye girer. Bazı Hristiyanlar ve Yahudiler Hz. İsa'nın (a.s.) dönüşünü (tıpkı Müslümanlar gibi) ilahi bir süreç olarak görür. Protestanlığın bir kolu olan ve Scofield İncili'ni referans alan Evanjelik inanca göre ise Mesih'in gelmesi için alâmetlerin gerçekleşmesine (kıyametin kopmasına) yardımcı olunması gerekmektedir.

Scofield tarafından yazılan "Scofield Referans Kitab-ı Mukaddes" ile 1880 ve 1890'lı yıllarda Darby'nin "*Tanrı, tanrının krallığını temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir ve İsrail Kitab-ı Mukaddes'in bahsettiği kıyamet zamanında önemli rol oynayacaktır.*" öğretisi Evanjelistlerce benimsenmiştir.

Evanjelizm; "Eski Ahit" adıyla Tevrat'ın da içerisinde yer aldığı, İncil'le Tevrat'ın birleşiminden oluşan "Kitab-ı Mukaddes'e dönmek veya yönelmek anlamına gelir.

Büyük Ortadoğu Projesi kıyamet planını da içermekte ve Mesih'in 2000 yılıyla başlayan süreçte kesin olarak geleceğine inanan Evanjelist-Siyonist ittifak, Ortadoğu'da kıyameti koparmaya hazırlanmaktadır.

BOP SÜRECİ KİMLERİN PROJESİ? EMPERYALİST GÜÇ (KÜRESEL SERMAYE) SAHIPLERİ KİMLERDİR?

Dünya yönetiminde etkin olan emperyalist güçler, küresel anlamda büyük sermayelere sahip olan ve Siyonizm'e hizmet eden ailelerdir. Sömürü sisteminin içerisinde büyük servetler elde eden atalarının bıraktığı kanlı sermayeyi daha da büyüterek dünya üzerinde söz sahibi olmaya başlayan aileler, "Küresel Güçler" denen grubu oluşturmaktadır. Dünya yönetiminde etkin bir güç olmaya başladıktan sonra da aralarında kurdukları birçok ortaklıkla küresel sermayeyi tekelleştirmişlerdir. Artık BOP için düğmeye basacak ve "Yeni Dünya Düzeni"ni kuracak maddi ve siyasi güce ulaştıklarını hissetmeye başlamışlardır.

"Emperyalist Güçler ya da Küresel Sermaye sahipleri kimlerdir?" dendiğinde akla ilk gelen ve karşımıza en çok çıkan grup Siyonistlerdir. Bunun nedeni emperyalist sistemin yönetiminde söz sahibi olanların çoğunluğunu Yahudi Siyonistlerin oluşturmasıdır.

Siyonist sistemin alt gruplarında her ülkeden Masonlar ve benzeri insanlar yer alsa da esas karar mercini oluşturan en üst noktalarda Yahudiler vardır. Tapınak Şövalyeleri, üst düzey masonlar ve Sabetaycılar, Yahudi kökenlidir. Alt düzey masonlar, tabandaki Yehova Şahitleri ve Protestan sağcı Hristiyanlar (Evanjelistler) Siyonizm'i destekleyen alt gruplardır.

SİYONİSTLER KİMLERDİR?

Siyonistler, küresel anlamda büyük sermayelere sahip ve bu servetleriyle siyasi güçlere hatta devletlere hükmedebilen çoğunluğu Yahudi kökenli banker ailelerdir.

Siyonist-Emperyalist güçlerin kökeni, Tevrat ayetlerine karşı gelerek kendilerine indirilmiş olan Tevrat'ı tahrif eden İsrailoğulları'nın Allah (c.c.) tarafından lanetlenmesine, yani 3000 yıl öncesine kadar dayanır. BOP'un kökeni de bir o kadar eskidir. Hedeflerini yüzyıllar önce belirlemişler ve kendilerini bu amaca ulaştıracak projeye de "Büyük İsrail" yani bugünkü Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adını vermişlerdir. Amaçları; "Tanrı Krallığı" dedikleri krallığı Tevrat'a uygun şeriat devleti şeklinde kurarak "Vaat edilmiş topraklar"ı geri almak ve dünya yönetimini ele geçirerek diğer ırkları köle yapmaktır.

Siyonist inancına göre; Kral Davut (Müslüman inanca göre Hz. Davut) soyundan gelecek olan Mesih (Hz. İsa), Romalılar tarafından dünyanın dört bir yanına dağıtılan Yahudileri vaat edilmiş topraklarda yeniden toplayacaktır. "Süleyman Mabedi" tekrar inşa edilecek ve Yahudilerin huzur içinde yaşayacakları "Tanrı Krallığı" kurulacaktır.

Siyonizm'in bilinen en eski grubu **Tapınak Şövalyeleri**'dir. Tapınak Şövalyeleri Yahudi kökenli olup, ilk dönemlerinde sadece din fedailerini olarak bilinirler.

Kısa zamanda güçlü bir organizasyon kuran Tapınak Şövalyeleri, ilk dönemlerinde önemli ve değerli malların ülkeler arası nakillerinde korumalık görevi yapmışlar ve ciddi anlamda kazanç sağlamışlardır. Çek-Senet taşıma ve bozdurma işlemleri yaptıkları da söylenir. Tapınak Şövalyeliği (Tapınakçılık) birçok süreçten geçerek gelişmiş ve günümüze kadar gücünü sürdürmüştür. İlk dönemlerinde en az 160.000 kişilik bir güce ve Avrupa'nın her yerine dağılmış bir kadroya sahip olan Tapınak Şövalyeleri, denizcilikten ticarete her işte organize olmuşlar, binlerce şato ve tapınağı merkez haline getirmişler, bu merkezler zamanla para trafiğini kontrol ettikleri bankalar haline gelmiştir.

Bankerlik ve tefecilikten elde ettikleri servetler ve kontrol ettikleri büyük paraların cazibesi bu şövalyelerin ahlaken bozulmasına yol açmıştır. Bu bozulma süreci içerisinde sapkın inançlara yönelmeye başladıkları iddia edilen Tapınak Şövalyeleri, bu iddialar sonrasında güven kaybederek gözden düşmüş ve dönemin Fransa Kralı Philippe tarafından "Baphomet" denen bir puta taptıkları iddia edilerek tutuklanmaya başlamışlardır.

Tutuklamalar ve yapılan sorgulamalar sonucunda 1312 yılında toplanan Viyana Konsülü'nün (Engizisyon Mahkemesinin) aldığı kararla Tapınak Şövalyeliği tüm Avrupa'da yasaklanmıştır. Yasağın ardından Tapınak Şövalyeleri bütün mal varlığıyla birlikte yeraltına inmiş, ne Fransa Kralı Philippe ne de dönemin Papası V. Clement bu mal varlığını ele

geçirebilmiştir. Yakalananların idam edilmesi kararının alınmasıyla birlikte farklı ülkelere kaçmayı başaran Tapınak Şövalyeleri uzun yıllar sonra Mason Locaları adı altında tekrar etkin hale gelmeye başlamışlardır.

Tapınakçılık yasaklandıktan sonra kendilerini gizleyen Tapınak Şövalyeleri zaman içerisinde ele geçirdikleri atıl ve güçsüz durumdaki Mason localarında Gül Haç Örgütü adında gizli bir üst grup oluşturarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Masonluğun en eski kolu olan İskoç Riti bu amaçla devreye sokulan Mason localarının ilki olarak 14. yüzyıl başında İskoçya'ya sığınan Tapınakçılar tarafından kurulmuştur. Tapınakçılık-Masonluk karışımı localar sonraki yüzyıllar içerisinde çeşitli kollara ayrılmış ancak temel felsefeleri Tapınakçılık idealine bağlı kalmıştır.

Tapınakçılık-Masonluk bağı konusundaki genel kanı şöyledir: Tapınak Şövalyeleri, ileride karşılına çıkabilecek tehlikeleri önceden tahmin ederek Mason localarını kurmuş ve atıl vaziyette bekletmiştir. Tapınakçılık yasaklandıktan sonra da zaten hazır olan Mason localarında yeniden yapılanmışlar, localardaki gruplara dokunmamışlar, yönetimi ele alan kendi gruplarına da “Gül Haç Örgütü” adını vermişlerdir.

Tapınakçıları Masonluğun ataları durumuna getiren ve aralarındaki bağı ispatlayan ilk belge 1760 tarihli Strasbourg el yazması bir belgedir.

Tapınakçılar yeraltına indikten sonra kendi devletlerini kurma konusunda gittikçe artan bir arzu içerisine girmişler, dünyaya meydan okuyacak güce erişinceye kadar hedeflerini gizli tutmuşlar ve kontrolünü ele geçirdikleri şeylerin üzerine gizli semboller yerleştirerek kendilerini tatmin etmeye çalışmışlardır.

Örneğin;

1782’de kabul edilen ABD devlet mühründeki Masonik sembollerin tasarımını yapan, ünlü masonlardan biri olan Benjamin Franklin’dir.

Tasarlanan ilk ABD mührünün ön yüzünde üçgen içinde göz, arka yüzünde ise Yahudilerin firavundan kaçışını tasvir eden bir resim vardır. Bu tasarım sade vatandaşların tepkisi nedeniyle sembollerin gizlenmesiyle biraz değiştirilerek bugünkü son halini almıştır.

Günümüzdeki tasarımın ön yüzündeki yıldızların üzerini çizerek birleştirirseniz “Siyon (Yahudi) Yıldızı” oluşur. Üçgen içindeki göz ise mührün arka yüzüne alınmıştır. Piramidin altındaki rakamlar ise 13 koloninin Bağımsızlık İlanı’nı ve İlluminati’nin kuruluş tarihini sembolize eder.

Yeni tasarımın ön yüzünde ilk önce Anka kuşu vardı. Sonradan kartala dönüştürüldü.



ABD Mührü – İlk Tasarım (1782)

Resim/yenimasonikduzeen.blogspot.com/2015/09/i.html - 10 Nisan 2019



Günümüz ABD Mührü

Resim/tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birleşik_Devletleri_arması 10-04-2019

AMERİKA’NIN ŞEKİLLENMESİNDE TAPINAKÇI ve MASON ETKİSİ

1620’de Mayflower (Mayıs Çiçeği) adlı bir gemi İngiltere’nin Plymouth limanından ayrılarak ABD’ye geldi. Gemide 30’lu yaşlarda 69 yetişkin, 17 genç, 16 çocuk olmak üzere toplam 102 kişi vardı. Yetişkinlerin yetkili olanları gemide “Mayflower Compact” sözleşmesini imzaladı. Sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda yerleşme amacıyla ABD’ye gelen ve sonrasında ABD’nin çekirdeğini oluşturan Pilgrimler (Atalar) bugünkü Massachusetts/Playmount’ta bir koloni kurdular. İngiltere’den ayrıldıkları limanın adını taşıyan bu koloni çoğalarak 1733 yılında 13 koloni haline geldi ve birleşerek İngiltere’ye bağlandılar. İngiltere’nin koruması altında güçlendiler. Güçlerini toparlayınca 1776’da 13 koloni İngiltere’ye savaş açarak “States of America” adıyla bağımsızlıklarını ilan etti ve İngiltere’yi devre dışı bıraktılar.

Playmount kolonisinden sonra Amerika’ya ardi ardına yüzlerce gemi geldi, yüzlerce koloni kuruldu. Ama Amerika’nın siyaset, ekonomi ve tarihine çoğunlukla bu gemideki aileler damga vurabili. Günümüzde Amerika’nın sanayi, finans ve ticaretine yön veren doğuştan zengin ailelerin kökeni bir şekilde Mayflower ile ilişkilidir. Bu kolonidekilerin nesillerinden 17 ABD Başkanı çıkmıştır.³⁹

39/ Atilla AKAR / Derin devlet bir gemiye sığar mı / Güncel meydan web sayfası. 08 Nisan 2019

Bu kolonilerin torunları sonraki süreçlerde de sık sık karşımıza çıkmaktadır. 1800'lü yıllarda Rockefeller ailesinin de dâhil olduğu Amerika'yı inşa eden adamlar olarak, 1921'de yine Rockefeller ailesinin de dahil olduğu CFR (Dış İlişkiler Konseyi) olarak tarih sahnesindedirler. Özellikle CFR'nin kuruluşu Siyon idealinin gerçekleşmesine katkı sağlayan en önemli etkenlerden biri olmuştur.

SIYON İDEALİNİN SIYASALLAŞMASI (SIYONİZM)

Tapınakçılık Masonluğa dönüşmüş ve akıllara sığmayacak servetlerinin gücünü kullanarak siyasallaşmaya başlamıştır. Siyasallaşmayla birlikte "Yahudi Devleti" kurma fikirleri de şekillenmeye başlamıştır. Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar uzanan "Arz-ı Mev'ud" (Vaat edilmiş Topraklar) denilen yerde bir Yahudi devletinin kurulmasını amaçlayan Siyonizm, 17. yüzyıldan itibaren kendini göstermeye başlamıştır.

Theodor Herzl, 1896'da yazdığı "Yahudilerin Devleti" adlı kitapla Avrupa'daki Yahudileri etkilemiş, onları bir araya toplamayı başarmış ve bu hareketin öncüsü olmuştur.



Theodor Herzl

DÜNYA SİYONİST ÖRGÜTÜ

Yahudi milliyetçiliğini tanımlamak için bir terim olarak "**Siyonizm**" sözcüğü ilk defa Milliyetçi Yahudi öğrenci hareketi "Kadimah"ın kurucusu olan Avusturyalı Yahudi yayımcı Nathan Birnbaum tarafından kendi çıkarttığı Selbstemanzipation Gazetesi'nde 1890 yılında ortaya çıktı.

Tapınakçılık Masonluğa dönüştükten sonra siyasallaşma süreci başladı ve Yahudi Devleti'nin kurulmasını amaçlayan ideale **Siyonizm** denildi.

1897 yılında yapılan ilk Siyonist kongresi (Basel Kongresi) ile de en geç 50 yıl içerisinde bir Yahudi Devleti kuracaklarını dünyaya ilan ettiler ve Siyonizm'in varlığını dünyaya kabul ettirmiş oldular. İlginçtir ki iddiaları 50 yıl sonra gerçekleşti.

Siyonist kongreyi yönetenler, geçmişi 1099 yılına kadar dayanan "**Siyon Tarikatı**"nın üst düzey yetkilileri idi. Siyonist Kongre aşağıdaki kararları aldı ve bu kararlar aslında "Siyon Tarikatı" felsefesinin yansımalarıydı.

1. Yahudiler üstün ırktır, diğerleri kölelerdir.
2. Yahudiler dünyanın efendisi olacak. (Küresel patronlar ve yöneticiler olacak)
3. Ben-i İsrail (Tanrı'yı yenen Yakup'un oğulları yani İsrailoğulları) Filistin'de toplanacak. "BOP projesi" ile büyük İsrail kurulacak ve güvenliği sağlanacak.

4. Süleyman Tapınağı yeniden inşa edilecek ve Mesih'in gelmesi beklenecek.
5. "Tanrıyı bile yendik" diyeceğiz... Böylece Yahudilerin her biri bir Yakup olmuş olacak.

Günümüz açısından değerlendirirsek Basel Kongresi'nde yayınlanan sonuç bildirgesine göre 1. ve 2. maddeler kısmen tamamdır. Eğer 3. madde tamamlanırsa 4. ve 5. maddelerin gerçekleşmesi kolay olacaktır. Pekâlâ 3. madde nasıl gerçekleşecektir?

- Katılımcılar sorar: "3. maddeyi (İsrail devletini kurmayı) nasıl başaracaksınız?" Heyet: "**Filistin'i satın alacağız.**" cevabını verir.
- Kabul etmezlerse? - **Hanedanı tahttan indiririz.**
- Yerine geçen de ikna olmazsa? - **Osmanlı'yı yıkarız.**
- İsrail'i kurduk diyelim. Etrafımız Müslümanlarla çevrili olacak, bizi barındırırlar mı? - **100 sene içerisinde İslam'ı yok ederiz.**

Bu kongrede Osmanlı ve İslam dini için 5 karar alınır:

1. Filistin toprakları satın alınacak.
2. Eğer satın alınamazsa Sultan tahttan indirilecek.
3. Osmanlı yıkılacak.
4. Halifelik kaldırılacak.
5. İslami yaşam şekli 100 yıl içerisinde yok edilecek.

İtalyan Hahambaşı Emanuel Karasu'ya Osmanlı hakkında alınan kararları pratiğe geçirme görevi verilir. E. Karasu, Osmanlı'nın dış borç yükünü fırsat olarak görür ve Filistin'i satın almayı deneyelim der.

Kongreden sonra Emanuel Karasu'nun pratiğini ve Tapınakçıların gücünü arkasına alan Theodor Herzl bir yıl sonra Abdülhamit Han'a Filistin topraklarının Yahudilere satılmasını teklif edecektir. Alınan olumsuz cevaptan sonra başlayan I. Dünya Savaşı ise Siyonistler için yeni bir fırsat olacaktır.

SIYONİZM NEDİR?

Tevrat'ın Tekvin kitabının 15. Bab'ında şöyle yazmaktadır:

"O günde Rab, Abraham'la ahdedip dedi; Mısır (Nil) Irmağı'ndan Fırat Irmağı'na kadar bu diyarı, Kenileri ve Kenizzileri ve Kadmonileri ve Hittileri ve Perizzileri ve Refaları ve Amorileri ve Kenanlıları ve Girgaşileri ve Yebusileri senin zürriyetine (soyuna) verdim."

Bu tanıma göre Fırat Nehri'nden Nil Nehri'ne kadar olan geniş bölge İsrailoğulları'na Tanrı tarafından vaat edilmiştir. Bu bölgede bir Yahudi Devleti'nin kurulmasını ve buradan dünyayı yönetmeyi amaçlayan ideale **Siyonizm** denir.

Siyonizm kelimesi Siyon kelimesinden türetilmiştir. Siyon Dağı ile bu dağda bulunan Siyon Kalesi'ni belirtmek için kullanılmıştır. Kral Davut (Hz. Davut) döneminde Tevrat'taki birçok ayet

İsrailoğulları'ndan, Siyon halkı, Siyon'un oğulları ya da kızları olarak bahseder. Yahudi inancına göre; Hz. İbrahim'in torunu Yakup, Tanrı ile (Yehova ile) güreşe tutuşur ve gün ağarıncaya kadar güreşmelerine rağmen yenilemezler. Tanrı, "*Bırak beni, bak gün ağarıyor.*" der. Yakup, kendisini kutsamadığı sürece bırakmayacağını söyler. Bunun üzerine Tanrı, "*Senin adın İsrail olsun, Tanrı'yla ve insanlarla güreşip yendin.*" der. **İsrail, "Tanrı'yı yenen" demektir.**

Siyonizm'in amacı; vaat edilmiş topraklarda "Tanrı Krallığı" diğer adıyla "**Yeni Dünya Düzeni**" denen krallığı kurarak dünya yönetimini ele geçirmek ve diğer ırkları köle yapmaktır.

Siyonist inanca göre; Hz. Davut soyundan gelecek olan Mesih (Hz. İsa), Romalılar tarafından dünyanın dört bir yanına dağıtılan Yahudileri vaat edilmiş topraklarda yeniden toplayacak, "Süleyman Mabedi" tekrar inşa edilecek ve Musevilerin huzur içinde yaşayacakları "Tanrı Krallığı" kurulacaktır.

Kabalacı Hahamların hesaplamalarına göre kıyametin kopması ve Mesih'in gelmesi gecikmiştir. Bunun nedeni ise insanların Mesih'in gelmesini yeterince gönülden istemedikleri için Mesih'in gücendiği (nazlandığı) şeklinde yorumlanmıştır. Bu nedenle "Tanrı'yı kıyamete zorlamak" fikri gelişmiş ve bu inanç Siyonist Yahudilerle birlikte Hristiyan Evanjelistler tarafından da desteklenmiştir.

SIYON (DAVUT) YILDIZI SEMBOLÜNÜN KÖKENİ

Bu sembolün Yahudilikteki kullanımına dair en eski arkeolojik kanıt, Joshua ben Asayahu'ya mal edilen Lübnan'ın Sidon (Seyda) şehrinde bulunan M.Ö. 600'lere ait kitabedir. "Davut'un Kalkanı (Yıldızı)" olduğu iddia edilen diğer bir sembol (☆) de İtalya/Taranto'daki Yahudi mezarlığında bir mezar taşında görülmüştür. Mezar taşının M.S. 3. yy'a ait olduğu düşünülmektedir.⁴⁰

1073 yılına ait bir Yahudi el yazmasında da Pentagram ☆ görülmektedir.⁴¹

1460'ta Budapeşte'deki Ofen Yahudileri, Kral Mathios Kuruvenus'u üzerinde iki adet Hexagram ☆ ve iki Pentagram ☆ bulunan kırmızı bir bayrakla karşılamışlardır.

1648'de Prag Yahudilerine şehrin İsveçlilere karşı savunmasında yardımcı oldukları için başka bir bayrak daha kullanma hakkı verilmiştir. Bu bayrak kırmızı bir zemin üzerinde sarı renkte bir "Davut Yıldızı"ndan (☆) oluşmaktadır.⁴²

40/ Israel Ministry of Foreign Affairs / Süleymanın Mührü 07 Ocak 1999

41/ Facsimile in M. Friedmann, *Seder Eliyahu Rabbah ve-Seder Eliyahu Ztta*, Viyana, 1901

42/ Israel Ministry of Foreign Affairs / Reuven Kashani-The National Flaf - 07 Ocak 1999

Bazı Ortodoks Yahudi gruplar Hexagram (✡) sembolünün Yahudi sembolü olarak kullanılmasına büyücülük ve doğaüstü olaylarla olan ilişkisi nedeniyle karşı çıkmaktadırlar. Bazı İbrani grupları da Siyonizm sembolü olduğu gerekçesiyle bu sembolü reddederler.

M.Ö. 600'lerden önce Davut Yıldızı'nın (Siyon Yıldızı'nın) kullanıldığı herhangi bir yere rastlanmamıştır. Hz. Davut (a.s.) (Kral Davut) İsrailoğulları'nın 12 soyunu bir araya toplayan kraldır. Bu nedenle sembolik açıdan önemli bir liderdir. Davut Yıldızı sembolünün (✡) Hz. Davut zamanında kullanılmamış, onun "toparlayıcılığını temsilen" sonradan "Siyon İdeali"ni temsil etmesi açısından kullanılmış olma ihtimali yüksektir. Davut Yıldızı'nın nasıl Siyon Yıldızı'na dönüştüğü konunun devamındaki SİYON İDEALİNİN SEMBOLÜ başlığı altında anlatılmıştır.

SİYONİST SİSTEM NEDİR - NASIL ÇALIŞIR?

Siyonist Sistem, sömürüden elde edilen servetle dünyayı ele geçirme ve tek bir noktadan tamamını sömürebilme mantığı üzerine kurulmuştur. Bu sistemin arkasındaki isimler ise küresel sermaye sahibi ailelerdir.

Küresel sermaye, ekonomik olarak ele geçirdiği ülkelerde ilk olarak siyaseti kontrol altına almayı

hedefler. Bunun altyapısına da medyayı ele geçirmekle başlar. Medyayı ele geçirmek kolaydır. Çünkü sermayedarlar ülkedeki büyük işletmeleri ele geçirmişlerdir ve medyanın tek reklam kaynağı halini aldıkları için medya onların emirlerinden çıkamaz hale gelir. Dünya medyasının büyük bölümü Yahudilerin elindedir. Sistemi çalıştıran bir çark ve bu çarka bağlı bir sürü dişli vardır. Bu dişlilerin arasında ABD Hükümeti, Bilderberg, CFR, AIDAC, NATO, AB, BM, IMF, CIA, FBI, MOSSAD, Pentagon, Dünya Bankası ve daha nicelerini saymak mümkündür... Çarkın dişlileri birbirini döndürür. Örneğin CFR ana dişlilerden biridir.

COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS (CFR) (Dış İlişkiler Konseyi)

CFR'nin oluşumuyla ilgili ilk kararın I. Dünya Savaşı sonrasında toplanan Versailles Barış Konferansı'nda alındığı söylenir.



Yahudi kökenli olan David Rockefeller, Walter Lippmann ve Paul Warburg tarafından Yahudilerin dünya politikalarını kendi kontrolleri altında tutması amacıyla kurulmuştur. CFR'nin onursal başkanlığını Rockefeller ailesi yapmaktadır. CFR, birçok politik lideri, fikir adamını ve sanayiciyi dünyayı şekillendirecek yeni kararlar almak için bir araya getirmektedir.

Yakın bir tarihe kadar varlıklarını inkâr eden ve böyle bir oluşumun yasal olmadığını savunan CFR yetkilileri, günümüzde devletlere temsilci gönderecek kadar varlıklarını ortaya koymaktadırlar. Sergiledikleri bu tavırla, “Biz artık devletlerden ve kanunlardan daha güçlüyüz.” demektedirler.

CFR'nin finans, silah sanayi, ilaç sanayi, kimya sanayi, akademi, teknoloji vb. sektörlerde en etkin konumlarda çalışan 3500 civarında üst düzey üyesi olduğu söylenmektedir. “Soros Vakıfları” aracılığıyla birçok ülkede “Yeni Dünya Düzeni”nin kurulmasına hizmet edecek yöneticiler yetiştirmeye çalışan Yahudi kökenli George Soros, ABD'deki CFR üyelerinin en ünlülerinden biridir. CFR yetkililerinin birçoğu aynı zamanda İlluminati, Kuru kafa - Kemikler, Bohem Kulüp, Bilderberg, Trilateral Komisyonu ve benzeri örgütlerin de üyesidir.

I. Dünya Savaşı'nın ekonomisinde yer alan bankerler ve II. Dünya Savaşı'nın perde arkasında yer alan CFR, 2000'li yıllarda petrol sahaları paylaşımını “ABD adına” yeniden yapmak için BOP projesini hazırlamaya başlamışlardır.

CFR HAKKINDA YAZILANLARDAN BAZI ÖRNEKLER

- CFR birçok ünlü politik lideri, fikir adamını ve sanayiciyi bir araya getirmektedir.⁴³
- Konsey, düzenli seminerler ve haftalık toplantılar haricinde yemekler verip Yahudi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirir. Bu gizli yemeklere konuk olarak katılanların başında Küba'dan Fidel Castro, İngiltere'den Edward Heath, İsrail'den eski Savunma Bakanı Moshe Dayan ve Almanya'dan Sosyal Demokrat Lider Yahudi Willy Brandt gelir.⁴⁴
- Bu kuruluşun bütün maddi giderleri J.P.Morgan & Co, Carnegie Vakfı, Rockefeller ailesi ve öteki Wall Street bankerleri tarafından karşılanır. CFR bu çevrelerin yoğun destekleriyle kuruluşundan çok kısa bir süre sonra dış politikada etkin rol oynamaya başlamıştır.
- Washington'daki Dışişleri Bakanlığı göstermelik bir kurumdur. Amerika'nın gerçek Dışişleri Bakanlığı CFR'dir. ABD'nin 6 başkanının dışişleri danışmanlığını ve CFR başkanlığını yapan John Mcloy bu konuyu şöyle ifade etmiştir: "*Yeni bir isme ihtiyacımız olduğunda CFR üyelerine bir göz atmamız ve New York'u aramamız yeterliydi.*"

43/ Lectures Françaises, sayı 214, sf.31-34

44/ Lectures Françaises, sf.86

- CFR, son 50 yılın Dışişleri Bakanlığı için eğitim ve çıkış yeri olmuştur. John Foster Dulles'le başlayan tüm Dışişleri Bakanları (sadece biri hariç) CFR üyesiydi. Bu bakanlar; Dean Rusk, Cyrus Vance, Edmund Muskie, Henry Kissenger, George Schultz ve Alexander Haig'tir.⁴⁵
- CFR, II. Dünya Savaşı'nın perde arkasındaydı. II. Dünya Savaşı'nda yüz binlerce insanın ölümüne yol açan atom bombası da Amerikan Siyonist Lobi tarafından planlanmıştı. Konsey, 118.000 kişinin ölümüne neden olan Atom Bombası'nın kullanımı konusunda kilit rol oynadı. 1945 yılında bomba hakkında kararları alan komite CFR üyelerinden oluşmaktaydı. Ayrıca konsey II. Dünya Savaşı sonrası da yönetici bir güce sahiptir.⁴⁶
- II. Dünya Savaşı döneminde Manhattan Projesi kod adıyla Siyonist bilim adamları tarafından yapılan Atom Bombası, ABD Başkanı Yahudi Harry Solomon Truman'ın emriyle Japonya'ya atılmıştır.⁴⁷
- CIA, CFR'nin kontrolündedir. CIA'yi kuran ve kırk yıl süreyle CFR direktörü olan Ailen Dulles, Richard Helms, William Colb, George Bush ve Masan V. Villiam Casey de dahil olmak üzere bütün CIA başkanları CFR üyesidir.⁴⁸

45/ People's almanac, sf.87

46/ People's Almanac, Sf.86

47/ Masonluk ve Kapitalizm, sf. 495 – 496

48/ People's almanac, sf 87

- Siyonistler tarafından kurulan ve dünyanın siyasi ve ekonomik politikalarını yönlendiren CIA'in kilit noktalarında Siyonistler veya Masonlar bulunmaktadır, İsrail ve MOSSAD ile sıkı ilişkiler içerisinde bulunan CIA, dünyada kargaşa ve ihtilaller çıkararak Siyonist çıkarılara hizmet vermektedir. CIA'in hemen hemen bütün başkanları da CFR teşkilatına üyedir. CIA başkanlarından John Coleman ve W. Donovan CFR teşkilatının üyesi olup kurulmasında oldukça etkin bir rol almışlardır.⁴⁹

CFR KONTROLÜNDEKİ ÖRGÜTLENMELER

Tapınakçıların torunları ABD'yi tamamen kontrol altına aldıktan sonra CFR'yi kurmuş ve bütün dünya devletlerini kontrol altına alabilmek için yeni projeler üretmeye başlamıştır. İlk projeler arasında öncelikli olarak II. Dünya Savaşı'nın finanse edilmesi, ardından da BM, İMF ve Dünya Bankası'nın kurulması vardır.

II. Dünya Savaşı 1939'da başladı, 1945'e kadar sürdü. 6 yıl süren savaş sürecinde milyonlarca dolar kredi dağıtıldı. Savaştan sonra yeniden yapılanma ve kalkınma sürecine girecek olan devletler toparlanabilmek için uzun vadeli kredi talep edecekti.

49/ People's Almanac, sh.87

Bu fırsatı iyi değerlendiren Tapınakçılar BM (Birleşmiş Milletler), IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası'nı 1945 yılında (aynı yıl içerisinde) eş zamanlı olarak kurdu.

BM (Birleşmiş Milletler) 1945



BM'YE BAĞLI ALT KURULUŞLAR



IMF
(1945)



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

DÜNYA BANKASI GRUBU
(1945)



DÜNYA
BANKASI
(1945)

Ayrı ayrı kurumlar gibi gözükseler de aynı ekibin (CFR'nin) organize ettiği anlaşılmaktadır. IMF ve Dünya Bankası, BM'nin alt kuruluşlarıdır ve hepsinin merkezi ABD'dedir. 1930'dan 1933'e kadar FED (Federal Rezerv Bank) başkanı olan Eugene İsaac Meyer'in Dünya Bankası Grubu'nun ilk başkanı olması yine ilginç tesadüflerden biridir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ (BM)

Birleşmiş Milletler (BM), 1944 yılında ABD/San Francisco'da toplanan Uluslararası Örgütlenme Konferansı (San Francisco Konferansı) sonucunda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 51 ülke tarafından 26 Haziran 1945'te imzalandı ve 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girdi. BM'nin genel merkezi New York'tadır. Avrupa'daki diğer merkezi ise Cenevre'de bulunmaktadır. BM'nin karar aşamasındaki en önemli organı "Güvenlik Konseyi"dir.



BM GÜVENLİK KONSEYİ;

5 tanesi daimi olmak üzere toplam 51 (şu anda 193) üye ülkeden oluşur. Sürekli (daimi) üyeler Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'dir.

BM ülkelerini temsil eden ve "Veto Hakkı" bulunan beş daimi üyenin taraflı kararlar alması BM'nin güvenilirliğini kötü yönde etkilemiştir. Güvenlik Kurulu'nun bazı kararları anında alması, bazı durumlarda da sessiz kalarak kararı geciktirmesi, taraf tuttuğunu ya da daha yukarılardan emir beklediğini göstermektedir.

Ayrıca BM'nin "**Uluslararası Adalet Divanı Statüsü**" vardır ve bu statü BM Antlaşması'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder.

Son zamanlarda **CFR**'nin işgal etmek istediği ülkelere asılsız bahaneler üreterek saldırması, ardından da **BM**'nin aldığı kararlarla **NATO**'nun "Barış Gücü" adı altında bu ülkelere kalıcı üsler kurması, bu kuruluşların arasındaki bağı net olarak göstermektedir.

BM ve NATO hedef ülkeleri çökertir, IMF ise borçlandırarak köle hükümetler oluşturur. Dünya Bankası da çökertilen ülkelerin vatandaşlarına destek kredisi vererek Batı'ya dost ülkesine düşman bireyler oluşmasını sağlar.

CFR kontrolündeki BM ve IMF'nin kuruluşundan 4 yıl sonra ilginç bir gelişme daha yaşanmıştır. İsrail Devleti ve NATO eş zamanlı olarak kurulmuş ve aynı yıl Bilderberg Toplantıları başlamıştır.

BM (UNITED NATIONS) ÇARKINA BAĞLI KURULUŞLAR

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF)

Uluslararası parasal iş birliğini geliştirmeyi, mali istikrarı sağlamayı ve uluslararası ticareti yaygınlaştırmayı amaçlar. Merkezi Washington (ABD)

DÜNYA BANKASI (ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI / IBRD)

Gelişme yolundaki ülkelere ekonomik kalkınma projeleri için kredi ve teknik yardım sağlar, projelerin başka kaynaklardan finansmanı için yardımcı olur. Merkezi Washington (ABD)

ULUSLARARASI KALKINMA BİRLİĞİ (IDA)

Dünya Bankası'nın bir yan kuruluşu olan bu birlik özellikle fakir üye ülkelere kalkınma projeleri için fon sağlamaya çalışır. Merkezi Washington (ABD)

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI (IAEA)

Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışır. Merkezi Viyana (Avusturya)

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO)

Üretici faaliyetleri teşvik etmek, çalışma koşullarını düzeltmek ve yaşam düzeyini yükseltmek için çalışır. Merkezi Cenevre (İsviçre)

ULUSLARARASI BESİN ve TARIM ÖRGÜTÜ (FAO)

Topraktan, denizden ve ormanlardan elde edilen ürünleri çoğaltmak, bunların pazarlamasını, dağıtımını geliştirmek, besleyici değerlerini yükseltmek, kırsal kesimde çalışanlara daha iyi koşullar sağlamak amaçları arasındadır. Merkezi Paris (Fransa)

BM EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO)

Eğitim, bilim ve kültür aracılığıyla uluslararası iş birliğini arttırmaya çalışır. Merkezi Paris (Fransa)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF)

Dünyadaki tüm çocukların yaşam haklarını, korunma haklarını ve gelişim haklarını korumayı amaçlar. Merkezi New York (ABD)

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO)

İnsanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmalarını amaçlar. Merkezi Cenevre (İsviçre)

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ (ICAO)

Uluslararası sivil havacılık standartlarını ve kurallarını geliştirmeye çalışır. Merkezi Montreal (Kanada)

ULUSLARARASI POSTA BİRLİĞİ (UPU)

Posta hizmetlerini mükemmelleştirmeyi ve bu konuda uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaçlar. Merkezi Bern (İsviçre)

ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU)

Radyo, Telgraf, Telefon iletişimi ve Uzaydan iletişim konularında uluslararası kuralları koyar. Radyo dalga uzunluklarının ülkelere göre tahsisini düzenler. Merkezi Cenevre (İsviçre)

BM TİCARET ve KALKINMA KONFERANSI (UNCTAD)

Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için uluslararası ticarete ilişkin ilke ve politikaları belirlemeye ve uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemeye çalışır. Merkezi Bern (İsviçre)

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ (WMO)

Dünyada yürütülen meteoroloji çalışmalarını eş güdümlü hale getirmeye ve bunları geliştirmeye çalışır. Merkezi Cenevre (İsviçre)

ULUSLARARASI TARIM GELİŞTİRME FONU (IFAD)

Gelişme yolundaki ülkelerde kırsal kesime ve tarıma ilişkin projelere fon oluşturmaya çalışır. Merkezi Roma (İtalya)

HÜKÜMETLER ARASI DENİZCİLİK DANIŞMA ÖRGÜTÜ (IMCO)

Uluslararası gemiciliğe ilişkin teknik sorunlarda iş birliği ve eş güdüm sağlamaya çalışır. Merkezi Londra (İngiltere)

DÜNYA FİKİR ve SANAT ESERLERİ ÖRGÜTÜ (WIPO)

Uluslararası alanda iş birliği sağlayarak endüstri, edebiyat, bilim ve sanat yapıtlarını (fikri ürünlerini) koruma altına almaya çalışır. Merkezi Cenevre (İsviçre)

GÜMRÜK TARİFELERİ ve TİCARET KONUSUNDA GENEL ANLAŞMA (GATT)

Uluslararası ticaret kurallarını düzenleyen tek antlaşmadır. Ticari uyuşmazlıkların çözüldüğü, serbest ticareti geliştirmek üzere görüşmelerin yapıldığı bir forum oluşturur. Merkezi Cenevre (İsviçre)

BM (Birleşmiş Milletler) Daimi Üyesi olan 5 ülke, (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD) yukarıda adı geçen kuruluşlar sayesinde istedikleri ülkeye istedikleri konuda müdahale etme şansını elde etmişlerdir.

IMF (ULUSLARARASI PARA FONU)

IMF, 1944 yılında doların dünya kur birimi haline gelmesi üzerine bir “garantör kuruluş” olarak Amerika’nın Bretton Woods kasabasında şekillendi. Uluslararası parasal iş birliğini geliştirmeyi, mali istikrarı

sağlamayı ve uluslararası ticareti yaygınlaştırmayı amaçlayan IMF’nin merkezi ABD-Washington’dadır. 1945 yılında kurulmuş, 1947’de fiilen çalışmaya başlamıştır.



II. Dünya Savaşı'nda silahlanma harcamaları, savaş borçları ve savaşın şehirlere verdiği tahribat devletlerin bütçesini kötü şekilde sarsmıştı. Savaşan ülkelere borç veren küresel bankerler bu devletlerin savaştan sonra uzun vadeli borçlanma yoluna gideceklerini biliyorlardı. Ancak uzun vadeli borç vermek riskliydi. Verdiği uzun vadeli borcu geri alamayan banka batabilirdi. Bu nedenle ortak bir para havuzu oluşturarak, geri alamadıkları vadeli borçlar için bankaların adına devletlerin kaynaklarına haciz koyma yetkisi olan **IMF**'yi kurdular. Ne tesadüftür ki II. Dünya Savaşı'nın bitmesine bir yıl kala IMF hazırlıklarını tamamlamış ve müşterilerini beklemeye başlamıştır.

IMF, bugüne kadar hangi ülkeye yardım elini uzattıysa o ülkenin ekonomisi tamamen çökmüştür. Bu nedenle IMF'ye küresel sermayedarlara hizmet eden "Uluslararası Tefecilik ve Tahsilât Merkezi" diyebiliriz.

IMF HAKKINDA YAZILANLARDAN BAZI ÖRNEKLER

1973 yılında patlak veren petrol bunalımı sonucunda birçok ülkenin ödemeler dengesindeki açıkları astronomik boyutlara ulaştı. Güçlü sermayeye sahip küresel bankerler tarafından finanse edilen IMF giderek kabul gören bir kurum haline geldi ve kesenin ağzını açmaya başladı. Nasıl olsa verilen yardımlar faizleriyle birlikte fazlasıyla geri alınacaktı. Borçlarını ödeyemez hale gelen

hükümetler çok ağır koşullar altında IMF tarafından verilen kredilerin uluslararası bir garanti belgesi niteliğini taşıdığını artık anlamaya başlamışlardı. Çoğu kez utanç verici koşulları kabul etme şartıyla alınan kredilerin boyutları son zamanlarda önemli ölçüde artmaya başladı. IMF'nin kredi borçlarıyla boğduğu ve sistemin diğer kollarıyla kısıpaca aldığı ülkelerden hiçbiri iflah olmadı.

Örneğin;

- 1978 yılında Portekiz'de o zamanki başbakan Mario Soares, IMF'nin son derece ağır koşullarına boyun eğmek zorunda kalınca Fransız ekonomi dergisi L'EXPANSION "Lizbon'daki yeni hükümet IMF" şeklinde başlık atmıştır. Lizbon Hükümeti bu şekildeki aşağılamalara boyun eğerek ihtiyacı olan 750 milyon dolarlık krediye kavuşabilmiştir.⁵⁰
- Kredi alan ülkelere sunulan IMF reçetelerinin o ülkenin ekonomisini tamamen çıkmaza soktuğu ve yoksul kesimi çok zor şartlarda yaşamaya zorladığı acı bir gerçektir. Bunu 1978 yılında IMF'nin koşullarını baskı ile kabul ettirdiği Güney Amerika ülkesi Peru'da izlemek mümkündür. Peru Devlet Başkanı General Morales Bermudez, IMF'nin koşullarını kabul ettikten sonra ülkede saptanan ekonomik programa (reçeteye) bir buçuk yıl boyunca uymaya çalıştı. IMF'nin destek kredisini alabilmek için devlet kuruluşlarındaki

50/ Hürriyet 1980 Ansiklopedik Yıllığı sh.125

on binlerce kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. IMF ayrıca Peru devlet bütçesindeki açığı azaltmak amacıyla kamu kuruluşlarının özel sektöre devredilmesini de şart koşmuştu. IMF'nin isteği üzerine hükümet süt, ekmek ve yemeklik yağ üzerindeki devlet desteğini kaldırdı ve benzin fiyatlarını %64 arttırıp toplu taşıma ücretlerine de zam yaptı. Devlet ve sanayici yıpranırken alt tabaka tamamen sefalete sürüklenmeye başladı...⁵¹

Evet, para önemliydi ve paranın sahipleri ekonomisi zayıflamış ülkelerde istediği kanunu çıkarabiliyorlardı. Küresel ekonominin ortaklarından biri olan 1744 Almanya doğumlu Yahudi banker Mayer Amschel Rothschild "***Bana bir ülkenin parasının kontrolünü verin, kanunlarını kimin yaptığı umurumda olmaz.***" sözünü boşuna söylememiştir.

Dönen çarka eklenen IMF ve benzeri organizasyonlar sayesinde Yahudi Siyonistler iyice güçlenmiş ve artık Yahudi Devleti'ni kurma zamanı gelmiştir.



YAHUDİ DEVLETİNİN KURULUŞ AŞAMALARI

Siyonistler, devlet olabilmeleri için bir tarım sınıfına ihtiyaçları olduğunu fark ettiler. Avrupa Yahudileri'nin neredeyse tamamı ticaretle uğraşıyordu. Rusya'da ise tarımla uğraşan Yahudiler mevcuttu. Bu dönemde Rusya'da Yahudilere karşı (özellikle çiftçi Yahudileri içeren) bir dizi katliam yaşandı. Katliamlara maruz kalan çiftçi Yahudilere Siyonistler tarafından Rusya'yı terk edip Filistin'e yerleşmeleri teklifi yapıldı. 1870 yılından itibaren çiftçi Yahudiler Filistin toprakları üzerinde tarımsal yerleşme merkezleri kurmaya başladılar. 1870 – 1896 yılları arasında Eretz Israel'de (Vaat edilmiş Topraklarda) on yedi tarım kolonisi kuruldu. Ancak Rusya'yı terk eden Yahudilerin birçoğu Avrupa'ya göçtü.

Siyonist hareketin başına geçen Theodor Herzl, Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması için birçok çalışmada bulundu. Herzl, İngiltere gibi güçlü bir devleti arkasına alarak gayesine ulaşma çabasındaydı.

Bu kapsamda II. Abdülhamit ile ilki 17 Mayıs 1901 ikincisi 4 Temmuz 1902 de olmak üzere iki kere görüşmüş, her ikisinde de bir netice alamamış, Filistin topraklarını satın alma teklifi şiddetle reddedilmişti.

I. Dünya Savaşı sonrasında 1920 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin üzerindeki İngiliz mandasını tanıdı. Bu aşamadan sonra kurulan bir Yahudi bürosu İngiltere nezdinde Yahudi haklarını temsil etmeye başladı. Sonraki yıllarda Siyonistler, dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış bulunan Yahudi topluluklarını devlet kurabilmek ve etkili bir nüfus oluşturabilmek için Filistin'e göçmeleri konusunda ikna etmeye çalıştılar.

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Yahudilere soykırım uygulamaya başlamasıyla Filistin'e büyük bir Yahudi göçü başladı. Birleşmiş Milletler 1947'de Filistin'in biri Yahudi öteki Arap olmak üzere iki devlet arasında paylaşılmasına karar verdi. Yahudiler bu kararı kabul ederken Araplar reddetti. Yahudilerin başkent yapmayı düşündüğü Kudüs şehrine ise BM denetiminde milletlerarası bir bölge statüsü tanındı. Bu gelişmeler Filistinlileri kızdırdı ve İsrail-Filistin Savaşı başladı. 14 Mayıs 1948'de BM paylaşım planı uyarınca David Ben-Gurion tarafından İsrail Devleti'nin kuruluşu ilan edildi. Başkenti (İsrail Meclisi kararına göre) Kudüs'tür. Ancak bu karar Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamaktadır.

1897 yılında yapılan kongrede "50 yıl içerisinde bir Yahudi Devleti kurulacak" diye dünyaya ilan eden ve İsrail'in kurulması için Avrupa'ya ve ABD'ye baskı yapan zengin ve güçlü Siyonist Yahudiler, 1948'de İsrail Devleti'ni kurdurmayı başardı. Ama hiçbir

zengin Yahudi İsrail'e gelip yerleşmedi, yerleşmeyecekler de... Onların amacı, çıkardıkları fitneyle Ortadoğu'nun değerini düşürüp en ucuz maliyetle ele geçirmektir.

SIYON İDEALİNİN SEMBOLÜ BAYRAKLAŞTI

Davut Yıldızı'nın Siyon İdeali (Siyonizm) ile birleştirilerek "Siyon Yıldızı" adını alması Siyon İdeali'nin siyasallaşmasıyla birlikte başlamıştır. Siyon Yıldızı 1897'de gerçekleşen ilk Siyonist Kongresinin bayrağında kullanılmıştır.



Dünya Siyonist
Örgütü Bayrağı



İsrail Bayrağı

Bu kongrede alınan;

- Sultan tahttan indirilecek.
- Osmanlı yıkılacak.
- Halifelik kaldırılacak.
- Ben-i İsrail, Filistin'de toplanacak ve İsrail Devleti kurulacak... şeklindeki kararlar zaman içerisinde uygulanmış ve "Siyon Yıldızı" İsrail Devleti'nin bayrağındaki yerini almıştır.

Küresel güç haline gelen Siyonistler sonunda İsrail Devleti'ni kurmuş, bir yıl sonra da **NATO**'yu kurarak İsrail'in güvenliğini sağlayacak askeri gücü oluşturmuştur.

Dünya Siyonist Örgütü Bayrağı - Resim kaynağı:
en.wikipedia.org/wiki/Star_of_David

KÜRESEL GÜÇLERİN ORDUSU NATO

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 16 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî bir ittifaktır.



Kuruluş amacı Komünizm'den gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma yapmaktır. NATO'nun merkezi Brüksel'dedir. 22 ülke NATO'nun "Barış İçin Ortaklık" adlı girişiminde yer alırken 15 ülke "kurumlaşmış diyalog" programlarına dâhildir.

Komünist Rusya'ya karşı kurulan NATO, üyesi olan ülkelerin dış güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. Ancak NATO'nun etkinliği dış güvenlikle sınırlı kalmamış, 1950'li yıllarda İtalya'dan başlayarak NATO ülkelerinde CIA tarafından yönetilen "**Gizli Harekât Daireleri**" kurulmuştur. GLADYO (Kılıç) adıyla bilinen bu birimlerin NATO'ya bağlı ülkelerdeki Devrimci Sol (Komünist) hareketleri önleme adı altında ülkelerin iç işlerine müdahale ettikleri ortaya çıkmıştır.

Bu durumun en çarpıcı örneği İtalya'daki **P2 Mason-Gladyo** yapılanmasıdır. NATO soğuk savaş sonrası bu birimlerin dağıtıldığını iddia etse de şu anki durumları hakkında kesin bir bilgi yoktur.⁵²

52/ Wikipedia, Özgür Ansiklopedi - tr.wikipedia.org/wiki/Gladio sayfasından alınmıştır 12 Nisan 2019

NATO, Komünizim tehdidi bahane edilerek Rusya'ya karşı kurulmuş askeri bir örgüttür. Bu nedenle kuruluş maddeleri gereğince NATO'nun Rusya (SSCB) dağıldıktan sonra otomatikman fes olması gerekmektedir. Bu durum Batılı ülkelerde panik oluşturdu ve NATO'nun devamlılığının nasıl sağlayacaklarını düşünmeye başladılar. Devamlılığın sağlanması için yeni bir düşmana ihtiyaç vardı ve yeni düşman çok önceden CFR tarafından belirlenmişti... Yeni düşman Müslümanlar olacaktı.

Her zamanki gibi şeytani bir ayinle “**İkiz Kuleler**” vuruldu ve Ortadoğu'ya saldırı için düğmeye basıldı. ABD Başkanı George W. Bush, 2001 yılında İkiz Kuleler'in vurulmasının hemen ardından yaptığı ilk konuşmada “**Haçlı Seferi başlamıştır.**” dedi. Başlayacak olan Haçlı Seferi'nin ordusu da doğal olarak NATO idi.

Müslümanların düşman ilan edilmesi şaşırtıcı değildir. İlginç olan Avrupalı herhangi bir insana “Müslüman kimdir?” diye sorduğunuz zaman “Türkler.” cevabını alırsınız... Bu nedenle “Haçlı Seferi başlamıştır” dendiğinde Avrupalı halkın geneli bu sözü “Türlere saldıracağız” olarak algılamıştır.

Belki de Başkan Bush bu sözü Türkleri kastederek söylemiştir... Bilemiyoruz...

NATO HAKKINDA YAZILANLARDAN BAZI ÖRNEKLER:

- NATO'nun kurulmasına Amerika'da en güçlü Yahudi lobilerinden CFR toplantılarında karar verilmiştir.⁵³
- Kurucuları arasında Bilderberg üyesi Joseph Luns, Bilderberg üyesi Yahudi George Marshall, hem CFR hem de Bilderberg üyesi Dean Acheson bulunur.⁵⁴
- NATO'nun ilk başkomutanlığını Amerika'nın Yahudi devlet başkanlarından Dwight Eisenhower yapmıştır. NATO Genel Sekreterlerinden Spaak, Lord Carrington, Joseph Luns, General Lemnitzer, NATO müttefik Kuvvetleri Komutanı John Galvin ve Genel Sekreteri Manfred Wörner Bilderberg üyesi NATO yetkililerinden sadece birkaçıdır.⁵⁵

Aslında düşman bahanedir. İsrail Devleti kurulmuş ve NATO ile güvenliği garanti altına alınmıştır. Sıra daha büyük hedeflere, Büyük İsrail'in ve Yeni Dünya Düzeni'nin kurulmasına gelmiştir. Ancak bu büyük hedefler dünyadaki paranın kontrolünün ve ticaretin tamamının ele geçirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle çarka yeni dişliler eklenir...

53/ Memories, Jean Monnet, S.419

54/ Jean Monnet, Memoires, sf.49

55/ 2000'e Doğru Dergisi, s.7

ÇARKIN YENİ DİŞLİLERİ



BİLDERBERG ORGANİZASYONU (CFR'nin Ticari Ayağı)

Bilderberg Toplantıları, dünya çapında etkin siyasi liderlerin yanı sıra, iş dünyası, basın-yayın ve akademi çevrelerinin en önde gelen temsilci ve uzmanlarının bir araya gelmesiyle yapılan, yaklaşık 150 kişinin katıldığı yıllık özel toplantılardır.⁵⁶

Bilderberg, 1954 Mayıs'ında Hollanda'nın Osterbeek kentindeki Bilderberg Oteli'nde toplanan bir grup Yahudi tarafından kurulmuştur. Grubu tasarlayıp oluşturan asıl kurucu İsveç Farmasonluğunda Üstadı Azam statüsündeki Yahudi din adamı Joseph Retinger'dır.

56/ Milli Gazete yayınları – Gizli Dünya Devleti, s.48

Bu gizli grubun finansmanının önemli bir kısmının Amerika'daki Yahudi Rockefeller Vakfı ve ünlü İngiliz Yahudi banker Rothschild ailesi tarafından karşılandığı bilinmektedir. Bilderberg çok uluslu hükümet gibidir ve birçok kaynakta "**Dünyanın Efendileri**" şeklinde tanımlanır.⁵⁷

Bilderberg Grubu'nun geçmişine ilişkin tek bir kaynak bulma imkânı yoktur. Başvuru kaynaklarında kurulduğu yer, tarih ve toplantılara katılan bazı önemli şahısların isminin dışında bir bilgi bulmak mümkün değildir. Kurulduğundan bu yana toplantılarının tamamı basından ve kamuoyundan gizli yapılmış, burada konuşulanlar hakkında hiç kimse bilgi sahibi olamamıştır. Bu toplantılara katılanlar burada konuşulanları ne pahasına olursa olsun bildirmeyeceklerine yemin ederler. Ünlü bir Türk siyaset adamının söylediği "*Görevimden istifa etmemi isteseler bile burada konuşulanları kimseye söyleyemem*" sözü bu gizliliği ortaya koymaktadır.⁵⁸

Örgüt; kara para, siyaset, gizli örgütler ve iş dünyasının ünlülerini bir araya getirir. Her yıl üç gün toplanır. Toplantılar sırasında konuların gizli kalacağına söz verilir. Bu örgütle ilgili en detaylı bilgi İspanyol İstihbarat Örgütü'nün üst düzey yöneticisi Luis Gonzales Mata'nın kitabıdır. "Dünyanın Gerçek Efendileri" isimli kitap 1975 yılında Paris'teki Bernard Grassed Yayınevi tarafından yayınlanmış fakat piyasadan toptan satın alınmış ve okuyucuya

57/ Milli Gazete yayınları – Gizli Dünya Devleti, s.48

58/ Milli Gazete yayınları – Gizli Dünya Devleti, s.48

ulaşması engellenmiştir. Gizli bir masonik teşkilat olan Bilderberg'in en belirgin özelliği devletlerin kilit noktalarında görev yapan üst düzey Masonları bünyesinde toplamış olmasıdır. Bilderberg, "Yeni Dünya Düzeni"ni kurabilmek amacıyla devlet adamlarıyla Yahudi iş adamları adına pazarlıklar yapmak, önemli iş kollarında uluslararası Yahudi firmalarının ulusal firmaları satın alarak tekellerine katmalarını sağlamak, anlaşmaya yanaşmayan hükümet ya da firmaları yıkmak gibi çok önemli roller üstlenmiştir.⁵⁹

Yahudi egemenliği altında birleşmiş bir dünya ticaret ağının ilk basamağı olan "**Ortak Pazar**"ı ortaya çıkaran Roma Antlaşması da Bilderberg toplantılarında kararlaştırılmıştır.⁶⁰

İrlanda'nın Dublin şehrinde çıkan "Neva Nation" isimli dergi, Ocak 1964 tarihli sayısında Bilderberg Grubu hakkında şu bilgileri vermektedir: "*Bir Dünya Devlet'i (Yeni Dünya Düzeni) kurmak için Bilderberg teşkilatı, B'nai B'rith tarikatı ve diğer gizli Siyonist teşkilatları ile gayet sıkı iş birliği yapmaktadır.*"⁶¹

ABD eski başkanlarından Yahudi Eisenhower, Bilderberg'in üzerindeki etkisini şu şekilde açıklamaktadır: "*Bilderberg toplantıları beni oldukça aydınlattı. Resmi kanalların dışında da bakış açıları edindim.*"⁶²

59/ Gazete yayınları – Gizli Dünya Devleti, s.49

60/ A.g.e, sf 81

61/ Neva Nation Ocak 1964

62/ Peeople's almanac, sf.81

Bilderberg'in en önemli faaliyeti, Bilderberg'in çocuğu olarak da bilinen “**Trilateral Komisyonu**”nu kurmasıdır. Amerikalı ünlü Yahudi finansör Rockefeller; Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'yı kapsayan, özel kişilerden oluşan, etkili bir ekonomik grubun kurulması konusunu ilk olarak Bilderberg toplantısında ortaya atmıştır.

Grup, dünyanın en ünlü ve güçlü isimlerini üye olarak seçmektedir.

Fransa eski başkanı Mason Valery Giscard d'Estaing ve Amerika'nın eski başkanı Yahudi Gerald Ford toplantıların daimi üyesiydi. Yahudi çıkarlarına ters düştüğü için bir suikastla öldürülen Başkan Kennedy'nin yönetim kadrosu da Bilderbergilerle doluydu. Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Devlet Bakanı George Ball ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mc George Bundy Bilderberg üyesi idi.

Yahudi David Rockefeller, Bilderberg toplantılarına her yıl Amerikan Yahudi Finansman kuruluşlarından First National Bank, Morgan Guaranty Trust Co., Ford Motor Co., Du Pont, Standart Oil gibi şirketlerin endüstriyel liderlerini ve Fransız finansör Yahudi Baron Edmond, İngiliz Rothschild ile Fiat Başkanı Giovanni Agnelli'yi davet etmeyi garanti etmiştir. Dünya Bankası genel direktörü Robert Mc Namara da toplantılara düzenli olarak katılanlar arasındadır.⁶³

63/ Hürriyet, 26 Nisan 1975 tarihli baskısı.

BUSINESS ROUND TABLE (BRT) **İŞ ADAMLARI YUVARLAK MASASI**

Birbirinden bağımsız görünen dünyanın en büyük şirket ve kuruluşları bu organizasyona bağlı olarak faaliyet gösterir. Bilderberg'in emirleri doğrultusunda hareket eden bu komisyon dünya ekonomisini kontrol eden az sayıda uluslararası şirketten oluşur.

1972'de Siyonist ve Mason sermayeli şirketlerin işadamlarını Amerika'nın dünya ekonomisindeki egemenliğini sağlamak için bir araya getiren bu komisyon kurulur kurulmaz Amerika'nın en önde gelen politik güce sahip şirketler topluluğu haline almıştır. Kısa süre içinde ülkenin en büyük 200 kadar şirketini bünyesinde toplamıştır. Amerika'nın tüm iş sahasının sesini oluşturan bu Masonik kuruluş, ülkenin ekonomik ve siyasi politikalarında da önemli bir yere sahiptir.

Kuruluşun politika komitesi, ABD Hükümeti'nin kanun çıkarmasında aktif rol alarak kendi istedikleri kanunların çıkarılmasını sağlarlar.

Dünyanın en güçlü ekonomisi olan Amerikan ekonomisini kontrolü altında tutan BRT, dolayısıyla diğer bütün ülkelerin de ekonomisini kontrolü altında tutmaktadır. Birçok Siyonist şirketin desteklediği bu kuruluş çok güçlü bir lobi konumundadır. Bu sayede Amerika'nın siyasi

kararlarında özellikle de kongre üzerinde çok etkilidirler. İstedikleri kanunu onaylatır, istemediklerini reddettirirler. Özellikle İsrail'in ve Siyonizm'in çıkarlarını ilgilendiren konularda çok hassas davranan BRT, aleyhte hiçbir kararın çıkmasına izin vermez.

BRT, sanayi ve ticari alanlarda tekelleşmeyi engelleyen Anti-Tröst yasasını susturmuştur. Tröst yasanın susturulmasından sonra BRT üyesi şirketlerin çıkarlarını koruyup garanti altına almak için "İşçi Kanunu Reform Kararnamesi"ni feshettirmiş, böylece işçi haklarını ve ücretlerini kısıtlayıp birliğin gücünü daha da arttırmıştır. 1978 yılında, özellikle Yahudi şirketlerini olumsuz etkileyecek olan "Tüketiciyi Koruma Kararnamesi"ne saldırıp bu kanunu da engellemiştir.

Bu gibi yasaların engellenmesi Siyonistlerin bütün ekonomiyi kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmelerine, fiyat artışlarını ve enflasyonu kontrolleri altında tutmalarına imkân sağlamıştır.⁶⁴

Lobinin etkileri sadece Amerikan ekonomik ve siyasi hayatıyla sınırlı değildir. Dünya siyasetinde de etkili olan bu kuruluşun lobi faaliyetleri sayesinde İsrail'in lehine olmayan hiçbir kanun, askeri veya ekonomik yardım paketi yürürlüğe giremez. Bu gerçek ABD Dışişleri Bakanlık İlişkileri'nden sorumlu John G. Rancy'nin 1983 yılında Liberya Devlet Başkanı Samuel Doe'ya yazdığı mektupta

64/ People's Almanac, sh.84

açıkça görülmektedir: *"Bilindiği gibi, Siyonistler Amerikan ticaret yaşamında büyük bir rol oynarlar. Onların bu maddi gücü, Siyonist lobisinin siyasi açıdan güçlenmesine de neden olmuştur. Eğer İsrail ile yakın iş birliğine giderseniz, size plânlanan desteği sağlamak büyük ölçüde kolaylaşacaktır."*

1970'lerden itibaren başkanlık seçimlerinde CFR ile birlikte istediği adayı seçtiren Business Round Table (BRT), siyasi alanda da gövde gösterisi yapmaktadır.

Amerikan seçimlerinde hiçbir aday Siyonist lobisinin oylarını kendi saflarına almadan seçimi kazanamaz. Bunun farkında olan adaylar seçim kampanyaları boyunca İsrail'in çıkarları doğrultusunda vaatlerde bulunurlar. Beyaz Saray'a seçilen başkana düşen görev ise kendisini seçtiren bu topluluğa karşı verdiği sözleri yerine getirmektir. Böylece askeri, ekonomik ve politik alanlarda Siyonist hedefler doğrultusundaki kanunların çıkması sağlanmış olur.⁶⁵

Birliğin kısa sürede zenginleşmesinin önemli sebeplerinden biri ülkenin en çok kazanan fakat en az vergi ödeyen şirketlerinden oluşmasıdır. Siyonistler tarafından kurulan ve Masonik hedeflere hizmet eden Federal Reserve'in (FED'in) hesaplarının kontrol edilmesi de yine Business Round Table tarafından engellenmiştir.

65/ People's Almanac, sh.84

Bu kuruluş tüm endüstri ve iş sahasındaki Masonları bir araya getirir. Bendix Anonim, William M. Age, Bechel, George P. Shultz, Bank Amerika, A. V. Clausen gibi firmalar kuruluşun politika komitesinde yer alırlar. Ronald Reagan dönemi Hazine Bakanı Donald Thomas Regan'da bu kuruluşu üyedir. CFR ve Bilderberg'te aktif bir rol alan Walter Lipmann da bu kuruluşta önemli bir konuma sahiptir.⁶⁶

Dünyadaki hemen hemen tüm Siyonist petrol şirketleri; Standart Oil, Exxon, Texaco, Atlantik Richfield Oil, Golf Oil, Shell kuruluşun üyeleri arasında yer almıştır.

Ağır endüstri alanında U.S. Çelik, Bethlehem Çelik, Boeing Co. ve Caterpillar Co. da bu birliğe katılmıştır.

Üretim şirketlerinden Johnson & Johnson, Procter & Gamble da kuruluşu üretim yönünden desteklemiştir.

Citicorp ve J.P. Morgon & Co finansman endüstrisi olarak bu birliğe katılmıştır.

General Foods, General Mills, Coca-Cola, Pasific, Gas & Electric, AT & T, Campbell Soup Co, Kraft Inc, Nabisco Co. gibi şirketler de üyedirler.

66/Lectures Françaises, sayı 214, sh.31-34

En ünlü mağaza zincirlerinden Macy's Penney and Sears Reobuck and Co. Sigorta şirketlerinin en güçlüsü olan Metropolitan Life & Prudental bu kuruluşun gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.

Dünyaca ünlü Yahudi Şirketlerinden General Motors, Transworld Airlines, Dow Chemical, Allied Chemical Corp, Du pont ve Eli Lilly & Co. bu kuruluşun faaliyetlerinde büyük rol oynamıştır.⁶⁷

AIPAC

AMERICAN - ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE (Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi)

1951'de kurulmuştur. ABD ile İsrail Devleti ilişkilerini düzenleyen AIPAC, ABD-İsrail ticaret ilişkilerinin derinleştirilmesinde ve ortak askeri programların gerçekleştirilmesinde önemli etkiye sahip bir kuruluştur. AIPAC, özellikle askeri yardımlarda çok etkindir. Örneğin 1986'da ABD Dışişleri Bakanı Shultz'un AIPAC'a bizzat yazıyla başvurarak İsrail'e yollanacak silah türleri ve yardım paketleri konusunda görüş istemesi AIPAC'ın gücünü göstermektedir. İsrail'e yapılan yardımlar 1985'ten sonra AIPAC sayesinde karşılıksız hale gelmiştir.

Amerikan Senatosu'ndaki en güçlü Siyonist lobisi AIPAC, dünyaca ünlü Siyonist organizasyonu B'nai

67/ People's Almanac, Sh.84

B'rith ile sıkı bir ilişki içerisinde çalışır ve Amerika'nın Ortadoğu politikalarını düzenler. AIPAC başkanı Thomas Dine "Kongre'deki arkadaşlarımız bizim destekçilerimizdir." demektedir.

İsrail ekonomisinin büyük bir kısmı Amerikan Kongresi'nden gönderilen karşılıksız yardımlara dayanır. AIPAC'ın Kongre'deki görevi ise İsrail'e yapılan yardımı düzenlemek ve Kongre'den geçmesini sağlamaktır.

AIPAC, Beyaz Saray'da olup biten her şeyden haberdar olduğunu göstermek için önceden haber aldığı gelişmeleri Kongre'deki adamları aracılığıyla belirtir.

Yahudi Lobisi AIPAC'ın Amerika içindeki faaliyet alanlarından biri de Amerikan kolej ve üniversite kampüsleridir. AIPAC, bu tür yerleri çok iyi bir bilgi edinme kaynağı olarak görür. İsrail taraftarı öğrenciler yetiştirmek için B'nai B'rith ile başlattığı bir programı halen devam ettirmektedir.⁶⁸

68/ Gazete yayınları – Gizli Dünya Devleti, s.57-58

TRILATERAL KOMİSYONU (Bilderberg'in yan kolu)

Amerika, Japonya ve Batı Avrupa'nın fikir adamları, politikacıları ve 300 kadar önde gelen işadımı bir araya gelerek Trilateral Grubu'nu oluşturmuştur.

COMISION
(Trilateral)



(Commission)
TRILATERAL

Bu Masonik komisyon dünyadaki politik ve ekonomik tekeli geliştirmek için kurulmuş özel bir komitedir.

Trilateral Komisyonu, Siyonist banka finansörü olan David Rockefeller'in fikridir. Rockefeller, 1972 yılındaki Bilderberg toplantısından sonra uluslararası Mason finansörleri, üst düzey politikacıları ve ünlü Siyonistleri bir araya getirmiş ve bu komisyonu kurmuştur. Komisyonun kurulmasında kendisine en büyük desteği yine bir Siyonist olan damadı Zbigniew Brezinski vermiştir.⁶⁹

Trilateral Komisyonu ilk olarak Kasım 1973'te Tokyo'da toplandı. Bilderberg'in yan kolu olan Trilateral'in en büyük amacı kontrolündeki ekonomik ve siyasi gücü kullanarak dünya ekonomik ve siyasi politikalarına hâkim olmaktır. Trilateral'in New York, Paris ve Tokyo'da merkezleri bulunmaktadır. Toplantılar (sırayla üç bölgede) senede bir kere ve gizli olarak yapılmaktadır.

69/ L'ONU et le Gouvernement Mondial, Lectures Françaises, sayı 235, sh.7

Trilateral, siyasi ve ekonomik gücünü Siyonistlerin dünya hâkimiyetini elde etmesi için kullanır. Komisyonun etkisinin en açık olduğu dönem Carter dönemidir. Çünkü Başkan Carter 1973'te Trilateral grubunun asli üyesi olmuştur. Carter'ın kendi kampanya şefi şöyle demiştir; *"Siyonist David Rockefeller ve Siyonist Zbigniew Brezinski, Siyonist başkan adayı Carter'ın üzerinde çalışabilecekleri ideal politikacı olduğu konusunda anlaşmışlardı."*⁷⁰

Carter, 25'ten fazla üst dereceli resmi makamı Trilateral'in Mason üyeleri ile doldurmuştur. Komisyon, yine Siyonist ve Mason kontrolünde olan IMF ve Dünya Bankası'na kaynak oluşturup güçlendirmiştir. Petrol krizi taktiğini kullanarak borç almaya zorlanan az gelişmiş ülkeleri geri ödeyemeyeceklerini bildikleri halde borçlandırarak kendilerine bağımlı hale getirmişlerdir. Özellikle Rockefeller'in bankası "Chase Manhattan Bank" toplam 52 milyar dolar borç vermiştir.⁷¹

SIYONİSTLER NE KADAR GÜÇLÜ?

Siyonizm'in küresel anlamdaki maddi gücü dendiğinde geçmişten gelen Tapınak Şövalyeleri'nin servetlerinin tamamından tutun da FED'in bastığı karşılıksız dolarlardan IMF'nin dünyadan topladığı

70/ People's Almanac, sh.90

71/ A.g.e. sh.93

faizlere ve devletlere satılan silahlardan elde edilen kârlara kadar oluk oluk akan paraların hepsi bu sistemin çarkı içerisinde.

Bu servetin toplamına “Küresel Sermaye” diyoruz. Akıllara sığmayan bu servetin gücünü birkaç örnekle tarif etmeye çalışalım.

Bu güçler;

- ABD dolarını devletleştirmeye çalışan ABD Başkanı Kennedy ‘yi vurduracak kadar.
- Abdülhamit Han’a “Filistin’i bize verirsen Osmanlının bütün borcunu kapatırız. “ diyebilecek kadar.
- İkiz Kuleler’i vurdurabilecek kadar.
- Borsa vurguncusu George Soros aracılığıyla bir ülkenin ekonomisini bir anda çökertebilecek kadar.
- Birçok ülkede Turunculu – Mavili devrimler yaptırabilecek kadar.
- BOP projesini ve Arap Baharı’nı kurgulayıp gerçekleştirecek kadar.
- **Hatta karşılıklarına bir engel çıkmazsa “Yeni Dünya Düzeni”ni kurabilecek kadar.**

Maalesef... bu kadar güçlüler. Peki, “Yeni Dünya Düzeni”ni kurabilirler mi?

YENİ DÜNYA DÜZENİ (TANRI KRALLIĞI) HAKKINDA SİYONİSTLER TARAFINDAN SÖYLENEN SÖZLER

David Rockefeller



Yakında küresel bir ekonomik kriz çıkacak (2008’de çıktı). Bu ekonomik kriz ulusları yola getirecek. Küresel kriz “Yeni Dünya Düzeni” için gerekli değişimi tetikleyecek. Küresel bir değişimin eşiğindeyiz. Beklentimiz, tam zamanında gelecek bir bunalımdır. Uluslar o zaman Yeni Dünya Düzeni’ni (Yeni Dünya Hükümeti’ni) mecburen kabul edeceklerdir. **“Yeni Dünya Düzeni” çok yakında kurulacak.** Tek sorun ulusların ikna ile mi yoksa zorla mı kabul edeceği.

Bugün dünyada 200 civarında olan devlet sayısı yakın gelecekte 1000’e yükselecek. Dünyada ulus devletlerin modası geçmiştir.

Dünya gelecekte finans sektörü tarafından idare edildiğinde dünyaya barış ve huzur gelecektir. “Yeni Dünya Düzeni”ni kurduğumuzda dünya daha mükemmel ve daha istikrarlı olacak. Dünya bankerleri ve Küresel Elit, dünya halkını özgürlüğe kavuşturacaklar.

Samuel Phillips Huntington

Medeniyetler çatışması çıkacak ve biz bu çatışmaları satranç tahtası misali şekillendirerek, yöneterek oyunumuzu oynayacağız.



Zbigniew Brzezinski

ABD Büyük Ortadoğu'yu (BOP'u) "Küresel Balkanlar" olarak görmektedir. BOP projesinde geçen "Ortadoğu" deyimini artık "Avrasya"yı da kapsamaktadır. Artık küresel ekonomiyi uluslararası tekeller ve bankerler yönetiyor.



Paul Moritz Warburg

Kim ne derse desin yakın gelecekte "Yeni Dünya Düzeni" kurulacak. Tek sorun bunun uzlaşmayla mı yoksa işgalle mi olacaktır.



Cennet vaat edenlerle sömürenler aynı kişilerdir. Bu nedenle "Yeni Dünya Düzeni"ni savunan yukarıdaki şahıslar için hem kundakçı hem itfaiyeci diyebiliriz.

Siyonistlerin, “*yakın gelecekte Yeni Dünya Düzeni kurulacak. Tek sorun bunun uzlaşmayla mı yoksa işgalle mi olacağıdır.*” sözü dikkate alınmalıdır. Çünkü bu sözün sonu “**Armageddon**” denilen kıyamet senaryolarına kadar dayanır.

Armageddon’da ya da daha sonra, ihtimaller ne olursa olsun sonuçta vakti geldiğinde kıyamet kopacaktır. Allah (c.c.) kıyametin kopacağını bildirdiğine göre elbette ki insanlık bozulacak, vahşileşecek, ilahlık iddialarında bulunacak ve dünyayı yaşanmaz hale getirecektir. **“Dünyanın bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyiz.”** demek ya da Allah’ın (c.c.) gücü yetmiyormuş gibi bir gaflete düşerek **“kıyametin kopmasına yardımcı olmaya çalışmak”** şirk koştaktan başka bir şey değildir.

Bize düşen görev, kısılcacında su taşıyan karınca misali yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağımız bir hayat felsefesiyle yaşamak ve bütün dünya halklarıyla el ele vererek dünyayı zulümden kurtarmaktır.

DİYELİM Kİ YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULDU

“Yeni Dünya Düzeni”nin kurulduğunu varsayarsak, bunun eski dünya düzeninden farklı olmayacağı net olarak görünmektedir. Çünkü yeni düzeni kurmaya çalışanlar küresel sermaye sahipleridir.

Küresel Sermaye sahibi olan ve kendilerinde tanrısal güçlerin olduğunu zanneden aileler, “Yeni Dünya Düzeni”nin de yönetiminde olacağı için şu anda dünyayı nasıl bir sistemle yönetiyorlarsa yine aynı sistemle yönetmeye devam edeceklerdir. Sonucunda güllük-gülistanlık bir görüntü verilen bu yeni düzen, günümüz şartlarına göre uyarlanmış bir “Firavun” düzeninden başka bir şey olmayacaktır.

YENİ DÜNYA DÜZENİ’Nİ KURACAKLARINI İDDİA EDENLERİN GEÇMİŞTE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

Ludlow Katliamı:

ABD’nin Colorado eyaletinde grev yapan madencilerin aileleri ile birlikte kaldığı 1200 kişilik çadır kampının 20 Nisan 1914 günü Rockefeller ailesinin sahibi olduğu Colorado Yakıt ve Demir Şirketince kiralanan özel askerlerle onlara destek veren Ulusal Muhafız Birlikleri tarafından makineli tüfeklerle taranıp ateşe verilmesi olayıdır.

Olay sırasında 2’si kadın 11’i çocuk 20 işçi öldü. İşçi lideri Louis Tikas ile iki madenci tutuklandı ve idam edildi. Katliamı gerçekleştirenlerle ilgili bir tutuklama veya cezalandırma olmadı.



Katliamdan kaçabilenler Trinidad Kasabası'na sığındı, Tikas ve diğer işçilerin cenazeleri orada toprağa verilebildi.⁷²

Katliam haberi yöredeki diğer madenlere ulaştıktan sonra madenciler işçi örgütlerinin desteğiyle silahlandı. Maden muhafızları ile yaşanan ve 53 kişinin öldüğü çatışmalar Amerikan ordusunun müdahalesi ile 10 gün sonra durdurulabildi. Grev, çatışmalar durduktan sonra 7 ay daha devam etti.⁷³

72/ Ümit Kıvanç, 16 Ton Belgeseli 3. Bölüm, *Erişim tarihi:17.05.2014*

73/ Kirk Hallahan, Ivy Lee and the Rockefellers' Response to the 1913-1914 Colorado Coal Strike, *Journal of Public Relations Research*, Cilt: 4, Sayı: 4, Yıl:2002

Ludlow Katliamı sorumlusu Rockefeller ailesinin çalıştırdığı madencilere para yerine kupon verdiği ve çadır kampta aileleri ile birlikte kalan işçilerin bu kuponları sadece kamptaki Rockefeller'a ait olan dükkânlarda kullanabildiği de bilinmektedir.

Carnegie Çelik Fabrikası (Homestead) Katliamı:

Andrew Carnegie, inşaatların talebine yetişebilmek için çelik fabrikası işçilerini ağır şartlarda çalıştırıyordu ve işçiler isyan etmeye başladı. Carnegie, kaba kuvvetle işçi çalıştıran kömür madeni sahibi Henry Clay Frick'la anlaşmaya karar verdi ve onu fabrikaya genel müdür olarak atadı. Frick, Carnegie'nin çelik işçilerini zalimce çalıştırarak üretim maliyetlerini yarıya düşürdü.



Carnegie, yeni sistemlerle çalışan ve seri üretim yapan büyük bir fabrika daha kurdu. Seri üretim iş kazalarının artmasına neden oldu ve ölen işçi sayısı artmaya başladı. Ölümünün artmasına tepki gösteren işçiler tehdit edildi. Yönetici Frick'in itiraz eden işçileri tehdit etmesine tepki gösteren 2000 işçi greve gitti.

Firick, Pinkerton Özel Askeri Birlikleri'ni çağırdı. İşçiler fabrikayı terk etmeyince ateş açtılar. 9 kişi öldü ve birçoğu yaralandı. İşçiler aynı şartlarda çalışmaya devam etmek zorunda kaldı.⁷⁴

South Fork Barajı Katliamı:

Houses Crushed by the Powerful Waters, Johnstown Flood, May 31st, 1889, Johnstown, Pa.



74/History Channel – The Men Who Built America–belgesel röportajları

Carnegie Çelik Fabrikası'nın genel müdürü ve grev kırıcısı Henry Clay Frick, Johnstown kasabası yakınlarında bir baraj yaptırdı ve barajın ortasına yapay bir ada inşa ederek kulüp açtı.

Elitlerin geldiği bu kulübün yolu baraj setinin üstünden geçiyordu. Frick, yeni aldığı at arabası yola sığmayınca yolun genişletilmesini istedi. Yolu genişletmek için baraj riskli bir oranda alçaltıldı. 20 milyon ton su depolanan South Fork Barajı'nın 20 km aşağısında çelik işçileri ve ailelerinin yaşadığı Johnstown kasabası vardı. 1889 yılında sağanak yağışa direnemeyen baraj seti yıkıldı ve 1600 evden oluşan kasaba yok oldu. 2000'den fazla insan öldü.⁷⁵



“ Yeni Dünya Düzeni” ile insanlara cennet vaat edenlerle geçmişte yaşanan bu katliamlarda yer alan kişiler aynıdır. Böyle bir düzen hiçbir zaman cennet olamaz...

75/ History Channel - The Men Who Built America-belgesel röportajları

YENİ DÜNYA DÜZENİ ve NÜFUS ARTIŞI SORUNU

Dünya kaynaklarının tekelleşmesiyle birlikte elde edilen gelir sürekli olarak teknolojik gelişmelerde kullanılacak ve robotlaşan teknolojinin karşısında müthiş bir işsizlik baş gösterecektir. Sürekli artan nüfus (yeni düzende savaşlar olmayacağı için) ancak ağır şartlarda köle olarak çalışan insanların hızlı bir şekilde ölmeleri sonucunda dengeye girecektir. Tapınakçıların, nüfus artışı hakkındaki eski uygulamaları ne ise yeni kurmak istedikleri düzende de aynı uygulamalar devam edecektir.

İngiltere'deki nüfus artışına Thomas Robert Malthus'un çözümü:

İngiliz bir ekonomist olan Thomas Malthus'un "An Essay on the Principle of Population" (Nüfus Prensibi Üzerine Bir Deneme) adlı kitabında ilginç bir teori yer almaktadır. Malthus'a göre nüfusları kontrol altında tutan başlıca etkenler savaş, kıtlık ve felaketlerdir. "Var olma" sürekli savaş anlamına gelmektedir, bazı insanların yaşayabilmesi için diğerlerinin ölmesi gerekir. Bu fikir 19. yüzyıl Avrupası'nda oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenmiştir.

19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da nüfus artışı problemini tartışmak ve işçi sınıfından oluşan fakirlerin ölüm oranını arttırmak için Malthus'un fikirlerini uygulamanın yöntemlerini planlamak

üzere bir araya gelen üst düzey yönetici sınıf üyelerinin vardıkları sonuç özetle şöyle; *“Fakirlere temizliği tavsiye etmek yerine tam tersi alışkanlıklara teşvik etmeliyiz. Şehirlerimizdeki sokakları daha da dar yapmalıyız. Daha fazla insanı evlere doldurmalıyız ve veba hastalığını getirmeye çalışmalıyız. Köylerimizi durgun sulara yakın yapmalıyız. Bataklıklarda yaşamayı teşvik etmeli, ölüm oranlarını arttırmalıyız...”* ⁷⁶



Yeni Dünya Düzeni sürecin sonunda teknoloji son demini almış, işleri robotlar yapmaya başlamış ve artık kölelere gerek kalmamış olur. Bu aşamadan sonra sadece nüfus kontrolüyle sayıları sınırlandırılmış bir köle sınıfının yaşayabilmesi söz konusudur.

76/ Tarih ve Düşünce Dergisi- Temmuz 2001 sh.19

UYGARLAŞMA ve YENİ DÜNYA DÜZENİ

Bir toplumun hayat tarzını, kültürünü, ilmini, ekonomisini ve dini inançlarını verimli ve adaletli bir şekilde ileri seviyeye taşıyabilme ve gelecek nesillere aktarabilme yeteneği o toplumun medeniyet seviyesini oluşturur.

Adil olmayan bir topluluk çağın ötesinde bir teknolojiye ve güce sahip olsa da medeni sayılmaz. Bu nedenle, ahlaki olgunluğa erişemeyen topluluklar için “Medeniyet” yerine “Uygarlık” kelimesini kullanmak gerekir. Her iki kelime de eş anlamlı gibi görünse de açılımı tam olarak aynı değildir.

17. yy öncesinde **ekonomi, bilim, kültür, din ve ahlak** medeniyet ölçütü içerisinde yer alırdı. 17. yy’dan 19. yy’a kadar geçen süreç içerisinde din ve ahlak sömürü ve faiz sisteminin kıskaçı altında zayıflatıldı ve ölçü olmaktan çıkarıldı. Geriye **ekonomi, bilim ve kültür** ölçütü kaldı.

Günümüze kadar gelen süreç içerisinde moda akımlarının bütün yaşam tarzlarına uygulanması sonucunda **kültür** ve dolayısıyla da toplumlar arasındaki kültürel çeşitlilik de ortadan kalktı. Bütün dünyanın her alandaki modaya uyarak yaşaması “Tüketim Toplumu”nu oluşturdu. Tüketim toplumu birikim ve yatırım yapamadığı için **bilim** tekelleşti. Medeniyet ölçütü içerisinde sadece **ekonomi** kaldı.

Medeniyet uygarlığa, ahlaki kurallar kanuna dönüştü. Medeni bir toplumda kimse ahlaksızlık yapamazdı. Ama uygar bir toplumda gücü olan kanunları çiğneyebilirdi. Hatta parayı, dini ve siyaseti kontrolü altına alabilir, bilimi tamamen tekeline geçirebilirdi. Öyle de oldu.

Bilimin tekelleşmesi ekonominin ve paranın da hızla tekelleşmesine neden oldu. Bu nedenle Küresel Elit (Tapınakçılar), *“Uygarlık ekonomiyle olur. Para bizde olduğuna göre dünyayı biz yönetmeliyiz.”* diyor ve *“Yeni Dünya Düzeni”*ni kuracaklarını iddia ediyorlar. Amaçları; Para, din ve siyaseti tekellerine alarak dünyaya hâkim olmak...

Batı'yı kontrolleri altında tutan Tapınakçıların uygar ırkların dünyayı yönetme hakkına sahip olduğunu iddia etmesi nedeniyle, geçmişte kendilerinden daha medeni olan doğu toplumlarının tarihlerini yok saydığı bilinen bir gerçektir.

Tapınakçıların özellikle Türk tarihinin ve kültürel zenginliğinin üzerini örterek geri kalmış topluluklar olarak göstermeye çalışmasının ana nedeni Türklerin binlerce yıllık dünya tarihi sürecinde defalarca Tapınakçıların kurduğu sömürü sistemini çökertmesidir. Onların tek korkusu; Kore'den Hindistan'a oradan Bulgaristan, Macaristan ve Polonya'ya oradan da Amerika'ya (Kızılderililere) kadar uzanan büyük topluluklardan oluşan Türk İmparatorluğu'nun uykudan uyanması ve Tapınakçılığın panzehiri olan *“Aksakallılar”* geleneğinin tekrar dirilmesidir.

Türkler hakkındaki söylemlerimizden dolayı bazı okurlarımızda taraf tuttuğumuz ya da Türkleri ön plana çıkarmaya çalıştığımız algısı oluşmuş olabilir. Amacımız Türklüğü övmek ya da taraf tutmak değil tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkarmaktır...

Kitabımızın giriş bölümünde Hz. Nuh (a.s.) peygamberin üç oğlundan birinin (Sam soyunun) ortak yaşam yerine dünyayı ele geçirme sevdasında olduğundan, bir diğeri (Yafes soyunun) ise İslam'ın bayraktarı olarak dünya üzerine yayılarak ona engel olmaya çalıştığından bahsetmiştik. Kitabımızın sonlarına doğru da ABD Başkanı Bush'un "Haçlı Seferi başlamıştır." dediğinde Avrupalı halkın genelinin bu sözü "Türlere saldıracğıız." olarak algıladığını belirtmiştik... Şimdi bu iki konuyu aklımızın bir köşesinde tutarak I. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar geçen süreci şöyle bir gözden geçirelim.

I. Dünya Savaşı öncesinde, Memphis Mason Locası'na (Mısır Riti'ne) bağılı olan Alman asıllı Osmanlı vatandaşı Baron Sebottendorf, İstanbul/Teşvikiye'de "**Thule Örgütü**"nü kurdu. Gizli bir teşkilat olan Thule, I. Dünya Savaşı sonrasında İstanbul/Teşvikiye'den Almanya'nın Münih kentine taşındı ve burada **Nazi Partisi** (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi) haline geldi.⁷⁷

77/ Aytunç Altındal-Bilinmeyen Hitler kitabından.

Hitler'i yetiştiren ve Almanya'nın lideri haline getiren Thulu Örgütü'nün Stalin'le de Almanya'daki aynı mekânlarda buluşup görüştüğü bilinmektedir. Hitler "Faşist", Stalin "Komünist" olarak yetiştirilmiştir.⁷⁸

Hitler, Stalin, Troçki, Tito ve Freud'un 1913 yılında Avusturya/Viyana'da aynı mahallede oturması, evlerinin yürüme mesafesinde oluşu ve bu şahısların (bazılarının... belki de hepsinin) Thulu Örgütü ile temasları tarihin garip bir tesadüfö olsa gerek...

Osmanlı'nın son döneminde, Balkan Savaşları sırasında gerçekleşen bu ilginç tesadüfün ardından başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Avrupa ve Rusya ittifakı arasında kısaca alınan coğrafyadaki (Balkanlar - Anadolu ve Karadeniz'in üst kısmındaki) halkların ortak özelliklerinin Türk kökenli halklar olması yine tarihin ilginç tesadüflerinden biri...

Osmanlılar, Macarlar, Bulgarlar, Polonyalıların büyük kısmı, Kırım ve Tatar halkları Türk kökenli halklardır ve dünya savaşları adeta Türkleri yok etmeyi hedeflemiştir.⁷⁹

Polonya, Kırım kökenli Yahudi (Musevi) Türklerin çoğunlukta olduğu bir ülke idi. II. Dünya Savaşı'nda Hitler'in en çok Yahudi (Musevi) katlettiği yer Polonya'dır. Peki; Hitler gerçekten Yahudileri mi yoksa Musevi Türkleri mi katletmiştir.⁸⁰

78/ Aytunç Altındal-Bilinmeyen Hitler kitabından.

79/ 80/ Veli Metin Türkoğlu - Tarihi Okumanın Farklı Yolları - Motifler ve Semboller kitabından.

CFR Başkanı Rockefeller'ın ortak olduğu Alman silah fabrikası "**Farben**"in, "**Standart Oil Campany**"nin ve ABD Başkanı George Bush'un babası **Prescott Bush**'un da dahil olduğu bankacıların Hitler'e destek verenler arasında bulunması ve bu şahısların hepsinin Yahudi olması,⁸¹ "*Hitler Musevi Türkleri katletmiştir.*" varsayımını desteklemektedir.

II. Dünya Savaşı'nın aktörleri arasında yer alan bankacı Prescott Bush'un oğlu ABD Başkanı George H. W. Bush'un ve torunu ABD Başkanı G. Walker Bush'un BOP projesi aktörleri arasında yer alması da yine tarihin ilginç tesadüflerinden biri olsa gerek...

II. Dünya Savaşı biter bitmez 1945 yılında BM (Birleşmiş Milletler) kuruldu. Rusya ve Çin'in de üye olduğu BM'den hemen sonra 1949'da ABD'nin koruyucu kanatları olan NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) kuruldu. BM-NATO ortaklığı olan "Barış Gücü (UN)";

- 1990'da Kazakistan'da
- 1992'de "Turuncu Devrim"ler bahanesiyle Ukrayna, Kırgızistan ve Özbekistan'da
- 1994'te Afrika'da
- 1995'te Kuzey Irak'ta
- 1999'da Yugoslavya'da (Bosna Hersek'te)
- 2001'de Afganistan'da
- 2010'da "Arap Baharı"nda idi.

81/ Banu Avar – Konferans ve videolarından derlenmiştir.

BM-NATO ittifakının müdahale ettiği ülkelerin hepsinin Müslüman ya da Türk asıllı olması yine tarihin ilginç tesadüflerinden biri olsa gerek...

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Arap coğrafyası zaten Batı'nın kontrolündeydi. Bu nedenle "Arap Baharı" hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirildi. Afrika zaten ezelden beri perişan durumda... Siyahiler de Araplar da kendini savunabilecek durumda değil.

Peki hal böyle iken Ortadoğu'ya yığılan silahlar ve yapılan hazırlıklar kimin için... CEVABINI SİZE BIRAKIYORUZ...

II. Dünya Savaşı'nda CFR'nin bazı olayları kurguladığı bilinen bir gerçektir. Acaba II. Dünya Savaşı'nın tamamının kurgu olma ihtimali var mıdır? Var ise o zaman I. Dünya Savaşı'nı da bu kurguya dahil etmek gerekir. Eğer böyle bir kurgu ihtimali gerçekten varsa o zaman Albert Pike'in mektubu da gerçektir...

İlluminati üyesi ve aynı zamanda Mason üstadı olan Albert Pike'in 1871'de yazmış olduğu iddia edilen gizemli mektup, dünya savaşları hakkında çok ilginç bilgiler içermektedir.

Albert Pike'in 1871 yılında "Morals and Dogma" adlı kitabını yazdığı dönemde, kendisi gibi bir başka Mason üstadı olan Giuseppe Mazzini'ye yazdığı iddia edilen mektup, 1950'li yıllarda William Guy Carr adlı eski bir İngiliz istihbarat subayı tarafından British

Museum'da bulunmuştur. William Guy Carr bu mektubu "Quoted in Satan - Prince of This World" adlı eserinde yayınlamıştır. Mektupta Albert Pike'nin yazdığı iddia edilen bilgiler gerçekten insanı hayrete düşürmektedir.

A. Pike'ın G. Mazzini'ye yazdığı mektup:

"İlluminati'nin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. Bu sebeple Rusya'da Çar'ı (Çarlığı) zayıflatıp, Ateizmi ve Komünizmi hakim kılmalıyız. Ajanlarımız vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu arasında gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız. Ve I. Dünya Savaşı sonrası, Komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki, tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim.

Ardından II. Dünya Savaşı'nı çıkarmalıyız ve bunu gerçekleştirmemiz için; Faşistler ve Siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmamız gerekir. İsimleri Nazi olacak olan Faşistleri, savaş sonunda yok etmeli ve savaş sonrası Filistin'de İsrail devletini kurmalıyız. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Uluslararası Komünizm mutlaka Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce ulaştırılmalı. Toplumlara ölçülü bir şekilde Son Çöküşü yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için gereklidir.

Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmamız için; İslam Âlemi'nin liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla, ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız. Ve bu savaş, Müslüman Dünyası ve İsrail Devleti'nin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Ve bu hengâme içinde diğer milletleri bu konuda, fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız. Nihilistlerin ve Ateistlerin önlerini açmalıyız ve müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak Ateizm etkisi ortaya çıksın."

Albert Pike'in 1871 yılında yazdığı söylenen mektup I. ve II. Dünya Savaşları'nın yaşanış şekliyle gerçekten örtüşmektedir...

Ne var ki; William Guy Carr tarafından British Museum'da bulunarak kopya edildiği söylenen bu mektubun orijinal nüshalarının bulunması şarttır. Orijinal belgeyi görmeden William Guy Carr'ın söylemiş olduğu iddiaları gerçek olarak kabul edebilmemiz mümkün değildir.

Eğer bu mektup gerçekse; şu anda elinizde tuttuğunuz kitapta yazan tespitlerin hepsinin doğru olduğunun ispatıdır.



Tapınakçılar sadece kılık değiştirmiştir. Efsane zannedilir ama gerçektirler.

Bu konuda yayınlayacağımız bir sonraki kitapta deşifre olacaklar... Hangi örgütün nasıl oluştuğunu tarihi süreç içerisinde sıralayarak açıklayacağız. Bu tarihi sıralama hiçbir şeyin tesadüf olmadığını gösterecek.

**Yeni araştırmalarımız
tamamlandığında görüşmek
dileğiyle...**



Zamanın deęerli olduęu gnmz Őartlarında, yoęun iŐ temposu ierisinde zaman ayırarak okuduęunuz iin teŐekkr ederim. Saygılarımla...

V. Metin Trkoęlu

KAYNAKLAR

Lectures Françaises, sayı 214, sf.31-34

Lectures Françaises, sf.86

People's almanac, sf.87

People's Almanac, Sf.86

Masonluk ve Kapitalizm, sf. 495 – 496

People's Almanac, sh.87

Hürriyet 1980 Ansiklopedik Yıllığı sh.125 - 126

Facsimile in M. Friedmann, Seder Eliyahu Rabbah ve-Seder Eliyahu Ztta, Viyana, 1901

Memories, Jean Monnet, S.419

Jean Monnet, Memoires, sf.49

2000'e Doğru Dergisi, s.7

Milli Gazete yayınları – Gizli Dünya Devleti, s.48 - 49

A.g.e, sf 81

Newa Nation - Ocak 1964

Peepole's almanac, sf.81

Nisan 1975, Hürriyet

People's Almanac, sh.84

Lectures Françaises, sayı 214, sh.31-34

Milli Gazete yayınları – Gizli Dünya Devleti, s.57-58

L'ONU et le Gouvernement Mondial, Lectures
Françaises,sayı 235, sh.7

Peopie's Almanac, sh.90

A.g.e. sh.93

Kirk Hallahan, Ivy Lee and the Rockefellers'
Response to the 1913–1914 Colorado Coal
Strike, Journal of Public Relations Research, Cilt: 4,
Sayı: 4, Yıl:2002

Campbell, Randolph B. "Knights of the golden circle".
Handbook of Texas Online. Retrieved December
13, 2011.

Tarih ve Düşünce Dergisi- Temmuz 2001 sh.19

Quingley, Tragedy and Hope. S. 326-327

“Gerçeğe İhanet Edenler” Oxford University Press.
1986 - Zafer Dergisi S.210 Sh.34 – 1994

“Bilimsel Yalanlar” Simon and Schoster Press. New
York 1957 – Zafer Dergisi S.210 Sh.34 – 1994

“Zalim Pavlos” Zafer Dergisi S.210 Sh.34 – 1994

Milli Gazete-16 Kasım 2006

Yeniçağ gazetesi - Nisan 2012

George Willhelm Frederick Hegel, The Philosophy of
History, Ing. Trc.: 1. Sibree, (New York: Dover
Publication, Inc., 1956), s. 142-143.

Soner Yalçın'ın “Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı
(Efendi-2)” adlı kitabı S.328-331

Aytunç Altındal – Bilinmeyen Hitler kitabı

Atilla AKAR - Derin devlet bir gemiye sığar mı -
guncelmeydan.com/pano/derin-devlet-bir-gemiye-
sigar-mi-atilla-akar-t34378.html - 08 Nisan 2019

Israel Ministry of Foreign Affairs / Süleymanın
Mührü - 07 Ocak 1999

Israel Ministry of Foreign Affairs / Reuven Kashani-
The National Flaf - 07 Ocak 1999

tr.wikipedia.org/wiki/Gladio - 12 Nisan 2019

star.com.tr/guncel/gezi-ve-sirbistan-merkezli-otpor-baglantis-haber-1015384/ - 15 Nisan 2019

tr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump – Eriřim tarihi, 15 Nisan 2019

milliyet.com.tr/News/Article?ID=1895787, Eriřim tarihi 15 Nisan 2019

tr.wikipedia.org/wiki/Irak_ve_řam_İslam_Devleti, Eriřim tarihi 15 Nisan 2019

tr.wikipedia.org/wiki/Panteizm - 09 Eylül 2019

tr.wikipedia.org/wiki/Pandeizm - 09 Eylül 2019

tr.wikipedia.org/wiki/Panenteizm - 09 Eylül 2019

tr.wikipedia.org/wiki/Politeizm - 09 Eylül 2019

tr.wikipedia.org/wiki/Mistisizm - 09 Eylül 2019

tr.wikipedia.org/wiki/Ezoterizm - 09 Eylül 2019

tr.wikipedia.org/wiki/New_Thought - 09 Eylül 2019

tr.wikipedia.org/wiki/Spiritüalizm - 09 Eylül 2019

tr.wikipedia.org/wiki/Transandantalizm - 09 Eylül

2019

tr.wikipedia.org/wiki/Kabbala - 09 Eylül 2019

Vikipedi Özgür Ansiklopedi - Rönesans sayfası - 08 Nisan 2019

Vikipedi Özgür Ansiklopedi – Fransız ihtilali sayfası - 08 Nisan 2019

Banu Avar – Konferans ve video derlemesi

Ümit Kıvanç, 16 Ton Belgeseli 3. Bölüm, Erişim tarihi:17.05.2014

History Channel – The Men Who Built America– belgesel röportajları